

The Wario Show: Remade Version (29/08/2009 22:07 | 06/10/2020 17:54)

Episod #3: Glupskiness Tävlingen

Det är en helt vanlig dag i Smash Bros världen, där Wariobröderna sitter i soffan inne i sin metallpelare till hem och zappar vid TVn. Troligen försöker dom få inspiration genom att titta på något intressant program.

"Hörni grabbar, vad är det på TV så här dags?" frågade Warrio.

VARIO:"Det är just det jag försöker med; att hitta något att SE på." sa VARIO som försöker byta till något vettigt att titta på.

"Näpp, inget att ha där... Nej, inget där heller..." sa VARIO och zappar vidare. Efter lite mera zappande stöter han på något program från ett av Wariobrödernas tidigare äventyr.

"Jaha, där har vi reprisen från den andra delen av episod 2!" sa VARIO och zappar vidare tills han kommer till en annan kanal, som just visar Wario som stoppar i sig en hel låda.

"Jaså, där hade vi "Matvraket", eller Wario, på tv igen!" sa VARIO och zappar vidare.

"Äh, ro hit fjärren!" sa Wario-Ware-Man och tar fjärrkontrollen ur VARIO's hand.

"Nä!?" sa VARIO.

"Nu ska vi bannemig hitta nåt och TITTA på!" sa Wario-Ware-Man och försöker byta till rätt kanal. Slutligen hittar de något att titta på.

"HA, där ser man. Äntligen något bra att titta på!" sa Wario-Ware-Man och lägger fjärren på bordet.

"Nämen, det är ju min favoritshow, Glupskiness!!" sa VARIO med stor entusiasm.

I TV-rutan står en Dumb-Crow, som är programledaren för Glupskiness tävlingen, framför kameran och pratar lite om saker och ting.

"Dööh... Mina damer, tjockisar, och herrar så är det dags för ännu en episod av "Glupskiness", det mest populära underhållningsprogrammet!! Och dagens tävlande är... Nummer 1, Woodster; En trästock med läskigt pumpaansikte, har bara ätit en liten skalbagge och några 0 IQ Dumb-Crows! Nummer två, Dumb-Crow; En lemlös, korkad, och dum kråka som skvallrar om att han kan stoppa i sig en hel trästock, och storleken verkar inte spela någon roll för honom! ... Och, tävlande nummer tre är... Wario; En stor, fet, pengagirig tjockis som tydligen KAN langa i sig mycket större saker än bara det vi nämnde, nämligen ett helt stort skepp med vitlök, lådor, och.. Han kan till och med svälja en HEL planet!! Ja, jag skojar INTE, han ÄR verkligen det STÖRSTA matvraket som någonsin anmält sig till tävlingen!" sa programledaren och fortsätter pladdra om saker och ting.

Tillbaka till Wariobrödernas vardagsrum, så har Wario-Ware-Man hamnat i en tankefundering efter att ha sett lite på programmet.

"Hmm... Wario... "Glupskiness"... Aha. Jag HAR det grabbar!" sa Wario-Ware-Man.

"Vadå?" frågade Warrio.

"Vill nån av er åka till "Glupskiness" och tävla?" frågade Wario-Ware-Man.

"Men för tusan, det är ju bara en TV-serie, och dom har nog säkert redan börjat innan vi ens hinner dit och anmäla oss!" sa Warrio.

"Ämen lägg av va, vi moderna tjockisar använder mobiltelefoner numera!" sa Wario-Ware-Man och plockar fram sin tidiga 2000-tals mobil.

"Åh, just det. Glömde nästan bort det där..." sa Warrio.

"WAHOO! Vi ska vara med och tävla i "Glupskiness"!!" utbrast VARIO i ren glädje.

"Jaja, truten nu! Jag försöker ringa här..." sa Wario-Ware-Man och slår numret till Glupskiness tävlingen. Det verkar ta en liten stund, men inom kort hör han någon svara i andra änden.

"Ah, äntligen! ... Ja hallå, är det Glupskiness tävlingen jag kommit till? Ah, så trevligt! Öhm, det är tre tjockisar; Wario-Ware-Man, Warrio, och VARIO, som vill anmäla oss till eran tävling, och jag undrar... Finns det några platser kvar till oss? ... Jaså? Vad bra, TOPPEN! ... OK, då kommer vi dit om ungefär några minuter, för vi har en liten bit att åka! .. Alright, bye bye!" sa Wario-Ware-Man och lägger på luren.

"Så, blev det nåt av det hela eller?" frågade Warrio.

"Japp. Vi är nu med i tävlingen, så det är bara att göra oss fräscha, klä på oss, och bara åka iväg sen när vi väl känner för det!" sa Wario-Ware-Man.

"JA! Jag har alltid velat tävla där!" sa VARIO.

"Hö hö, dags att tjäna lite kosing idag!" sa Warrio.

"Vi kommer att bada i pengar, rubiner och SMARAGDER!! Det har jag en känsla av!" sa VARIO.

"OK, kom nu bröder så går vi och gör oss i ordning inför färden!" sa Wario-Ware-Man.

Efter att ha tittat lite på en TV-show så har våra Wariobröder bestämt sig för att gå med i en tävling som visades på deras TV. Efter att ha packat med sig allt som behövs står de nu utanför sin metallpelare till hem. Till skillnad från de två förra episoderna så har ogivningen ändrats lite. Det är för det mesta fortfarande plåt till mark, men på vissa ställen har det börjat växa lite gräs och blommer, det har slutat snöa så himla mycket, och himlen är inte lika mörk och svart längre som tidigare.

"Då så Wariobröder, då är det bara att fara iväg bort till "Glupskiness" och TÄVLA!" sa Wario-Ware-Man.

"Precis. Jag tror vi kommer kamma hem det hela, eller hur VARIO?" sa Warrio.

"Där sa du allt nåt!" sa VARIO.

Wario-Ware-Man:"OK kära vänner, då hoppar vi upp på våra Wario-Bikes och åker iväg i racerfart!" sa Wario-Ware-Man och hoppar upp på sin Wario-Bike, med de andra bröderna hoppandes upp på sina bikes.

"Redo grabbar?" Wario-Ware-Man frågade de andra bröderna.

"Jag e redo." sa Warrio.

"Klar och förberedd!" sa VARIO.

"OK, då startar vi motorerna! 3. 2. 1... DÅ ÅKER VI IVÄÄG!!!" sa Wario-Ware-Man och åker iväg till tävlingen med de andra bröderna.

Någon timme senare eller så har bröderna nästan kommit fram till "Glupskiness" tävlingen. Under den lilla biten kvar passar Wario-Ware-Man på att påminna de andra om något mycket viktigt att tänka på.

"OK bröder, nu gäller det. Vi MÅSTE samarbeta om vi skall vinna tävlingen överhuvudtaget. Klanta INTE till det hela!" sa Wario-Ware-Man.

"Lita på oss, Wario-Ware-Man!" sa Warriio.

"Ursäkta om jag avbryter, men... Jag börjar bli hungrig!" sa VARIO.

"Ja, vi alla är hungriga, och vet ni varför vi inte åt något hemma i Shadow Moses Island? Det är för att vi ska kunna stoppa i oss STORA saker senare när tävlingen börjat!" sa Wario-Ware-Man.

"Alright. I sådana fall har nog de andra inte någon chans att vinna tävlingen, eller hur? Har jag rätt där?" frågade Warriio.

"Hm... Tja, vi får nog passa oss för Wario, för hans mage är liksom BOTTENLÖS!" sa Wario-Ware-Man.

"Aj fanken, det tänkte jag inte på." sa Warriio

"Nåja, vi får göra så gott vi kan för att kamma hem första priset!" sa Wario-Ware-Man.

Samtidigt borta vid tävlingen ska alla deltagare strax starta. Under tiden så pratar programledaren framför kameran litegrann för att fördriva tiden.

"Just det mina damer, tjockisar och herrar. Det verkar som att vi får ytterligare några medtävlande denna gången!! Hm. Undrar vart dom är någonstans, vi ska ju strax börja!" sa programledaren. Efter att ha sagt det sista så kommer Wariobröderna i lagom tid.

"Hmm. Inte så pjåkigt ställe det här!" sa Warriio och hoppar av sin Wario bike.

"Alright grabbar, då är vi äntligen här." sa Wario-Ware-Man.

"Nu ni blekvitlökar ska ni få smaka på lite glupskhet minsann!" sa VARIO.

"Shh VARIO, ta och håll dina kommentarer om deltagarna för dig själv! De kan faktiskt ta det på fel sätt!" sa Wario-Ware-Man.

"Alright, sorry..." VARIO bad om ursäkt.

"Och låt MIG sköta snacket, för jag... öhm, för jag vet hur man ska handskas med olika snubbar och så." sa Wario-Ware-Man.

De går bort mot programledaren som står och väntar på bröderna. När han väl ser de välkomnar han de.

"Ah, tjena tjockisar. Kul att ni kunde komma!" sa programledaren.

"Tjena på dig själv. Just det, nu har vi kommit till "Glupskiness" för att tävla om första pris! Vad säger ni bröder? Kan detta möjligtvis vara väran lyckodag idag?" Wario-Ware-Man frågade de andra bröderna.

"Kan du allt ge dig på. Kom VARIO så ska vi ta och langa i oss så mycket vi bara kan!" sa Warriio.

"Tjohoo!!" skrek VARIO med glädje.

Och om en liten stund börjar tävlingen. Spänningen inom läktaren är än så länge ganska hög, och vem vet vilka var och en av de hejar på. Wario står en bra bit ifrån Wariobröderna som snackar med programledaren, och än så länge är han omedveten om att Wariobröderna också är med i tävlingen.

"Säg mig herr programledare, vad går denna tävlingen ut på?" frågade Wario-Ware-Man.

"Det hela är rätt ganska enkelt; Bara käka så mycket du/ni kan få i er tills tävlingen är slut. Om du/ni lyckas få i er mycket mer än de andra motspelarna så vinner man, och man får givetvis bilda egna lag om man känner för det!" sa programledaren.

"Alright." sa Wario-Ware-Man.

"Och ni tre är redan ett lag ser jag." sa programledaren.

"Just det. Vi är nämligen bröder liksom!" sa Wario-Ware-Man.

"Ah då förstår jag." sa programledaren.

"Öh, en liten fråga bara... Får man käka precis VAD som helst?" frågade Wario-Ware-Man.

"Precis, VAD som helst. Och långa gärna i er lite ur publiken också, och oroa er inte över dom, för det är BARA Woodsters och Dumb-Crows uppe på läktaren!" sa programledaren.

"Jaså? Det var en en annan femma! Ok bröder, dags att visa de andra vad vi går för!" sa Wario-Ware-Man.

"Jepp, jag är verkligen jättehungrig sen imorse!" sa VARIO.

"Hoppas vi får förstapriset bara..." sa Warrio.

En liten stund senare så ska tävlingen strax börja. Alla deltagare intar sina positioner, och var och en av de ger varandra väldigt hämndlystna blickar innan startskottet går igång.

"OK alla damer, tjockisar och herrar. Vi har med oss tre ytterligare medtävlande som anmälde sig via mobiltelefon, och dom har inte ätit NÅGONTING på hela vägen hit, så de är nog GANSKA utsvultna nu antar jag!" sa programledaren.

"Japp. Våra magar må ha fått vänta, men nu tar vi allting med storm!!!" sa Warrio.

"Och vi använder BARA käftarna!" sa VARIO.

"Hm, vänta en liten sekund är ni snälla..." sa Wario-Ware-Man och går iväg för att hämta någonting, vilket visar sig vara hans Wario-bike.

"Oof... Jo, jag har ännu en fråga... Får man bika också?" sa Wario-Ware-Man.

"Visst,. ALLT är tillåtet!" sa programledaren.

"Detta är då verkligen suveränt! OK grabbar, vill nån av er också ha en Wario-Bike?" sa Wario-Ware-Man.

"Nah, jag springer hellre och käkar upp allt." sa VARIO.

"Jag vill ha en Wario-Ware-Man!" sa Warrio.

"Ok, ta emot Warrio!" sa Wario-Ware-Man och skjutsar över en av Wario-bikarn till Warrio.

"Oof... tack!" sa Warrio.

"Får man köra UTAN hjälm också?" Wario-Ware-Man frågade programledaren.

"Jajemän!" sa programledaren.

"OK, ville bara veta... Då kör vi bröder!!" sa Wario-Ware-Man.

"OK, på era platser alla tävlande! Klara, färdiga... BÖRJA KÄÄKAAA!!" sa programledaren efter att ha fyrat av startskottet.

Först ut är en av medtävlarna, en Dumb-Crow. Han letar efter något att kaka upp tills han hittar det.

"Dööh... Dööhaa! AAAAH!" sa Dumb-Crow och kakar upp en gammal, tom whiskyflaska framför sig.

Nästa är en Woodstern, som hittar något ätbart han med.

"Döööh.... Aaah..." sa Woodstern och kakar upp ett okänt föremål.

Hos Wariobröderna däremot, så verkar situationen lite mer hektisk. De åker runt och letar efter saker som typ låder och sånt.

"AHA, där ser man. Där ligger en container och skräpar! ... AAAAAOOUUMM!!" sa Wario-Ware-Man och slänger i sig containern under åkturen.

"Ah, Ah, jag ser något som faller där uppe, en låda, en låda!!" sa Wario och tittar uppåt.

"Var Wario, var?? Jag ser den inte!... och titta var du kör för vitlökens skull!!" sa Wario-Ware-Man. Lyckligtvis fångar Wario lådan med käften innan den landar på marken.

"Puh, du fick den..." sa Wario-Ware-Man.

"Japp. Och full med VITLÖK dessutom! *BUURP!!*" sa Wario.

Vid något annat ställe på tävlingsarenan så verkar VARIO ha lite problem med att hitta något ätbart.

"Puh, stön, stänk... det är då verkligen svårt att hitta något här..." sa VARIO och fortsätter springa runt. Vid just detta tillfället kommer Wario och får syn på VARIO.

"Tjena VARIO, hur går det för dig?" frågade Wario.

"Inte så lyckat. Har bara lyckats få i mig några kackerlackor." sa VARIO

"Eew... Du borde nog ha tagit en Wario-Bike iallafall!" sa Wario.

"ÄH, jag klarar mig. Jag hittar nog något ätbart och smaskens så småningom!" sa VARIO.

"Alright. Men kom ihåg, passa DIG för Wario!" sa Wario och kör iväg bort till Wario-Ware-Man igen.

"Ah, där är du igen. Hur går det för VARIO?" frågade Wario-Ware-Man.

"Inte så värst bra. Han har bara lyckats kaka lite kackerlackor än så länge." sa Wario.

"Jaså. Och han behöver ingen hjälp eller?" sa Wario-Ware-Man.

"Inte vad han sa iallafall." sa Wario.

"Alright, då fortsätter vi isåfall." sa Wario-Ware-Man.

Samtidigt någon annanstans på arenan sitter det en tjockis vid namn Wario och käkar en massa låder, skrot, och så vidare. Vid detta tillfället ser han tre stycken andra tjockisar kommandes på sina Wario-Bikes.

"Huh? Vad tusan gör Wariobröderna här?!!" undrade Wario.

"Ämen tjenare matvrak! Kom och ta oss om du kan!!" sa Wario-Ware-Man.

Wario:"Grrr..."

"Vi slår vad om att du inte kan käka lika mycket skrot som oss!!" sa Warrio.

"Jaså, det är så ni vill ha det va? VÄÄNTA bara, jag kommer allt att hinna ikapp er och käka upp ALLTING för er!" sa Wario.

"Uh oh, bäst att vi skyndar på lite så vi inte bara åker runt och sölar en massa..." sa Warrio.

"Håller med dig Warrio. Dags att lägga i högsta växeln!" sa Wario-Ware-Man.

Wario-Ware-Man och Warrio åker i full fart och langar i sig ALLT möjligt, från några ruttna, härskna vitlöksklyftor till lastbilar, stora som flygplan. Trästockar. Fiskmåsar. Gamla skrotbilar... Det är verkligen full rulle nu på arenan.

"Ok Warrio, du tar höger, så tar jag det andra hållet!" sa Wario-Ware-Man.

"Uppfattat Wario-Ware-Man!" sa Warrio och börjar åka åt höger. Efter nån minut eller så däremot börjar han att åka vilse på arenan.

"Hmm, verkar som om jag har åkt vilse. Fasen också... Nåväl, jag åker omkring lite till så får vi se efter om vi hittar något som verkar ätbart." sa Warrio och fortsätter åka omkring i flera minuter utan paus, dels för att han är hungrig och dels för att tävlingen snart är över.

Någon annanstans på arenan så har VARIO det lite kämpigt med att hitta något ätbart.

"Fanken alltså att jag inte tog en Wario-Bike. Börjar ångra det lite nu... tja, även om jag nu hade tagit en Wario-Bike, så skulle det säkert inte blivit bättre tur för mig iallafall..." sa VARIO och fortsätter springa omkring tills han får syn på Wario rakt framför sig.

"Åh nej..." sa VARIO för sig själv.

"Precis, Wario broder. Inse det, ni kommer INTE att kunna sluka i er mer skrot än JAG!" sa Wario.

"Och HUR skulle det kunna vara möjligt? Jag menar, någon gång MÅSTE det väl ta stopp i magen på dig!" sa VARIO.

"Absolut inte. Min mage är bottenlös, och så är det bara. Om du ursäktar mig så ska jag ta och sätta igång min "Wario Suction" grej!" sa Wario och börjar öppna gapet och går omkring som en vandrande dammsugare, och slukar i sig allt som kommer i hans närhet.

"Wow, snacka om väldigt kraftigt sug i hans käft!! Till och med JAG dras mot honom!" sa VARIO och försöker ta sig ifrån Wario. Dessvärre börjar Wario jaga honom bara för retandets skull. Som tur är lyckas VARIO hoppa ur Wario's väg medans den andra fortsätter gå runt och suga upp saker och ting.

"Phew, det där var verkligen i vitlökens tid! Nåja, dags att leta upp de andra..." sa VARIO och springer vidare. Efter en stund börjar Wario's "Wario Suction" attack att avta.

"Fanken också, jag som just hade lyckats suga till mig en stor, smällfet reptilödla!" sa Wario.

"Och VEM kallar du "reptilödla", va??" sa reptilödlan, som egentligen är Bowser.

"Åh, umm... never mind." sa Wario och sparkar iväg Bowser. "Inte visste jag att min "Wario Suction" grej var SÅ kraftig!"

Någon timme senare, nån annanstans så åker Wario fortfarande runt och letar efter något smaskigt att äta. Han verkar däremot vara ganska trött på att köra runt en massa och bestämmer sig för att stanna en stund.

"Puh... det blir bara svårare och svårare att hitta något att äta... Men, vad är det jag ser framför mig? En hel HÖG med vitlök, och dem ser ut att vara kryddade med curry?!... AAH, nu ska här frossas för glatta livet!!" sa Wario och sätter sig och börjar frossa. Samtidigt dyker VARIO upp som är lika förvånad över högen med vitlök framför honom.

"Vad i, en hel hög med currykryddad vitlök?? Hm. Hoppas ingen varit här före mig..." sa VARIO.

"Nämen VARIO, vilket sammanträffande! Kommit hit för att frossa du med?" sa Wario.

"Vad ... Aha, de är bara du Wario... Japp, det kan du tänka dig. Ingen annan verkar ha vart och snokat lite före oss ser det ut som!" sa VARIO.

"OK, nu langar vi i oss så mycket vi kan, för inom vilken minut som helst slutar tävlingen!" sa Wario.

Dom sitter nu och glufsar i sig ALL currykryddad vitlök. Samtidigt dyker Wario upp en bit bort från de, och får syn på att de sitter och käkar vitlök.

"Hm... Jag ser att Wario och VARIO har hittat en hög full med currykryddad vitlök, och sitter nu och käkar sig feta!... Undrar om man skulle göra en liten visit tro? Kanske kan jag stjäla till mig alla de godingarna när de inget märker." sa Wario och går bort mot bröderna.

Wario:"*Chomp, chomp, chomp...* Åh... Öhm, VARIO, jag tror vi har besök av nån." sa Wario och pekar bort mot Wario.

"Åh nej, inte han igen! Nåja, vi har nog säkert langat i oss det mesta, så chansen att han skulle sno till sig något bör nog vara minimal." sa VARIO.

"Tjenare på er tjockisar, så det är här ni håller hus!" sa Wario.

"OK VARIO, jag snackar lite med honom... Tjena själv Wario. Jodå, här sitter vi och käkar så vi storknar." sa Wario.

"*Sniff sniff* Säg mig. Den där vitlöken stinker då något UNDERBART! Finns det någon chans att man kan få smaka lite?" sa Wario.

"Hm. Jag tvekar lite där. Kommer du sno med dig alltihopa när vi vänder ryggen till, tro?" frågade Wario.

"Åh nej då. Varför skulle JAG göra det va?" sa Wario.

"Mja, bara undrade liksom... om du kan få lite av våran vitlök? hm... möjligtvis." sa Wario.

"Öhm, Wario, jag kom just på att jag har något i fickan jag glömde ta ur innan vi åkte iväg!" sa VARIO.

"En vitlöksask!?!.. Hmm.. Den där ger mig en idé!" sa Wario och tar asken ur VARIO's hand.

"Har du??" frågade VARIO.

"Precis... Wario. Jag tror jag har något ÄNNU bättre för dig!" sa Warrio och ger Wario asken.

"Jaså, en vitlökask, med smak av Fajita? Tja, varför inte. Då kan ni behålla vitlökshögen för er själva så tar jag den här istället!" sa Wario och stoppar hela asken i munnen.

"Tackar!" sa Warrio.

"Hmm.. Sniff, sniff... GAAH! Vatten, vatten! Måste ha VAATTEN!!" sa Wario och börjar springa bort för att hitta en liten sjö att doppa huvudet i.

"Hö hö hö, där ser man. Det var alltså DÄR i jag gjorde av tuben med kryddstark senap! Ok VARIO, vi får nog ha våran vitlök helt för oss själva!" sa Warrio och ska just börja frossa igen.

"Hm... det tror iallafall inte jag. Tävlingen verkar vara slut nu!" sa VARIO som just hört signalen om att tävlingen just nått sitt slut.

"Va? Nu redan??... Nåja, jag är ändå ganska mätt och fullproppad, orkar inte ens få ner en klyfta till... Då beger vi oss tillbaka nu. Hoppa upp på min Wario-Bike!" sa Warrio och kliver upp på sin Wario-Bike.

"Tack Warrio, jag behöver lite skjuts efter allt springande och flåsande." sa VARIO och hoppar upp på Warrio's bike.

En liten stund senare vid startplatsen, där deltagarna nu samlats för att höra om slutresultaten.

"Just det mina damer, tjockisar och herrar. Tävlingen har nu nått sitt slut, och vi väntar fortfarande på det slutgiltiga resultatet; VEM av våra medtävlande har glufsats i sig mest skräp, skrot, och vitlök? Få se... Woodster; Har ätit något vars identitet vi aldrig får veta! ... Dumb-Crow; på tredje plats. Fick bara plats några äggskal i magen på honom. Wario; Fick väl i sig några hundratal låder eller nåt... Och dom som kommer på förstaplats ser ut att vara... Wariobröderna!!" sa programledaren.

"Hurraa, vi gjorde det!!" skrek Wariobröderna.

"AH, typiskt!" sa Wario och stampar foten i marken av ilska.

"Döööh, fasen också." sa Dumb-Crow.

"Döööh..." är allt som kommer ur gapet på Woodstern.

"Detta kan bara inte vara sant alltså... vi har vunnit förstapriset!" sa Warrio.

"Med världens största pokal också, i GULD, fylld med sedlar och mynt!! Nu åker vi hem och firar detta grabbar!" sa Wario-Ware-Man och går med de andra bröderna bort till sina bilar för att åka hem. Efter att de åkt iväg så vandrar Wario omkring lite på planen.

"Hm. Det verkar finnas något under marken här..." sa Wario och tar upp en spade för att gräva ett hål. Efter att bara ha grävt en gång börjar det spruta upp mynt och skatter ur hålet som en fontän.

"Wa ha haa! Detta visste nog ingen om, och inte ens jag även. Rubiner, smaragder, och allt annat guld som bara sprutar upp! Wariobröderna kan behålla sin lilla pokal, jag kommer bada i SKATTER ikväll!!" sa Wario och tar upp en säck och fyller den med så mycker skatter som bara får plats.

The End...