

The Wario Show: Remade Version (01/03/2010 02:06 | 18/10/2020 18:52)

Episod #5: Wariobrödernas Golfdag.

I Smash Bros världen råder det frid och fröjd och Wariobröderna har gått ut för att spela golf denna dag, långt borta från civilisationen, Dumb-Crows, Woodstocks, och allt annat sressigt. Lite vet de hur denna dag kommer sluta för de.

"Oooaaah. Känn på den friska luften bröder. Inget går upp mot en liten golfgrunda, speciellt en sådan vacker dag som denna!" sa Wario-Ware-Man.

"Japp, och inget fetto som på ett eller annat sätt saboterar ens vardag..." sa Warriio.

"Undrar bara hur denna dagen kommer att sluta..." sa VARIO.

"Äsch, bry dig inte om det. Nu ska här spelas golf, här finns inget att oroa sig för!" sa Warriio.

Någon minut senare har de äntligen kommit fram till golfbanan. Det första som ska göras är att välja golfklubba.

"Aah, här är det grabbar; självaste centrumet när det gäller golf!" sa Wario-Ware-Man.

"Ha, vilka fräcka klubber det finns här!" sa Warriio och rotar lite bland golfklubborna.

"Precis. Och det bästa av allt, enligt skylten, så är dem även gratis att använda!" sa Wario-Ware-Man.

"Waahoo!! Detta är vad jag kallar lyx alltså. Vill du vara med och spela VARIO?" sa Warriio.

"Njaa, jag tar mig nog en liten runda i skogen!" sa VARIO.

"Alright, ha det så trevligt." sa Warriio.

"Detsamma, och lycka till med golfen förresten." sa VARIO och börjar gå iväg.

"Jaha, så VARIO vill inte vara med och spela?" frågade Wario-Ware-Man.

"Nej, inte vad han sa iallafall." sa Warriio.

"OK, då spelar vi lite Warriio!" sa Wario-Ware-Man.

"Hähä, jag kommer allt att slå dig, fetto..." sa Warriio

Warriio och Wario-Ware-Man börjar att spela lite medans VARIO tar sig en liten runda inne i skogen. Inne i skogen så är det inte värst mycket som händer.

"Hm, det är så lugnt och tyst här. Inte ens en skata eller så som sitter uppe i nåt träd och kraxar eller så..." sa VARIO och fortsätter gå runt lite tills han får syn på en oerhört välgömd plats.

"Hm, vad är detta för något ställe?!... Aha, det är ju stället där vissa "golfproffs" slagit iväg bollar som hamnat i skogen, som sorgligtvis nog aldrig hittats igen... Och här verkar det ligga golfklubber till höger & vänster..." sa VARIO och ska just gå iväg, men får syn på en något udda golfklubba bland allt golfskrot.

"Vad är detta för en golfklubba?? Hm, handtaget på den ser ut att vara orange. En definitiv raritet. Det brukar aldrig annars finnas golfklubber med orange handtag... He he, vänta bara tills dom andra får se min nya golfklubba, de kommer nog att tappa hakan!" sa VARIO och går iväg med sin nyfunna golfklubba.

Tillbaka till de andra bröderna, så har de ingen värst tur när det gäller att träffa golfbollen. De har stått på sina ställen och försökt slå iväg sina bollar i nästan en timme, utan större framgång.

"Fy fanken alltså, golf är ju bannemig jättesvårt!" sa Warrio.

"Japp Warrio, du har rätt. Man kan ju inte ens TRÄFFA bollen!!" sa Wario-Ware-Man.

"Jahapp, och hur går det här då mina golfspelande tjockisar?" sa VARIO.

"Inte så värst bra, faktiskt." sa Wario-Ware-Man.

"Trodde väl det... Backa undan, era åsnefjärtar, här kommer golfproffset VARIO!" sa VARIO.

"Du? Golfproffs?! WAA HA HA HA, är du dum eller? Du kan väl inget om golf!" sa Warrio.

"Jaså?! Då har ni inte sett MIN nya, fräcka golfklubba!" sa VARIO och visar sin golfklubba för de.

"Wohoo, imponerande..." sa Warrio sarkastiskt.

"He he, håna mig bara. Det här är ingen vanlig golfklubba, detta är min "turklubba"!" sa VARIO.

"Jaha? Och hur kan en så fet, dum, och korkad imbecill som du tro att den DÄR klubban skulle ge dig tur!?" sa Wario-Ware-Man med en något tveksam min.

"Ser ni denna detaljen på handtaget här? Den är orange, vilket gör den oerhört sällsynt! Vill ni vara med och spela?" sa VARIO.

"Var hittade du den någonstans?" frågade Warrio.

"Borta vid skogen. Hur så?" sa VARIO.

"Tja, jag kan säga så här, att... Ehm, jag och Warrio är nämligen lite trötta efter våran runda, så vi tar en liten paus och försöker igen senare om några timmar eller så." sa Wario-Ware-Man.

"Varför inte spela lite för dig själv så länge medans vi andra går in i skogen och kikar lite?" sa Warrio.

"Så ni fegar ur va, eller hur?" sa VARIO.

"Precis, med andra ord. Kom Warrio, så går vi iväg på en liten runda." sa Wario-Ware-Man.

"Kommer på stört!" sa Warrio och går iväg med Wario-Ware-Man.

"Hm... Var dom verkligen impade ÖVERHUVUDTAGET!?" undrade VARIO för sig själv. Samtidigt tänker även Warrio lite under tiden som han och Wario-Ware-Man går bort mot skogen.

"Golfproffs... HA, det kan den där fjantiga tjockskallen kalla sig för HUR mycket han vill, han kommer väl ändå inte att träffa bollen!" sa Warrio.

"Kan nog vara mycket möjligt. Men tänk OM han gör det då?" sa Wario-Ware-Man.

"Tjaa... I sådana fall borde han VERKLIGEN vara ett golfproffs. Men det får vi väl se då..." sa Warrio.

Borta hos VARIO igen, så har han tänkt lite på vad de andra bröderna sa, men inte låter han deras ord stiga honom över huvudet.

"Hmmpf. Dom tror alltså att jag inte kan spela golf. Jag ska allt visa de! ... alright, dags att öva lite på svingen isåfall..." sa VARIO och börjar öva lite med armsvingen. Efter att ha värmt upp sig lite så ska han försöka att träffa bollen. Men precis som de andra bröderna är turen inte med honom.

"Men herrevitlök. HUR svårt kan det vara att träffa en ynka liten boll??" sa VARIO och fortsätter att försöka slå iväg bollen, utan något större resultat.

Samtidigt borta vid skogen, så har Wario-Ware-Man och Warrio nått fram till stället där VARIO var tidigare och kikade lite vid.

"Här Warrio, jag tror detta är stället VARIO pratade om!" sa Wario-Ware-Man.

"Japp. Det syns verkligen, för det ligger då bollar och golfklubbor till höger & vänster här!" sa Warrio.

"Precis. Väldigt konstigt va?" frågade Wario-Ware-Man.

"Exakt min fråga. Man undrar ibland om de som slarvat bort sina golfsaker någon gång börjar sakna de eller nåt..." sa Warrio.

Samtidigt hos VARIO, där han än står och försöker slå iväg sin boll.

"*Pust, flås, flämt*... NUU in i vitlöken ska jag allt träffa den där förbenade lilla fjuttbollen!!" sa VARIO och försöker att träffa bollen en sista gång. Till hans förvåning kommer det plötsligt en Dumb-Crow ur golfklubban som tjongas iväg upp i luften i all ilfart.

"Vad i hela?? ... Slog jag verkligen iväg... En Dumb-Crow!?!? Hm, jag testar en gång till." sa VARIO och prövar att svinga med goldkluban igen, och ytterligare en Dumb-Crow flyger ut ur klubban.

"Titta, nu hände det igen! ... Hm, lite mysco det här... Så, när jag väl jag svingar med golfklubban, så skickas det iväg andra saker än bollar?? ... Wahoo, här ska det svingas iväg saker!!" sa VARIO och börjar skicka iväg saker flygandes med sin konstiga lilla golfklubba.

Samtidigt borta i skogen, så har Wario-Ware-Man och Warrio nu virrat bort sig och hittar inte ut.

"Hördu Warrio. Vet du var vi är nånstans eller?" frågade Wario-Ware-Man.

"Öhm... Njaee, inte en blekaste aning faktiskt!" sa Warrio.

"Suck... detta var ju då bannemig typiskt... Vad i?!" sa Wario-Ware-Man och får syn på något ovanligt som händer en bit bort ifrån dem; 6 stycken Dumb-Crows faller ner och formar en 6-kantig ring, med en lite större och fetare Dumb-Crow landandes på mitten. Strax därefter faller det en mängd Woodsters rakt ner och plattar till de.

"What the... Såg du vad jag såg Warrio?!" sa Wario-Ware-Man.

"Jepp. Sju stycken Dumb-Crows föll ner från himlen, och formade en Hexagonal figur!" sa Warrio.

"Och sen föll det ner sju stycken trästockar, och plattade till dom!?!? Alright, det är nåt lurt här omkring..." sa Wario-Ware-Man. Men efter att han sagt sina ord faller det plötsligt ner en massa Dumb-Crows från skyn och formar sig till allt möjligt. Ingaäckliga syner eller så, utan på lite mera komiska sätt.

"Vad i hela... Dumb-Crow's bara faller och faller ner, och blir till alla möjliga former och linjer.. Hm, detta påminner mig om något... Något i stil med... Ämen, nu vet jag vad detta liknar som; TETRIS!! Fort Wario-Ware-Man, HIT med fjärren till TVn!" sa Warrio och tar fjärren ur fickan på Wario-Ware-Man.

"Men vad!?" sa Wario-Ware-Man.

"Hö hö hö, det var då länge sen man spelade det HÄR spelet!" sa Warrio.

"Vadå, att det faller ner en massa korkade Dumb-Crows från skyn?!" undrade Wario-Ware-Man.

"NEJ tjockis. T-E-T-R-I-S! Tetris!" sa Warrio.

"Tetris?! ... Men, inte visste jag att du börjat spela tetris!" sa Wario-Ware-Man förvånandes.

"Shh, jag försöker koncentrera mig nu! ... HA, där rök det tre rader minsann! ... Huh? ÅÅh nej!! En gigantisk skitboll kom ner störtandes! NU gäller det att tänka lite här..." sa Warrio och försöker att få bort skitbollen från spelplanen.

"Öhm, jag går nu Warrio. Kommer du eller?" sa Wario-Ware-Man.

"Jag kommer sen hördu. Måste bara få bort den där gigantiska skitbollen först!" sa Warrio.

"Men, vi har inte tid för sånt här trams nu. Vi måste hitta en väg ut härifrån!!" sa Wario-Ware-Man.

"Sorry, jag är envis. Måste bara få bort den liksom!" sa Warrio

"Suck... Alright, då går jag väl själv i så fall. Men du kommer väl sen efter att du spelat klart, eller?" sa Wario-Ware-Man.

"Jadå Wario-Ware-Man, det lovar jag." sa Warrio och fortsätter spela på sitt spel.

"Grr... här försöker man att hitta en väg ut ur denna kusliga skog, och helt plötsligt får Warrio spelfnatt... Nåja, man kan väl alltid hoppas att han så småningom tröttnar på det hela..." sa Wario-Ware-Man.

Samtidigt hos VARIO, så har han haft det rätt så roligt med att skicka iväg saker från sin golfklubba, om mängden med Dumb-Crows och Woodsters liggandes här och var är nån indikation på det.

"Wow, detta är ju bara för bra alltså! Jag har lyckats åstadkomma ett VITLÖKSREGN med bara en sving från min klubba!! ... Ok, det hände när jag sköt iväg en Dumb-Crow rakt upp i molnen, men... whatever, nu ska här frossas!" sa VARIO och börjar frossa i sig vitlöken som regnar ner. Efter en liten stund har det slutat regna vitlök, och VARIO's mage är nu fullproppad med vitlök.

"*BUURP!*... Aaah, delikat! ... Ok, dags att resa på sig och svinga lite mer med klubban!" sa VARIO och svingar med sin golfklubba ännu en gång, och ut ur den kommer en liten bebis som liknar en Dumb-Crow med Wariomustasch.

"Se upp allihopa! Här kommer VARIO, bebis-skjutaren!!" skrek VARIO och fortsätter sända iväg bebisar med klubban.

Borta i skogen igen, så ser saker och ting inte lika glatt ut för Wario-Ware-Man. Just nu väntar han på att Warrio ska dyka upp, men han verkar inte ha synts till på flera timmar.

"Hmm, Warrio verkar inte dyka upp. Hoppas något inte hänt honom bara..." sa Wario-Ware-Man för sig själv. Innan han ens tagit ett steg landar det plötsligt något stort på hans ansikte.

"Vad i hela vitlökens frid var det som landade på mitt fejs... Jag ser inget!!" sa Wario-Ware-Man och försöker få bort vad det nu var som landade på hans fejs. Efter 40 sekunders kämpande får han äntligen bort det från ansiktet.

"Pheew, äntligen fick jag bort det... Men vad, har det börjat falla ner BEBISAR nu eller!?" sa Wario-Ware-Man förvånansvärt efter att ha fått se det stora objektet i sina händer. Olyckligtvis för honom börjar det falla ännu mer bebisar från skyn.

"*GULP* Önskar att jag inte sagt det där..." sa Wario-Ware-Man surt för sig själv. 4 minuter senare är han plötsligt omringad av bebisar som bara skriker och skriker nonstop.

"Jaha, här står jag nu med en hel hög skrikande, gnälliga bebisar... Och ohyggligt FULA dessutom." sa Wario-Ware-Man. Bebisarna fortsätter att skrika, vilket börjar gå honom på nerverna.

"Ååh, kan dom där skrikhalsarna aldrig hålla tyst eller??" sa Wario-Ware-Man. Medans han undrar hur i vitlökens dagar han hamnat i detta eländet faller det plötsligt ner ett förkläde i trynet på honom.

"Mpfhh.. Vad var det som.... Huh, en klädsel av nåt slag... Vågar man sätta på sig den tro?" sa Wario-Ware-Man och sätter på sig den. Det tar inte lång tid för honom att se sammanhanget med förklädet och bebisarna.

Låt mig gissa; Nu när jag väl har satt på mig detta löjlige förkläde, så ska jag alltså vara deras MORSA!!? Åh nä, aldrig i LIVET!" sa Wario-Ware-Man för sig själv i ren protest. Hans lilla protesterande hjälper dock inte, för bebisarna börjar bara skrika ännu mer och ännu högre.

"Åh nej, det låter bara värre och VÄRRE!! ... Alright, jag ska väl hjälpa dem att knipa mun!" sa Wario-Ware-Man. Egentligen var hans mål att ta sig ur den kusliga skogen, men nu har han blivit morsa åt tusentals jobbiga, gnälliga, hungriga bebisar, och han verkar inte speciellt glad över det.

"*Phew, stön* ...Herrevitlök, blir dom aldrig nånsin tysta??" sa Wario-Ware-Man medans han gör iordning deras fläskkotletter i brunsås. De börjar skrika ännu mer eftersom han tar så lång tid på.

Wario-Ware-Man:"Alright, lugna er. Jag håller på med era kotletter här!!" sa Wario-Ware-Man. Innan han vänder sig tillbaka för att fortsätta laga deras middag så håller en av bebisarna upp en skylt där det står "Och snåla inte med chilipepparn! Vi vill ha det starkt! Begrips, tjockis?!".

"Alright. Rikligt med chilipeppar var det... Ååh, hoppas Wario kommer någon gång så vi kan få ett slut på det här..." sa Wario-Ware-Man och skyndar sig på med bebisarnas fläskkotletter. Borta hos Wario och hans Tetris-spelande, så verkar han ha lite problem med att försöka vinna det.

Tillbaka till Wario-Ware-Man igen, så har han nu gjort färdigt bebisarnas lyxmiddag, och fått sina kläder nergisade på grund av allt sol de ställer till med vid matbordet. Han har även bytt kalsonger på varenda en av de, men ändå skriker de för kung och fosterland. Allt skrikande från de, samt all stress, börjar göra Wario-Ware-Man trött och tung i huvudet.

"*Phew, flås, flämt* ... Detta... börjar bli ganska... tröttsamt... måste... ta mig... en... liten... tupplur..." sa Wario-Ware-Man och börjar falla ner på marken av ren utmattning. Som det verkar har han mer än tröttnat på att vara mor åt tusentals jobbiga, gnälliga, hungriga små skrikhalsar, och bestämmer sig för att ta en liten tupplur medans bebisarna bara skriker och skriker.

Samtidigt så har Wario verkat tröttna på att spela Tetris, och springer nu genom träden för att leta efter Wario-Ware-Man.

"*Host, flämt, phew* ... Ibland önskade jag att jag inte var så himla tjock och FET... Huh? Vad är DETTA, en slags bebisfarm eller?!!" sa Wario efter att ha fått se spektaklet framför sig. Wario-Ware-Man, som nyss slumrade ner på marken, vaknar av Wario's tjafs.

"Zzz... Hunh? Åh, tjena Wario. Och ja, vad ser det ut som??" sa Wario-Ware-Man sarkastiskt.

"Och HUR har du hamnat i denna konstiga sitsen??" frågade Warrio.

"Det är en lång historia... så, har du kommit för att rädda mig eller?" frågade Wario-Ware-Man tillbaka.

"Naah, spelet fick slut på batterier, så jag gick iväg och letade efter dig. Vet du var vi är?" sa Warrio.

"Inte en jädra vitlök faktiskt!" sa Wario-Ware-Man.

"Huh, vad var det för oljud??" sa Warrio.

"Oljud? Jag hör inget oljud här... förutom alla bebisarna förstås." sa Wario-Ware-Man.

"Åh, err..." sa Warrio och pekar på bebisarna som börjar bete sig något konstigt.

"Jaha, och vad tror du är med de?? De sitter väl där och skriker som de alltid gör." sa Wario-Ware-Man.

"Jo, dom... dom... eh... Ciao, jag sticker nu!" sa Warrio och börjar plötsligt springa iväg.

"Amen vad springer du för? De har väl inte gjort dig nåt!" sa Wario-Ware-Man och börjar titta bort över bebisarna, som nu plötsligt slutat skrika och betar sig väldigt underligt.

"Hm, konstigt. De skrek ju nyss. Varför gör de inte det nu, och varför börjar de plötsligt sväva?? OK, något är lurtt här!" sa Wario-Ware-Man och fortsätter titta på skrikhalsarna som nu börjar sväva, en efter en, och flyger runt platsen som om de förlorat all gravitation. Sen börjar deras näsor att bli rosa, och "W" aktiga mustascher växer ut ur de, och gula "W" mössor växer ut ur deras huvuden mitt från ingenstans.

Wario-Ware-Man:"Vad? ... NEEJ! Detta får bara inte vara sant!! Jag trodde Wario satt hemma i sitt hus och käkade vitlök??" sa Wario-Ware-Man. Efter att bebisarna svävat omkring färdigt börjar de att åka in i varandra och börjar växa efter varje bebis som kolliderar med varandra.

"Ok, det här blir bara konstigare och konstigare... Gaah?!" sa Wario-Ware-Man när ett vitt ljus plötsligt bländar honom.

Bebisarna fortsätter kollidera med varandra, en efter en, och bara växer sig större, större, och större. Efter omkring en minut försvinner det kraftiga ljuset, och nu ser Wario-Ware-Man vad för nånting det blivit av de konstiga bebisarna; en gigantisk version av Wario!

"Whaa?! Det... det... det är ju en megastor Wario!!" sa Wario-Ware-Man i ren shock.

"Waahahahaa!! Precis, kära lilla tjockis! Välkommen till min kusliga "Wario-skog", där alla vilseledda tjockisar blir spöade, hånade, och ihjälgasade!" sa den gigantiska Wario-figuren.

"W-Wario? .. Men... Jag trodde du satt hemma och tittade på TV!" sa Wario-Ware-Man.

"Trodde du ja! Men nog om det. Nu ska jag bestämma ditt öde!" sa Wario.

"Öde??" frågade Wario-Ware-Man.

"Just det DITT öde! Du har TRE val att välja på. Nummer ett; bli spöad. Nummer två; bli hånad. Eller nummer 3; bli ihjälgasad!" sa Wario.

"Öh... Finns det något FJÄRDE alternativ?" frågade Wario-Ware-Man.

"Vad menar du tjockis?" frågade Wario.

"Jo, ett fjärde alternativ. Ett alternativ som kanske är lite mindre... ja, du vet." sa Wario-Ware-Man.

"Åh, just det... Det fjärde alternativet tog jag bort, eftersom det lät för ynkligt, för mesigt, och alldeles för fegt! .. Alright, om du inte kan bestämma, så bestämmer JAG! Då väljer jag isåfall... Nummer tre; Bli ihjälgasad!!" sa Wario.

"Men hallå eller. Det där låter inte så värst bussigt!!" sa Wario-Ware-Man.

"Försent. Nu har ditt öde bestämts, och då blir det så, punkt början, mening slut!" sa Wario.

"Punkt början, mening slut??" undrade Wario-Ware-Man.

"Öh, fråga inte mig om det där. Det var bara nåt jag sa. Vad det betyder vet jag inte ett dyft om!" sa Wario.

Någon minut senare så har Wario nu byggt upp sin fis, och ska snart släppa ut den.

"*GULP*... Ska det verkligen sluta så här för mig!?" sa Wario-Ware-Man.

"Hö hö hö, snart skall den släppas ut..." sa Wario.

"OM detta bara vore en dröm... Men vad vet jag, det kanske inte ALLS är nån dröm!" sa Wario-Ware-Man.

"Wa ha haa! Klar och fin och redo!" sa Wario.

"Nu kommer slutet..." sa Wario-Ware-Man för sig själv medans han stänger ögonen.

"Tre... två... ett..." Wario räknade ner sekunderna.

"Bara några sekunder kvar..." sa Wario-Ware-Man och förbereder sig inför den värsta händelsen.

Inom bara några sekunder hörs ett väldigt högt brax från jorden, som nu har sprängts sönder i bitar på grund av jättefis som Wario la av. Det verkar som att det är slutet på det hela, men strax efter skiftar scenen till Wario-Ware-Man, som fortfarande ligger på platsen han somnade på.

Som det verkar så har alltihopa som hänt efter att han somnat bara varit en mardröm. Han vrider och vänder på sig svettandes, helt omedveten om att han fortfarande sover. Efter några sekunders vridande och vändande vaknar han äntligen upp.

"YAARRGGH!! ... V-var är jag?? Har våran värld sprängts i bitar ännu?!! ..." skrek Wario-Ware-Man efter att ha vaknat upp och tittar skräckslaget omkring sig. Allting verkar normalt, och ingen gigantisk Wario ser ut att stå ovanför honom.

"Pheew, bara en kuslig dröm. Allting ser ut som det brukar... Utom EN sak bara..." sa Wario-Ware-Man och lyssnar lite på omgivningen. "Hmm... de där skrikhalsarna verkar ha lugnat sig lite, för de sover verkligen som svin... He he, nu har jag min chans att ta mig härifrån... Bara jag eller något annat inte väcker dom nu..."

Och så, efter att Wario-Ware-Man haft en kuslig mardröm, så gör han sig redo för att lämna den konstiga, mörka skogen. Samtidigt borta hos Wario, så står han än och spelar på sitt lilla spel. Vid just detta tillfället får han en "GAME-OVER!" och förlorar spelet.

"Vadan detta?!! Jag fick ju för tusan ingen "GAME-OVER", ditt nedrans tramsspel!!!" sa Wario och kastar fjärrkontrollen i marken av ilska. Efter att han lugnat ner sig lite plockar han upp fjärrkontrollen igen och börjar gå vidare.

"ÄÄH, nu får jag ta och leta reda på Wario-Ware-Man. Han undrar nog säkert vart jag tagit vägen någonstans..." sa Wario och börjar gå iväg för att leta upp sin broder.

Tillbaka till Wario-Ware-Man, så försöker han än att hitta en väg ut ur skogen.

Pust, phew! Vart fanken är utgången någonstans... AARGH, jag kommer aldrig och hitta ut härifrån på egen hand!" sa Wario-Ware-Man och fortsätter att leta efter en väg ut.

Borta vid golfbanan där Wariobröderna startade dagen, så har VARIO sedan länge somnat av allt svingande han gjort med sin nya golfklubba.

"Zzz... Hunh, jag verkar nog visst ha slumrat till... Men vänta nu, vart är de andra någonstans? Borde de inte ha kommit tillbaka nu??" undrade VARIO.

Medans VARIO går runt och väntar på att de andra bröderna ska komma tillbaka så skiftar scenen bort till Wario där han sitter vid sin utetoalett och försöker lägga en vitlök, och har dessutom glömt stänga dörren.

"Vad... hallå där, titta åt ett annat håll va! Jag försöker sitta på dass här, och då vill jag inte ha en kamera uppkörd i trynet!" sa Wario och stänger dörren. Som det verkar så har det ganska bra hemma hos sig.

Tillbaka till Wario-Ware-Man som än försöker ta sig ut ur skogen, så verkar han inte ha lyckats ett dugg.

"*Phew, flås, flämt* ... Argh, detta är meningslöst... Jag kommer aldrig ta mig ut härifrån. Jag är fast här inne. FAST! Varför gick vi in i denna skogen för?? Man hittar inte ens UT härifrån!" sa Wario-Ware-Man och stannar lite för att hämta andan. I bakgrunden hörs det stänkande och flämtande från en viss tjockis i bersa overaller, T-shirt, och keps.

"Vad? ... Men tjenare Wario, ÄNTLIGEN kommer du!" sa Wario-Ware-Man när han får syn på sin broder.

"Tjena Wario-Ware-Man. Äntligen hittar man dig här inne!" sa Wario.

"Och vad fick dig att plöstligt sluta spela det där spelet?" frågade Wario-Ware-Man.

"Jo, jag tröttnade på det efter att den gjorde narr av mig genom att påstå att jag fick en "GAME-OVER" när jag inte ens hade fått nån!! ... Vet du var vi är någonstans?" sa Wario.

"Tyvärr vet jag inte. Men någon gång måste vi väl kunna ta oss ut!" sa Wario-Ware-Man.

De fortsätter vidare för att hitta en väg ut ur skogen. Först ser det ut att vara lönlöst eftersom de hela tiden hamnar på samma plats de möttes upp vid. Det visar sig en stund senare att de gått i cirklar.

"Men hallå eller, har vi börjat gå i cirklar?!" sa Wario.

"Japp, det ser så ut Wario. Jag hade rätt. Vi kommer ALDRIG att hitta ut härifrån! Vi är fast här för alltid!!" skrek Wario-Ware-Man och sätter sig ner på knäna av ren överdramatisering.

"Sluta överdramatisera nu. Jag tror jag har hittat en utgång!" sa Wario och pekar bort mot ett ljussken.

"Jaså, har du?!" sa Wario-Ware-Man.

"Just det. jag ser den precis framför oss!" sa Wario och pekar bort mot ljusskenet igen.

"Hurra, äntligen! Ska bli skönt att äntligen komma ut ifrån denna eländesskogen. Jag börjar bli hungrig förresten!" sa Wario-Ware-Man.

"Jag med!" sa Warrio.

De går bort mot ljusskenet där utgången sägs vara. Tillbaka till VARIO igen så går han fortfarande runt och väntar på sina bröder.

"Herrevitlök. Nu har jag gått runt och väntat i flera timmar på att dem ska komma tillbaka. Hoppas inget har hänt dom... Äh, jag tar och spelar lite golf så länge så får vi se om de dyker upp!" sa VARIO och spelar lite vanlig hederlig golf. Han träffar inte bollen, men ut ur klubban flyger det en tickande sak, vilket ser ut att vara en dynamit.

"Ah, just typiskt. Ska man aldrig kunna träffa bollen NÅGON gång eller??! ... men vad var det som tickade så??" sa VARIO och tittar upp mot skyn där dynamiten nu flyger iväg, och tar en titt på golfklubban. "Ååh nej, säg inte att jag fortfarande håller i den där klubban..."

Samtidigt så har Wario-Ware-Man och Warrio äntligen hittat ut ur skogen och är nu på väg bort mot golfbanan. De har ingen aning om vad de kommer råka ut för inom vilken sekund som helst.

"Puh... Vi tog oss ut ur skogen iallafall Wario-Ware-Man!" sa Warrio.

"Ja du, det var verkligen på tiden det..." sa Wario-Ware-Man och ska just gäspa av ren trötthet, men innan han ens öppnat gapet landar det plötsligt nånting i huvudet på honom.

"Aaoow! Vad var det som..." sa Wario-Ware-Man och tar en titt på saken som slog honom i huvudet, och inser väldigt snabbt att det är något farligt.

"Åh nej, en DYNAMIT! Spring för livet Warrio!!!" sa Wario-Ware-Man och släpper dynamiten.

Innan de ens hunnit springa iväg exploderar dynamiten, och allting skymms plötsligt av ett stort rökmoln.

Tillbaka till VARIO så har han just insett sitt misstag och går runt och biter på naglarna av rädsla.

"Ååh, gaah.. Hoppas den inte landade på mina bröder bara. Tänk vad mycket skäll jag kommer få sen!" sa VARIO oroligt för sig själv.

Uppe i luften flyger det två rykande ljussken, som landar borta vid sandplanen inom bara några sekunder.

"Höh?! What the..." sa VARIO och går iväg för att se efter vad det var som störtade vid sandplanen, och till hans förvåning, efter att ha tagit en närmare titt i det djupa hålet, ser han vad det var som störtade.

"VARIO, hjälp oss upp ur det här sandhålet!!!" sa Wario-Ware-Man.

"Ok, bara lugn bröder!" sa VARIO och drar upp de ur hålet.

"Phew.. Tack VARIO..." sa Wario-Ware-Man efter att ha kommit upp ur hålet.

"Undrar vart den där dynamiten kom ifrån..." sa Warrio.

"Tja. Samma sak kan jag fråga." sa Wario-Ware-Man.

"Vart tusan har ni varit? Jag har väntat på er i flera timmar!" sa VARIO.

"Men tjena, "golfproffset VARIO". Hur står det till egentligen!" sa Warrio.

"Tja... Ni hade rätt, jag kan inte spela golf, men jag är då jättebra på att SVINGA!" sa VARIO.

"Men hallå, DEN klubban känner jag igen. Då vet vi nu vart dynamiten kom ifrån!" sa Wario-Ware-Man.

"Vad taskigt av dig! När vi väl kommit ut ur skogen, så skickar du plötsligt iväg en DYNAMIT rakt på oss!?" sa Warrio.

"Amen, hur skulle JAG kunna veta va??" sa VARIO.

"Jaha, och hur går det då? Har du någon tur med din "lyckoklubba"?" frågade Wario-Ware-Man.

"Inget vidare faktiskt. Men allt som ni har sett och hört, kommer naturligtvis från denna konstiga golfklubba. Men... Jag har börjat tröttna på den förresten, så jag kan väl lika gärna kasta bort den." sa VARIO och ska just kasta iväg den, men Wario-Ware-Man tar tag i VARIO's arm och hindrar honom från att kasta den.

"Åh nä. En sådan klubba går inte att köpa, så jag tycker vi behåller den. Vem vet, Vi kanske kommer ha nytta av den någon gång i framtiden!" sa Wario-Ware-Man.

"Ett klokt val Wario-Ware-Man." sa Warrio.

"Näpp grabbar, vad säger ni? Ska vi ta och vandra hemåt igen?" frågade Wario-Ware-Man.

"Tycker jag med. Det börjar bli rätt sent nu." sa VARIO

"Precis. Jag behöver gå och lägga mig och sova när vi kommer hem sen!" sa Warrio.

Efter en lång och händelserik dag vandrar Wariobröderna hemåt. Under tiden de går så råkar VARIO svinga lite med golfklubban, och ut ur den flyger det upp en kyrkklocka som landar på Wario-Ware-Man's huvud.

"Yeeoow!! Svinga inte så där med golfklubban VARIO!!" sa Wario-Ware-Man.

"Ursäkta. Kunda inte låta bli liksom..." sa VARIO.

Tja, och så var ännu en dag avgjord för våra Wariobröder. Men vem vet vilka mystiska krafter den där golfklubban kan ha... Vem bara vet VAD...

The End...