

Wario World Pictures Inc. Presenterar; En Svensk Animeserie; i högsta topphumor;

STARRING: Wario

SIDE STARS; Wario-Ware-Man, Wario, Smällfete VARIO, i:

THE WARIO SHOW!

(Datum detta påbörjades/skrevs klart: 26/09/2014 21:34-08/07/2015 19:22)

Säsong 2, Episod 11(22): Captain Syrup slår till igen!

Som vanligt, så är allting frid och fröjd i Wario Island, och så vidare och vidare. Och som vanligt, så är det jag som är berättaren här, och ingen annan som helst jädra spaghettsmal person alls! ... Om vi nu tar en titt ut mot det STOORA, VIDA havet, så ser vi ett litet piratslott på en liten ö, där den giriga piratledaren Captain Syrup håller på och smider planer. Hennes piratarmé har tagit deras piratbåt och seglat iväg på semester, så det är nu upp till Syrup att själv klura ut ett sätt att få in smällen på Wario:

Captain Syrup: "Hm... få se... om jag kanske gjorde det här... Nej, det där skulle nog inte fungera iallafall!"

Syrup slänger iväg lappen med anteckningar på olika planer i en hög av andra plananteckningar/skisser som antingen inte lät så bra, eller bara gick helt och hållet pannkaka. Syrup funderar vidare, men kommer ändå inte på något riktigt bra och elakt:

Syrup: "Grr... Jag har nu provat varenda grej som finns, och inget av det stämmer med det jag tänker uppe i huvudet!!"

Men sen slår det henne; hon verkar (för en gångs skull iallafall) ha kommit på en oerhört "brilliant" plan:

Syrup: "Aha! Det här borde iallafall lyckas. Vad detta är för nån slags plan avslöjar jag inte för er snokare, men denna gången skall jag bannemig ge den där Wario en "Very BIG Sursprise". AAh ha ha haa!! Alright, ingen tid att bara slösäcka här inte. Raka vägen till vårt förråd omedelbart!"

Syrup sätter av bort till deras gömma(eller förråd, vad fanken vet jag.) och går igenom låderna som de plockat med sig under alla färdena ute på havet(OCH länder även):

Syrup: "Alright. Vart har vi jetpacken här någonstans nu igen... Det var då taskigt av mina piratgrabbar att bara stjäla våran båt sådär. Jag tänker då ta och ge de ett ångkok med stryk sen när de kommer hem från sin semester!! ... inte denna lådan heller... men vad har vi här, detta ser ut att vara den där jetpacken vi stal av någon "cyber-space" snubbe för något år sen!"

Hon går ut från förrådet med jetpacken i handen. Något moment senare ser vi Syrup utanför slottet med jetpacken på ryggen och ska bereda sig för att flyga bort mot de fjärran länderna:

Syrup: "A bit of an tight fit, men detta får gå så länge. Alright, då bär det av mot landkrabborna! Ha ha!!"

*Crunch, crunch!!*Mmmm... väldigt god vitlök det här måste jag säga! Jag borde börja rosta vitlöken i ugnen oftare... *RAAP!!* ... Ops, ursäkta..

Syrup: "Ha! Jag HÖR dig allt!"

Men vad f... jag håller ju inte ens på och tjafsar om vad du tänker planera för något. Jag sitter faktiskt bara och äter lite vitlök!"

Syrup: "Ja, och dessutom vill jag inte höra på alla dina rapar du lägger av!"

Du, om man äter vitlök som jag gör, så stänger man faktiskt inte gapet, och man låter rapen komma ut, så det så! Skit i vad jag håller på med, och håll DIG TILL manuset, annars kör vi en bakvänd version av denna episoden istället, med MIG i huvudrollen! Jag är TRÖTT på att alla jämt ska lyssna på vad jag babblar om!!

Syrup: "... Ok, you have my word!"

Tackar! ... alright, då överlåter jag resten till dig!

Syrup: "Hm... få se, vart var jag... just det. Ha ha ha.. denna gången Wario, min vän... eller rättare sagt ärkefiende, ska du få se på något RIKTIGT STORT!! Dags att starta igång jetpacken!"

Syrup drar igång jetpacken och flyger ut över vattnet. Kommer Syrup's plan att lyckas, och vad är det för någon "STOR" plan hon har kommit på egentligen?? Det får vi reda på då. Under tiden går vi tillbaka till Wario Island, där Wariobröderna är ute i sin trädgård och latar sig i hängmattorna:

Wario-Ware-Man: "OOaah... snacka om att det är sol ute idag alltså, eller hur grabbar!"

Wario: "Exakt. Och ingen som helst fislukt i luften heller dessutom!"

VARIO: "Men NÅGON gång bör det väl stinka skit här, det har jag bannemig en känsla av..."

30 minuter senare:

VARIO:"*Sniff, sniff* hm... konstigt. Jag känner fortfarande ingen fisluk i luften. Och INGEN Wario som sitter och trycker borta vid sitt utedass heller dessutom."

Wario, pratar med bröderna från sin tomt:"Ja, och vill ni veta varför??"

Wario:"Öhm... för att du har fått en plugg i röven?"

Wario:"Näpp. Jag tänker för en gångs skull vara lite schysst mot er bröder och låta er vara. Dessutom börjar det kännas lite tjatigt att bara sitta vid mitt dass dag ut och dag in och förorena eran tillvaro med mina underbara vitlöksfisar."

VARIO:"Tja... "underbar" kanske man inte kan säga om hans fisar direkt..."

Wario-Ware-Man:"Så... vad isåfall tänker du göra denna dag då istället för att sitta på utedass och trycka?"

Wario:"Lägga mig i hängmattan och läsa tidning.. och eventuellt titta lite på TV."

VARIO:"Jaha, och HUR tror du man kan titta på TV utomhus då?"

Wario:"Enkelt. Jag drar en förlängningssladd kopplad till TVn, och bär ut TVn till mitt bord bredvid hängmattan här."

VARIO:"Och vad för slags TV har du isåfall?"

Wario:"Digital-TV."

VARIO:"Öhm... menar inte du Kabel-TV?"

Wario:"Men herrevitlök, sitter du fortfarande fast vid det där eller??"

VARIO:"Vadå?"

Wario:"Kabel-TV-tiden är faktiskt förbi nu. Numera ÄR det Digital-TV som gäller!"

VARIO:"Lägg av, Kabel-TV är faktiskt det modernaste som finns i världshistorien. Allt det där tjafset om "Digital-TV" är bara ren bluff och båg!"

Wario:"Du, våran Kabel-TV där hemma håller snart på att gå sönder. Kan tyvärr inte avgöra NÄR det händer, men det är allt snart läge för att skaffa en ny TV, en Digital-TV dessutom. Vi ligger väldigt långt efter alla andra på grund av ditt ständiga behov av en Kabel-TV!"

Wario-Ware-Man:"Ok grabbar, nu börjar vi inte med att bråka om det här! Däremot så har Wario en poäng där angående våran TV; den kommer snart att börja paja i vilket fall som helst, och numera är det faktiskt väldigt svårt att ens hitta Kabel-TV, så vi får helt enkelt börja spara ihop till en Digital-TV. Sorry, men tiderna förändras ganska snabbt."

VARIO:"Jahapp, på så vis... ok, det kanske e dags att börja tänka lite i andra banor då..."

Wario:"*suck*... ÄNTLIGEN har han börjat begripa det..."

VARIO:"Men så länge Kabel-TVn hemma funkar så är det väl inga problem! Andra modernare sorter får bara inte finnas alltså!"

Wario:"*Suck!!*... han e då faan hopplös med det där... ibland önskar jag bara att Kabel-TVn kunde ta och paja lite snabbare!"

Wario-Ware-Man:"Tja... man kan ju alltid hoppas på det ögonblicket... jo just det, vad tänker du göra nu för tillfället, Wario?"

Wario:"Sitta i hängmattan och titta på TV. Och ni då?"

Wario-Ware-Man:"Em... bara ligga här och lata oss."

Wario:"Jaha, på så sätt alltså... jaja, ska inte störa er mer. Nu ska jag lägga mig i hängmattan och titta på Tjockis-Nyheterna!"

Wario-Ware-Man:"Visst, gör det du."

Wario:"Då så, återgå till trynandet bröder."

Wario-Ware-Man:"Precis. INGENTING kommer att förstöra denna dag inte, var så säker på det ni väderlekssnubbar."

VARIO:"Ja... man kan väl även hoppas på att TILLVARON häromkring inte kommer förstöras..."

Önskar att jag kunde detsamma, men det verkar inte bli så. Medans Wariobröderna och Wario ligger och fiser i solen så går vi bort till det stora vida havet, och som det verkar så har Captain Syrup börjat närma sig deras hemställe. Visserligen har hon en bit kvar, men än så länge går färden som en glans:

Captain Syrup:"Aha, land i sikte!! Ok, bara till att aktivera landningsmekanismen när vi kommer fram!"

Wario Show series2 ep22 sida2

Men efter att Syrup kommit fram och ska just aktivera landningsmekanismen, så börjar jetpacken att krångla. Syrup far runt i luften tills hon nästan blir spyfvändig och kraschar nere vid stranden:

Captain Syrup:"Grr... ah, just typiskt av den att hålla på och krångla så där! Nåväl, man har väl inte dött av att gå lite eller."

Hon börjar gå iväg, och får sen syn på en stor skylt som säger:

Syrup:""Välkommen till Wario Island!"?! Aha, så det är på denna kontinent Wario håller hus. Inte visste jag att den där fetknoppen fått en alldeles egen ö uppkallad efter sig, men... ah, whatever, bara till att börja traska då!"

Syrup sätter fart bort mot civilisationen där Wario och Wariobröderna bor, och de har verkligen INGEN aning om vad som väntar denna dag. Samtidigt hemma hos bröderna och Wario, där de fortfarande ligger och latar sig:

VARIO:"Ooah, vilken go, jädra dag alltså. Man behöver inte ens lyfta på arslet."

Warrio:"Jo, men fortfarande är det så att du måste lyfta på röven om du behöver nån form av dricka eller så!"

VARIO:"Äh, ingen fara. Jag har skaffat mig ett portabelt kylskåp här!"*pekar på sitt lilla kylskåp bredvid hängmattan*

Warrio:"Men, det var som fanken... vart fick du tag på det där?!"

VARIO:"Nere vid det stora shoppingcentret på "Kyl och Frys, och annan dynga" butiken."

Warrio:"Hur hade du råd med att köpa den? Vi hade väl inte så mycket kosing på oss då vi sist var därnere, eller?"

VARIO:"De sa att denna var gratis, så då passade jag på att sno till mig den innan vi skulle åka hem."

Wario-Ware-Man:"Aha, så det förklarar varför framsätet kändes så trångt på vägen hem! Men det där är verkligen nåt bra du fick med dig. Vi kan ha användning för den när vi är ute och spelar golf eller nåt."

Warrio:"Samma här."

VARIO:"Hm... jag vet ju att Snake numera har Digital-TV, men... jag undrar om han har behållt sin gamla Kabel-TV någonstans nere i källarn, eller...?"

Wario-Ware-Man:"Äsch, det tror jag inte på. Han har väl säkert slängt den nu kanske."

Borta vid Snake's hus... som efter alla dessa år FORTFARANDE ser ut som en JÄKLA LITEN PLÅTLÅDA!! ... där Snake sitter och kikar på Digital-TV:

Snake, sitter i soffan och zappar:" Men vad fan, finns det verkligen inget vettigt på Digital-TV eller??"

Snake rycker ur kontakten till Digital-TVn och går ner i källarn och hämtar upp en liten låda, som han sen packar upp en annan TV ur och kopplar in i vägguttaget:

Snake:"Ah, sådär ja. Tur att jag behöll min gamla Kabel-TV, de har allt lite bättre kanaler där ibland än på Digital-TVn. Och inte nog med det, jag har även beställt ett paket med "Netfatso", så nu ska det bli lite mera action här minsann!!"

Efter att ha installerat "Netfatso" paketet på sin gamla Kabel-TV så sätter sig Snake i soffan och kollar på TV, mycket mer lyckligare och tillfredsställd än någonsin tidigare, för nu har han all underhållning på en och samma plats... Öhm... apparat, menar jag. Och utan att överhuvudtaget bli något som helst uttråkad under dagarna.

Tillbaka till Wariobröderna:

VARIO:"Jaaoo... kan nog vara mycket möjligt, Wario-Ware-Man. Då struntar jag väl i att fundera över det."

Wario-Ware-Man:"Ett mycket klokt beslut."

Warrio:"Och Wario sitter i sin hängmatta och kikar på TV, ser jag."

Wario-Ware-Man:"Ja ja. Tyvärr har inte vi nån som helst förlängningssladd, så vi kan inte ta med oss vår TV ut hit."

Warrio:"Tja... jag sa inte att jag var på något sätt avundsjuk eller så, men... det där ser väl ändå inte speciellt vettigt ut, eller??"

VARIO:"Jo... till skillnad från dagens människor, som hela tiden går runt med sina mobiler i handen, och lyfter inte ens på huvudet för att se om det kommer någon eller nånting mot en. Man undrar ibland hur FANKEN de ens klarar sig i såna situationer, jag skulle lätt krocka med nån om jag bara hade ögonen på min mobil hela tiden!"

Wario-Ware-Man:"Jag vet, bröder. Men tyvärr är vi inne på den så kallade "Iphone/Android/Smartphone" eran, och i dagens läge så kan man förvänta sig se folk som bara går omkring med ögonen stirrandes på mobilen. Inget som någon av oss kan direkt göra något åt om man säger så."

Warrio:"Nåväl. Det är väl bara att stå ut med det faktumet då. Men det skiter jag ändå fullständigt i, för jag har ju fortfarande min gamla, kära, vanliga mobiltelefon i fickan. Jag föredrar simplicitet framför det avancerade. Bara att antingen svara, eller ringa, och prata med någon, och sen är det klart på nästan nolltid."

Wario Show series2 ep22 sida3

Wario-Ware-Man:"Hm... jag kan nog hålla med lite där. Man kan ibland tycka att teknologin har gått på TOK FÖR långt inom de kommande åren!"

Medans Wariobröderna tjarar om dagens teknologi och människor så går vi bort till Captain Syrup, som förr eller senare lär stöta på någon mekanisk figur(ni kan nog gissa på vilken det är, eller hur?):

Syrup:"Alright. Det är säkert en bra bit bort till den där fetknoppens gömställe, men oavsett vad så tänker jag ändå ta mig dit! ... och ge honom hans stora överraskning, och den överraskningen kommer inte bli så värst trevlig!!"

Hon vandrar vidare, tills hon stöter på Monitorn, som just är på väg nånstans med något i sin klåfingriga, mekaniska hand:

Syrup:"Vad e du för en typ egentligen va? Du ser då fan ut som nån slags komposthög, eller något!"

Monitorn:"Du, jag vet inte ens vad du pratar om, kvinna. Och ser du inte att jag precis var mitt uppe i en oerhört jävligt djävulsk plan?!!"

Syrup:"Jaha, och HUR jävlig och djävulsk är den planen då?"

Monitorn:"Enkelt. Jag köpte mig en sorts flaska som jag trodde att jag skulle ha nån nytta av, för jag tänkte nämligen gå och jävlas lite med Wario."

Syrup:"Ha, vilket sammanträffande! Jag kom faktiskt hit för att göra livet extra ruttet för Wario också."

Monitorn:"Jaså, på SÅ sätt. Alright, du kan lika gärna ta denna flaskan, för jag vet då bannemig inte hur man använder den ändå. Men för en viss lösensumma förstås!"

Syrup:"Jahapp... och HUR mycket vill du att JAG ska betala DIG då?"

Monitorn:"30 guldmynt är i princip det enda jag kräver av dig."

Syrup:"Hm... Alright, här har du dealen!""*ger Monitorn en påse med guldmynt*

Monitorn:"Tackar!"

Syrup:"Vet du något om vad för slags medel flaskan innehåller?"

Monitorn:"Tjaa... snubben jag köpte den av sade att den som dricker ur den kommer att växa till en gigant. Och det är allt jag vet. Men personligen ser jag ingen nytta med den där flaskan, eftersom jag är av mekaniskt material, så det skulle nog rimligtvis inte fungera på mig! Nu måste jag tyvärr kila vidare, för... jag planerar nämligen på att spela lite på det lokala kasinot."

Syrup:"Alright. See ya around! ... hm... en väldigt märklig typ den där... men han gav mig iallafall en flaska som troligen kan göra en enormt stor...! Aha, jag tror jag vet nu HUR jag kan ta in min hämnd på Wario! Ok fetknopp, dina sista dagar är nu kommen, för Captain Syrup skall ge dig en REJÄLT stor surprise! Ha ha ha ha ha!!"

Syrup ger ifrån sig ett elakt skratt, med en extremt hämndlysten blick i ansiktet. Jag antar att vi snart kommer få reda på vad hennes plan egentligen går ut på, och enligt henne låter det INTE speciellt trevligt. HUR kommer det hela att sluta? Det får vi se efter följande kortis:

--Start of kortis--

Bla bla bla, lugn och frid råder i Wario Island, och så vidare. Men nog om det där tjetet, för vi ska nämligen se efter vad Wario gör i sitt hus bredvid Wariobrödernas tomt. Som det verkar så tråkar TVn ut honom genom att visa något annat än det han faktiskt bestämmer sig för att se på:

Wario:"Men det var fanken eller, TV-jäkel. Jag har bestämt för att jag VILL SE på Tjockisnyheterna, gör för faan inte TVÄRTOM istället!! Ahh, jag kastar väl fjärren på dig så att du gör som JAG SÄGER!!"

Wario kastar fjärren rakt in i rutan på TVn, men det enda som händer är att rutan går sönder, och TVn visar slutligen inget alls:

Wario:"Jaså, tålde du inte det där eller, va?? Äh, jag drar väl ut kabeln då!" **drar ut kabeln till TVn, men får sig en rejäl elektrisk chock**

Wario:"AOWWCH! Snacka om en REJÄL chock!! Tror nog att jag inte gör om det där igen alltså... Åh, tjenare på er läsare. Ni undrar nog varför jag är dagens fokus istället för Wariobröderna. Jo, det är så att Berättar-Wario ville att vi skulle fokusera på hur jag spenderar mina vardagar. Tja, för det mesta sitter jag väl hemma och latar mig i hängmatten eller soffan, eller utehuset. Men det är inte ALLT jag gör; jag har en video här någonstans som jag fått filmat av Warigo för något år sen, som förhoppningsvis kommer visa vad mer jag hittat på!"

Wario rotar bland sina videokassetter efter ett litet klipp som han hoppas finna lite utomhusaktiviteter på. Verkar ta lite tid, eftersom den ligger längst ner i högen. Efter någon timme eller så har han äntligen hittat klippet, och visar upp det framför kameran:

Wario:"Skåda denna ynkliga lilla filmkassett; Här finns allt, eller åtminstone det som har FILMATS av mina vardagliga utomhussysslor! Bara att stoppa in den i videospelarn då, och inte hoppas på något alltför genant dykandes upp på skärmen... Inte att det skulle hända, men man vet aldrig riktigt ibland."

Wario stoppar in kassetten i videospelaren och sätter på den. Efter att ha spolat förbi intron till the Wario Show som av misstag hade råkat spelas in i början av själva bandet så ser vi Wario utanför sitt hus, med Warigo bakom kameran, och han verkar förbereda sig inför sin lilla Bike-tur:

På TV-rutan:**Wario:"Alright Warigo, du har kameran i handen va?"

Warigo:"Ingen fara Wario, jag har den i beredskap."

Wario:"Ok. Och jag har med mig allt nu eller... jepp, det verkar så. Då får vi iväg bort till Wario-näse stranden nu!!"

Wario hoppar upp på sin Wario-Bike med Warigo hoppandes upp på sin egen bike, Warigo riktar kameran mot kärran bakom Wario's bike, som är överfylld med nästan halva huset. Sen får de iväg bort till Wario-näse stranden för en lugn och skön, och skattlustfylld dag. Väl nånstans utanför närheten av Wario-näse stranden så får Wario plötsligt punktering på sin bike och blir tvungen att köra rakt på en skylt. Givetis filmar Warigo det hela till Wario's genering. Efter att saker och ting har retts ut(och att Wario betalat böter för skadan på skylten, vilket Warigo också filmar) så är det dags att byta om till strandkläder, men även det visar sig bli väldigt komplicerat för Wario:

Wario:"Det var då fasiken vad alla trästockar och dumma kråkor stirrar på en när man byter! Och inte blir det hela bättre när även ens byxor börjar krångla!!"

Warigo, som filmar Wario:"Öhm, det kanske beror på att du har en vitlök uppkörd i ena näsborren."

Wario:"Jaså, har jag??"

Warigo:"Jepp, och jag ljuger inte om det nu."

Wario, tittar sig i nån spegel:"Åh fasen, du har rätt! Jag glömde bort att jag stoppat in den där när min näsa började blöda igår. Jag visste väl att det var något som hela tiden stank vitlök i min näsa på vägen hit!"

Warigo:"En av de dumma kråkorna står och skrattar åt dig by the way."

Wario:"Det var då helv... Ok, är det så han vill ha det.."

Wario kastar sin vitlök rakt mot den stackars dumma kråkan, och Warigo fångar även det på kameran. Sen efter att Wario och Warigo bytt om så bär det av mot stranden. De beställer lite käk vid kiosken i närheten. Warigo beställer en påse med vitlökschips, medans Wario tar en jättestor tallrik med vitlök, större än någon annan dessutom! Till sist så ska de hitta ett ställe på stranden att ha sin plats på, vilket visar sig vara jättesvårt:

Wario:"Nä vet du vad, vi har tittat överallt, och ändå finns det inget bra ställe!"

Warigo:"Men hallå eller, det finns ju gott om plats precis överallt här. Det är knappt en käft häromkring!"

Wario:"Jag vet Warigo, men jag vill inte ha den där heta solen där uppe stekandes på mina skinker. Jag är ute efter en plats där det finns stora palmträd ovanför en, och inte hjälper en liten jäkla parasol mot värmen, inte för mig iallafall!"

Warigo:"Whatever. Hoppas bara att inte stormvågorna kommer nu idag."

Wario:"Stormvågor säger du??"

Warigo:"Jepp. Jag hörde lite om det på den lokala väderleksrapporten här innan vi gick ner till den där kiosken."

Wario:"Ha, jag tänker inte låta lite vatten få förstöra min dag här... ok ok, våran dag då. Du är ju med, så...

Nä, nu får vi allt ta och hitta nåt bra ställe. Kom Warigo!"

Warigo:"Alright, kommer!"

Sen efter att de hittat det perfekta stället råder det en lugn och härlig dag på stranden. Sorgligt nog så finns det mesta av allt bra som hänt under dagen inte längre kvar på bandet på grund av att det som spelats in har av någon anledning blivit raderat, förutom en liten scen där Wario spelar lite på krocketbanan, vilket... ja, ni kan nog gissa hur det gick:

Wario:"Alright Warigo, ta och fånga detta på band nu, för jag ska just göra så att mitt klot träffar stolpen framför mig!"

Warigo:"Lita på mig, kameran är alltid påslagen!"

Wario slår iväg klotet med sin klubba, men istället för bollen iväg åt alla möjliga håll, och alla som är i närheten får känna på lite stryk medans klotet flyger runt omkring. Efter det så landar den på krocketplanen igen, och stöter till stolpen till Wario's förvåning:

Wario:"Wahaa! Jag gjorde det! Jag vann, jag VANN!! Warigo, du fick väl med det, eller hur?"

Warigo:"Jepp. Allt är med på bandet här! ... Ööh, Wario..."

Wario:"Va, vad pekar du på?!"

Wario vänder sig om för att se vad som oroar Warigo, och får syn på en flock arga trästockar och Dumb-Crows framför sig:

Wario:"Åh, tjena... *Gulp* Jag har en känsla av att detta kommer sluta rätt illa..."

Dumb-Crow:"Kan du ge dig FAAN på tjockis. Nu ska vi bannemig ge dig rejält med stryk!!!"

Wario:"Warigo, stäng av kameran! Jag vill inte att detta kommer med på videobandet!!!"

Warigo:"Jag kan inte stänga av den. Knappan verkar ha fastnat!"

Wario, blir just våldtagen av trästockar och Dumb-Crows:"Amen rikta den åt ett annat håll då isåfall!!!"

Warigo:"Kan inte göra det heller. Kameran verkar ha bestämt sig för att fokusera på dig, och vart jag än vänder mig så är det alltid du som kommer med på bild! Och inte hjälper det att hålla för kameranlinsen heller!"

Wario:"Inte ens om man förstör den??!"

Warigo:"Afraid so. Inte att jag skulle vilja förstöra den här kameran, den var då fanimej den dyraste jag nånsin köpt.."

Wario:"Just typiskt!! AAGH, låt mig vara era mesiga muskel-testosteronmissfoster!!!"

Dumb-Crow:"Åh nä, inte förrän du har fått prisbucklan nerkörd i gapet!!!"

Warigo:"Bäst att jag går nu innan Wario bestämmer sig för att ge sig på mig som tack för att jag involuntärt filmat detta eländet..."

Warigo lämnar platsen i ren skam där Wario nu håller på att bli mörbultad, inte för att han inte bryr sig, utan att kameran har bestämt sig för att sluta ta emot order och fortsätter filma Wario, trots att Warigo försökt få den att sluta. Efter att Wario fått stryk, och efter att han gett Warigo en ordentlig snyting, så är ungefär allt som vanligt igen, och Wario och Warigo sitter vid sin plats och latar sig:

Wario:"Aaah, detta är LIVET.. Förutom det som hände för någon stund sen, så har allting hittills gått ganska bra. Och INTE ett enda moln på himlen dessutom!"

Warigo:"Tjaa.. det enda som oroar mig är stormvågorna."

Wario:"Äsch, det där är inget att oroa sig över. Skulle säkert bara vara lite tidvatten isåfall."

Warigo:"De menar nog allvar. Stormvågor är inte den typen av vattenvåg du tror att det är, för..."

Wario:"Ja ja ja, jag vet. Inget att bry sig om nu. Om du ursäktar mig, så ska jag ta och sätta på mig mina solglasögon och sova."

Warigo:"Ok, gör det då. Men kom inte till mig och klaga om det nu skulle komma nån enorm stormvåg över oss."

Wario:"Sure. Whatever."

Wario drar ner solbrillorna och börjar sova, medans Warigo sitter och filurar på hur han ska fixa kameran, som fortfarande filmar Wario. Senare frampå dan så varnas alla om den kommande vågen, vilket Wario självklart inte lägger märke till:

Warigo:"Oh crap. Hörde du det Wario? ... Wario?? Hördu, vakna din fetknopp!!!"

Wario:"Zzz... öh, va? Vad e det om Warigo? Ser du inte att jag just hade en härligt underbar dröm om skatter och pengar???"

Warigo:"Jag hörde just att stormvågorna är på väg. Kanske är det dags för oss att dra oss härifrån också!"

Wario:"Äsch, lägg av nu, det är flera timmar kvar dit, och dessutom har jag inte sovit klart än! Jag hör när den är på väg... när den nu e på väg förstås... När tror du att den kommer förresten?"

Warigo, tittar på sin bärbara Mini-TV:"Öh... om någon minut verkar det som!!!"

Wario:"Va, om bara en minut?! Du, då måste de ha... Haöh, vart tog han vägen?! *Glubb!!*"

Warigo, står bakom palmen och kikar ut mot vattnet:"Men DÄR trodde du fel... Men vart är Wario nånstans nu?? Var han inte... Ah shit, stormvågorna fick nog säkert med han! Får nog ta och gå ut och titta efter, men med extrem försiktighet."

Warigo går ut mot vattnet med kameran i handen för att se vart Wario tog vägen, men just när han kom ut mot vattnet sveper sig en enorm våg över honom, och nu syns det inget på TV-rutan längre, förutom myrornas krig**
Tillbaka till verkligheten igen, där Wario nu står vid TVn, något förstummad:

Wario:"... Jahapp. Här slutate tydligen allting. Nåja, iallafall, så..."

Wario stänger av bandspelaren och tar ur videokassetten. Med några väl valda ord, och andra inte så väl genomtänkta ord, så avslutar han dagens Kortis med ett litet tal om vad hans film visade:

Wario:"Tja, vad ska man säga... det vi såg på nu var menat som en liten minnesvideo av min då senaste semester med Warigo, men det mesta av vad som hänt, framför allt de bästa momenten av den dagen förstördes av en ynkelig liten vattenvåg. Det som fanns kvar av bandet var mest om det värsta som hänt mig, typ att jag fick spö av en armé av trästockar och dumma kråkor på grund av en liten olyckshändelse. Det förklarar nog även kanske varför bilden blev lite konstig då och då i vissa scener. Som tur är lever Warigo fortfarande idag, men det kunde ha slutat mycket värre. Nåväl, så saker och ting kan gå ibland... undrar om jag har nån vitlök kvar i kylen, kanske skulle ta och fylla en skål och spela lite Wii och kaka vitlök."

--End of kortis--

Precis. Så det kan gå när man försöker filma en liten video om sin semesterdag, om än inte värre. Nåja, där vi sist lämnade alltihopa, så verkar det som att Captain Syrup har en väldigt stor, ondsint plan på gång. Vad det är vet vi inte riktigt än, men det får vi nog se så småningom (ja, jag ÄR medveten om att det inte finns några bilder här, så ni andra kan inte se något iallafall, men det skiter jag i fullständigt.). För tillfället så går vi tillbaka till Wariobröderna hus, och de har det ganska gott och mysigt ute i hängmattorna, om än inte bättre nu när Wario bestämt sig för att inte förorena deras tillvara just denna dag:

Wario-Ware-Man:"Aah, detta är toppen alltså. Sol, bara några små enstaka moln här och var uppe på himlen, och ingen som helst fis som stinker vitlök uppe i luften."

Wario:"Exakt. Som tur är så var det faktiskt Wario's eget beslut om att lägga av med det ett tag, men det vet vi i för sig redan om."

VARIO:"Öhm grabbar, jag vill inte förstöra våran lugn och ro med mitt tjafs, men... kommer våran TV verkligen att snart gå sönder??"

Wario:"Suck... Jag trodde att du hade fattat det nu, att Kabel-TV inte är vad som gäller numera..."

VARIO:"Nej nej, det är inte det. Jag bara undrade, för om den TVn dör, kanske innebär det att Kabel-TV'n's era är så gott som avgjord?"

Wario:"Du, det har den redan vart sen Digital-TV'n kom in i våra liv!"

VARIO:"Jag menade inte att börja argumentera om det här liksom...!"

Wario:"Alright, alright. Men, menar du med det där att... att du ÄNTLIGEN börjat fatta att Kabel-TV är så gott som utrotat??"

VARIO:"Mjaa.. Kanske inte helt och hållet, men... Ok, jag har väl tänkt igenom det litegrann på sista tiden, och... kanske är det väl dags att gå vidare i livet så småningom."

Wario:"Kanske dags att vi avslutar det här tjafset nu och bara ligger här och har det gott. Vi kan ha kvar den TVn vi har nu, men går den sönder så går den sönder, och då får vi köpa en ny, även om det inte blir just en Kabel-TV!"

VARIO:"Sure, whatever! ... Men samtidigt så har jag en känsla av att... av att nånting oväntat kommer hända idag...". Kanske det VARIO, kanske det. Du må nog ha rätt, för en väldigt lång bit bort från erat område så står Wario's ärkefiende Captain Syrup och planerar sin lilla hämnd mot honom. Hon har funderat lite över den där lilla flaskan som den där Monitorn gav henne:

Syrup:"Vad jag hört från den där datorgrunkan så ska denna göra så att man blir en stor bjässe efter att ha tagit en klunk av den. Det står även på baksidan av flaskan att om man dricker ur den så blir man en gigant. Snacka om informativt och to-the-point alltså! Då tar jag väl mig en klunk nu då..."

Syrup tar en liten sipp av flaskan och till en början känner ingen större effekt, men efter tre sekunder får hon en något obehaglig känsla i kroppen och börjar plötsligt att långsamt växa sig större. Under tiden så går vi tillbaka till Wariobröderna och Wario's område:

Wario-Ware-Man:"Så, du säger att VARIO börjat tänka i andra banor?"

Wario Show series2 ep22 sida7

Warrio:"Just det. Jag vet inte om han pladdrade om det bara för att få mig att hålla tyst om det, men han verkade mena det, seriöst alltså."

Wario-Ware-Man:"Hm... saker och ting verkar börja gå lite mera framåt för varje episod som kommer och går. Wario, förresten. Hur går det med dina schimpanser med röda Nintendo-kepsar? Sköter du om de något överhuvudtaget?"

Wario:"Va? Ah, klart jag gör det Wario-Ware-Man. Det vill säga, om de inte kastar en massa bananskal överallt för att jävlas med mig.. Men, annars har de det ganska bra, till gryta och allting och så vidare."

Wario-Ware-Man:"Öm... ursäkta mig, men sa du just 'gryta'?"

Wario:"Åh, um... glöm det där. Det ryktas hela tiden om att jag använder de där schimpanserna till grytor, desserter, pajer, bakverk, och så vidare... vilket jag i för sig håller på med, men ändå."

Wario-Ware-Man:"Jaha, det där. Ja ja, det där vet vi om. Vi vet att de står allra främst på din kostcirkel."

Wario:"Öhm, det DÄR är mer vitlöken. De där schimpanserna är bara en slags delikatess liksom. Jag har funderat på att sluta med det ett litet tag, för jag verkar ha gått upp mer i vikt de senaste månaderna."

Wario-Ware-Man:"Då är det väl dags att börja lite nu isåfall."

Wario:"Mm... troligen. Borde nog gå upp och klippa gräsmattan, för det börjar ena se för JÄVLIGT ut på min tomt!"

Wario-Ware-Man:"Tycker vi du borde göra."

Wario:"Däremot, så är eran lilla rabatt igenvuxet! Sköter ni aldrig om era blomsterrabatter eller?"

Wario-Ware-Man:"Det är väl klart vi gör det! Kanske glömmet vi sköta om de då och då, men..."

Wario:"Ni borde nog trimma ner den lite, annars kanske det kommer Warionäsor och förorenar och förstör den.."

Wario-Ware-Man, ser en eller två Warionäsor vid deras rabatt:"Hm. Det kanske är dags att vi börjar göra något åt det där..."

VARIO:"Hörni grabbar, vill ni veta vad jag just ser på Wario's TV nu??"

Warrio:"Va, vad är det de rapporterar om VARIO?!"

VARIO:"Jo, det ser ut som att en jättestor piratvinna har börjat stampa omkring Wario Island. Dessvärre inga större skador på byggnaderna, men vissa av de har åtminstone sparkats iväg. Och enligt rapportören så är hon ute efter Wario!!"

Wario, som tjuvlyssnar:"Jaha, VAD tjafsas det om nu då?!"

Wario-Ware-Man:"Jo, enligt Tjockis-Nyhetererna så ser det ut som om en jättestor pirattjej börjat göra rampage runt omkring Wario Island!!"

Wario:"Pirattjej?? Låter lite familjärt hos mig... Får jag se... Vafan, det där är ju Captain Syrup! Vad gör hon här!!!"
THUMP!!

Efter att Wario sagt sitt så börjar det plötsligt skaka något oerhört i marken. Först kändes det bara som en jordbävning, men när han väl tittar upp så ser han den ärkefiende som han alltid avskytt under åren, jättestor, ståendes flera meter ovanför honom och Wariobröderna:

Syrup:"Ha HA, så det är HÄR du hållt hus de senaste sju åren, eller hur Wario!"

Wario:"Jaha, och vad motiverar dig till att komma hit, ditt avundsjukna åp till pirat??"

Syrup:"Ska du fråga, din lilla myra. Jo, jag bestämde mig för att komma hit och göra livet lite extra surt för dig.

Säg mig, vilka är de tre där nere under mig? De ser något lika ut dig!"

Wario:"Öhm... Han med den där bikar-outfiten är Wario-Ware-Man, den där med tebruna byxor, tröja, och keps är Warrio, och den tredje med svarta byxor, vit keps och vit tröja är VARIO. Tro inte att de är precis lika mig, för var och en av de har sin egen lilla personlighet."

Syrup:"Skulle inte förvåna mig... Iallafall, oavsett vart du än springer, så kan du inte undkomma mig!"

Wario:"HA, inte ens du skulle rå på mig. Har jag tagit mig an Tiaramisu så kan jag även ta mig an DIG!"

För att visa Wario att han har fel så plattar hon till honom med foten. Wario-Ware-Man och hans korkade bröder bara står där med öppet gap. De inser däremot snabbt att Syrup menar allvar, och att det är dags att fly därifrån illa kvickt:

Wario-Ware-Man:"Oh crap! Jag tror det är dags att bika härifrån bröder!!"

Warrio:"Håller med!"

Wario, som nyss blivit återuppblåst igen: "Ööhm... Jo, jag kanske skulle hålla med er där, men tyvärr vet jag just nu inte vart jag är..."

Syrup: "Kom ihåg att jag är mycket större än ni! Jag kommer att besegra er på NOLLTID!!!"

Wario: "Ha, vad skulle du säga om jag försökte lyfta upp dig och kasta dig till den pirat-ö du hör hemma!!!"

Syrup: "Te he, du kan ju alltid försöka, ditt nöt."

Syrup poserar foten framför Wario så att han kan försöka lyfta henne. När han väl ska försöka lyfta Syrup inser han att det inte var så lätt som han först trodde. Han lyckas med att lyfta foten iallfall, men det är så pass långt det går:

Wario: "*Pust. Phew* Jag må ha lyft tyngre saker än så här, men detta är något som även min råstyrka inte rår på!"

Syrup: "Så, ger du upp, eller tänker du fortsätta försöka lyfta mig medans jag står här och känner mig stor och mäktig?"

Wario: "Hnn... Gnn.. aah, jag ger upp."

Syrup, drar tillbaka ner sin fot på marken: "Ha ha ha, Jag visste att du inte skulle klara av att lyfta mig! Så, du ger dig helt och hållet? I så fall kanske du kan bli min nya slav! Detta är ju bara FÖR toppen alltså! Vad sägs om att du ger mig en fotmassage till en början?"

Wario: "... I don't know... Hm... Not a FAT chance! Har du vart min ärkefiende så kommer du alltid att förbli det. Du kan glömma att jag kommer göra som du säger!"

Syrup: "Jaså, så du backar dig ur någonting som alla män med fot och gigantfetisch bara skulle gillat att göra; att massera fötterna av en titanisk piratkvinnas?! Alright, I sådana fall kan du glömma att jag kommer visa dig bättre respekt om du gör som jag säger!"

Wario: "Du, jag tvivlar faktiskt på det du säger. DU skulle bara göra dig av med mig i vilket fall som helst, så pass girig och elak som du är! Tja, jag må vara elak och girig också, men min elakhet och girighet är på en lite mera acceptabel nivå!"

Syrup: "Och med det menar du...?"

Wario: "Ömm... nevermind. Iallafall, eftersom jag inget annat kan göra, så..."

Wario-Ware-Man, kommer med bröderna på sin Wario-Bike: "Wario, hoppa upp på biken illa kvickt!!!"

Wario: "Alright!!!"

Wario-Ware-Man: "Alright, då kör vi härifrån, på högsta möjliga fart!!!"

Vrroom, VRROOOOM!!

Och så bikar Wario och Wariobröderna iväg i illfart, vilket inte förvånar Syrup:

Syrup: "Så ni flyr alltså! Ni kan inte fly från mig, jag kommer hinna ifatt er med bara några kliv!!!"

De bikar iväg så snabbt de bara kan, i hopp om att hitta ett temporärt gömställe:

Wario: "Hm... Vi verkar ha skakat av oss Syrup nu."

VARIO: "Inte vad jag tror iallafall. Titta ovanför er!!!"

Wario: "Just snyggt. Hon har hunnit ifatt oss redan!"

Syrup: "Just precis, era små fega kryp! Ni kan inte undkomma den store Captain Syrup!!!"

Wario-Ware-Man: "Gasa, gasa!!!"

Men just när Wario-Ware-Man ska köra förbi under Syrup så trycker hon ihop benen så att de inte kan komma iväg:

Wario: "Herrevitlök. Hon verkar ha fångat oss!!!"

Wario-Ware-Man: "AArgh... Just typiskt...!!*Sniff, sniff* Måste säga för mig själv att hennes fötter har en väldigt underbar parfymdoft..."

Syrup, rodnar i kinderna: "Tackar så mycket."

Wario-Ware-Man: "Anyway, jag får väl ta och lägga gasen i botten, på ett eller annat sätt måste vi komma ifrån Syrup!!!"

Wario-Ware-Man lägger i högsta växeln, men ändå kommer de inte någonvart. Efter att han insett att de blivit besegrade så är det nu Syrup som bestämmer över de. Wario-Ware-Man och Wario filar hennes fingernaglar, Wario masserar hennes fötter, och VARIO har fått en ännu mer generande och nedgraderande plats; Under hennes kroppstyngd. Inte vid baken, utan på framsidan:

Wario: "*Mutter, mutter* Detta är ju bara FÖR bra eller. När man minst anar det, så blir ens dag helt förstört, och slutligen blir man slav åt en girig piratkvinnas! Och hennes fötter stinker enormt ILLA!!!"

Syrup: "Åhum, det kallas för parfym. Har du aldrig luktat på parfym någon gång i ditt liv eller?"

Wario Show series2 ep22 sida9

Wario:"Du, jag vet inte ens vad parfym är. Men det stinker verkligen AS!!"
Syrup:"Ha, du vet knappast hur det är att lukta gott!! Jag kan bara gissa på hur du luktar, så som du aldrig tvättar dig!"
Wario:"Vad, har du SPIONERAT på mig eller??!"
Syrup:"Tja.. Lite på TV kanske, men... Iallafall, fortsatt massera latmask!! Om du vill fortsätta leva, så måste du kämpa för det! Hoppas mina andra slavar är mindre elaka och taskiga än du."
Wario:"Du, jag sa bara vad jag tyckte och tänkte, så det så."
Syrup:"Tig och fortsatt med fotmassagen!! Så, hur går det med nagelfilandet här?"
Wario-Ware-Man:"Ehm... Ganska bra, ganska bra!"
Syrup:"Hm... Mycket bra, mycket bra. Till skillnad från Mr. Slashas vid mina fötter, så är ni åtminstone på hugget."
Wario:"Och det ska väl DU skita i eller!"
Syrup:"Håll tyst och fortsatt massera mina fötter. Annars tvingar jag dig att sniffa på mina tår, eller ännu värre för dig, men bättre för mig; kyssa mina fötter!"
Wario:"... Jag... jag kniper hellre näbb!"
Syrup:"Bra. Fortsätt med min fotmassage, och massera hårdare, jag vill känna hur dina armar slits för varje strykning du gör mot min hud!"
Wario:"Äh lägg ägg. Som om mina armar ens skulle ramla av va! Jag ska då allt ge tillbaka, var så säker på det ditt jädra rötägg till pirat!!"
Syrup:"Tja, får vi väl se. Men nu är jag den som bestämmer över dig, och nu vill jag att du fortsätter med min fotmassage, så det så! ... aah. Detta är vad en pirat kan kalla för världens bästa service, he he!"
Borta hos Wario-Ware-Man och Warrio, där de står och manikyrar Syrup's fingernaglar:
Warrio:"Herrevitlök, hur länge till måste vi hålla på och fila de här egentligen...??"
Wario-Ware-Man:"Förhoppningsvis inte länge till... hoppas jag iallafall."
Senare frampå så har det blivit sena kvällen, och Syrup verkar ha fallit ihop och somnat. Men inte lät hon de andra komma undan innan hon somnade; Wario har placerats mellan tårna på hennes högra fot, medans bröderna ligger under bysten på Syrup:
Wario-Ware-Man:"Jahapp, nattetid alltså. Iallafall, bortsett från hennes parfymdoftande fötter, så kan vi fan inte ha det så här längre!! VARIO, du får ta dig ut och köpa nåt medel som krymper henne till normal storlek."
VARIO:"Men, tänk om hon vaknar då?"
Wario-Ware-Man:"Bara smyg bort till den där affären där borta och köp ett sånt där medel så att vi kan få ett slut på det här!"
VARIO:"Ok, ok. Lita på mig Wario-Ware-Man!"
VARIO försöker och lyckas att ta sig ut ur bysten under Syrup, och smyger iväg till affären för att köpa ett förminskningsmedel. Under tiden så brottas de andra bröderna med att komma ur Syrup's bröst, som konstant pressar ner de i marken. Efter lite kämpande kommer de äntligen ur:
Wario-Ware-Man:"Phew. Snacka om tunga bollar alltså."
Warrio:"For certain. Iallafall, det enda vi kan göra nu är att sitta här och vänta på att VARIO kommer tillbaka."
Wario-Ware-Man:"Exakt. Hoppas bara att han köper rätt nu.."
30 minuter senare:
Wario-Ware-Man:"*GÄÄSP!* Vilken tid han tar på sig.. Börjar bli dåsig snart."
1 timme senare:
Wario-Ware-Man:"Nä, nu har han fanimej vart borta i över en timme. Ska det ta sådan tid för honom att komma tillbaka med en liten medicinburk!?"
Warrio:"Och Wario håller på och brottas med Syrup's fötter ser jag."
Wario, som just håller på att bråka med Syrup's fötter:"GRR. Släpp mig, din stora pirathagga!! Släpp mig!! Annars ska du fan få smaka på fotmassage minsann!!!"

Wario börjar att slå på hennes fot, till ingen som helst effekt, förutom att hon i sömnen kväver honom med sin andra fot. Wario-Ware-Man och Warrio är inte direkt imponerade av det hela:

Wario-Ware-Man: "Du Wario, du kan slå och banka på henne hur mycket du vill, det kommer ändå inte funka!"

Warrio: "Så... vart har VARIO tagit vägen nu då?"

VARIO: "*Pust, phew* Så. Tillbaka igen!"

Wario-Ware-Man: "Ah, äntligen. Nu kommer den stora hämnden att slå igenom, var så säker på det, Syrup. He he!"

Och så sätter bröderna planen i verket. Någonstans innan gryning har de åtminstone kommit fram till det faktum att för att få det hela till att funka, så måste de få i henne medlet på något sätt:

VARIO: "Så, detta e planen alltså?"

Wario-Ware-Man: "Jag tror det. En av oss måste gå upp till hennes fejs och hålla det i gapet på henne. Vilket du får uppgiften till att göra VARIO."

VARIO: "JAG?! Varför jag? Varför kan inte ni andra göra det??"

Warrio: "För att vi vill inte riskera att nåt dumt händer, typ att hon vaknar eller nåt sånt."

VARIO: "Men, det gör hon väl i vilket fall som helst, eller?"

Wario-Ware-Man: "Troligen. Men nu är det du som ska göra det, inget mer snack om saken!"

VARIO: "*Suck!* Ok, då gör jag väl det då. Finns ingen annan väg ut liksom."

VARIO gör som han blivit tillsagd, och går bort till Syrup's huvud för att försöka hålla i henne förminskningsmedlet. Men det visar sig vara en oerhört svår uppgift. För det första, så vänder hon på sig då och då, vilket gör så att VARIO får springa till andra sidan, och för det andra, när han väl kommit i närheten av henne, så sover hon så tungt så att VARIO's övre halva råkar hamna i hennes mun, just strax vid hennes läppar:

VARIO: "Herrevitlök!! Vad fasiken är det för nåt hon har stoppat i mun egentligen, det stinker ju PYTON härinne!"

Borta hos Wario-Ware-Man och Warrio, där de står och tittar på bedrävelsen:

Wario-Ware-Man: "*suck* ... Klantarsel."

Warrio: "Jahapp. Återigen dags för det. Verkar som att han planerar på att..."

Wario-Ware-Man: "Sorry Warrio, men jag måste tyvärr hejda dig där!"

Warrio: "Varför då? Jag ville bara säga vad det var jag tänkte på."

Wario-Ware-Man: "Jag vet. Men det där borta är bara vad det ser ut som. Inget annat alls! ... Nåväl, hoppas bara att VARIO lyckas med att göra hennes storlek normal igen, och att det hela inte blir sumpat."

Efter vissa oväntade händelser så lyckas VARIO äntligen att ta sig upp på Syrup's ansikte, vilket tog minst 15 minuter för att vara exakt:

VARIO: "*Phew* Detta var då verkligen en stönig pirattjej det här. Iallafall, nu är jag här uppe, och ska hålla i henne denna flaska så att hon sväljer det och krymper till normal storlek."

Tillbaka nere på marken, där Wario-Ware-Man och Warrio står i ren nervositet:

Wario-Ware-Man: "Tja, det var ju bra att han lyckades komma upp på henne's ansikte, men det enda som oroar mig är... om han kommer lyckas med att få Syrup till att ta sin medicin."

Warrio: "Det är väl det vi får se..."

Wario-Ware-Man: "Jepp. Får väl anta det... Men tjena, där kommer han nu! Hur gick det med det hela? Åt helvetes-fiasko eller?"

VARIO: "Visserligen tog det några försök, för hon öppnade och stängde gapet om och om igen, men jag lyckades hålla i henne förminskningsmedlet till slut. Förmodligen tar väl det effekt efter minst 5 minuter eller längre."

Warrio: "Som tur är sover hon fortfarande, så än så länge kan vi pusta ut."

Wario-Ware-Man: "Ah, tur att höra att det hela gick som planerat. Bara att vänta och hoppas på det bästa nu." Och så, efter att ha kämpat med att få Syrup till att svälja en eller två droppar av förminskningsmedel, så har deras plan lyckats. Efter minst 5 minuter krymper Syrup ner till normal människostorlek igen, och Wario-bröderna spekulerar om hur de ska skicka tillbaka Syrup till sin pirat-ö igen:

Warrio: "Så, nu när Captain Syrup är sitt vanliga jag igen, hur ska vi skicka tillbaka henne dit hon kom ifrån?"

Wario-Ware-Man: "Hm... Det tänkte jag inte riktigt på. Hon sover visserligen fortfarande, men.."

VARIO:"Jag har ingen aning jag heller... *Sniff* Ah skit också, jag är nog på väg att... Aah... AAH.. AAH.."

Warrio:"Vadå?"

TJJOOOOOO!!!

VARIO's nysande orsakar en explosion, vilket gör så att alla tumlar omkull, och gör även så att Syrup skickas iväg upp i luften, som nu flyger genom molnen, fortfarande i sovande ställning dessutom. Väl tillbaka nere på marken, så ser vi att hela området har blivit som upp-och-nervänt efter explosionen:

Warrio:"Wow, snacka om en REJÄL nysning!!"

VARIO:"*Sniff* Sorry, uppenbarligen så satt det något ogräs i min näsa som irriterade den."

Wario-Ware-Man:"Tja.. det funkade åtminstone iallafall. Men tjenare, där har vi ju Wario! Äntligen vaknat ser jag."

Wario:"Tjaa... Jag hörde nånting som exploderade, men mer än så vet jag inte. Säg mig, vart tog Captain Syrup vägen?"

Warrio:"Hon e borta nu, och det kan vi tacka VARIO för!"

VARIO:"Jao. Tänk att en så liten nys kan ha så förödande konsekvenser alltså!"

Wario:"Det där är ju genialt! Att inte jag kommit på det förr... Men, nu när hon inte är här längre, så betyder det väl att lugn och fred åter råder i Wario Island igen!?"

Wario-Ware-Man:"Precis! ... Nä vet ni vad, vi är helt utpumpade efter det som hänt igår. Ska vi dra oss hemåt?"

Wario:"Sure. Fram med Biken bara så far vi hemåt!"

Efter att allihopa kommit upp på Wario-Biken:

Wario-Ware-Man:"Ok grabbar, redo att fara hemåt?"

Warrio:"Mer eller mindre."

Wario:"Äh, inget mer snack från min sida. Bara till att åka hem nu!"

Wario-Ware-Man:"Alright, då startar vi motorcykeln."

Brruum, Brruum!! VRROOOM!!

Wario:"Tjohoo!! Tillbaka till hemtrakterna! Och inga fler pirater som kommer och försöker ta över vårt land, speciellt om det är Captain Syrup!!"

Jepp, och så slutar ytterligare en episod av denna serie. Om vi nu går tillbaka till Syrup uppe bland molnen, så ser vi att hon just vaknat, men har ändå inte fattat var hon just nu är:

Syrup:"*Gääsp!!* Det där var allt en härlig natt! ... undrar bara varför det blåser så jädra mycket... Höh?? Vad.. v-vad gör JAG uppe i luften!?! AAAH!!!"

Syrup fortsätter att flyga över havet, tills hon slutligen landar inne i sitt piratslott på sin Ö, rakt ner i sängen i hennes sovrum:

Syrup:"Yeeowch!!... H-hur kunde det här hända? Var gör jag här igen? varför är jag inte stor nu helt plötsligt??"

Grr... jag tror att jag vet vad som har försigått.. De saboterade min stora plan att ta över världen!! Ååh!!

AARGH! Jag bara HAATAR när mina planer konstant förstörs av landkrabbor!! Speciellt om en av de landkrabborna heter Wario!! Väanta ni bara, jag ska allt ge er tillbaka nån gång i framtiden, var såå SÄKER på det!"

Tjaa, det lär nog dröja ett lååååå tag innan det händer igen. Iallafall, så kommer det nu ett litet annat slut som egentligen skulle ha kommit med, men Wario sade emot det, så det fick bli det slutet det blev, och därför så kommer den nu här istället:

Och så, efter att ha kämpat med att få Syrup till att svälja en eller två droppar av förminskningsmedel, så har deras plan lyckats. Efter minst 5 minuter krymper Syrup ner till normal människostorlek igen, och Wariobröderna spekulerar om hur de ska skicka tillbaka Syrup till sin pirat-ö igen:

Warrio:"Så, nu när Captain Syrup är sitt vanliga jag igen, hur ska vi skicka tillbaka henne dit hon kom ifrån?"

Wario-Ware-Man:"Hm... Det tänkte jag inte riktigt på. Hon sover visserligen fortfarande, men.."

VARIO:"Jag har ingen aning jag heller... *Sniff* Ah skit också, jag är nog på väg att... Aah... AAH.. AAH.."

Warrio:"Vadå?"

TJJOOOOOO!!!

VARIO's nysande orsakar en explosion, vilket gör så att alla tumlar omkull, och gör även så att Syrup skickas iväg upp i luften, som nu flyger genom molnen, fortfarande i sovande ställning dessutom. Väl tillbaka nere på marken, så ser vi att hela området har blivit som upp-och-nervänt efter explosionen:

Warrio:"Wow, snacka om en REJÄL nysning!!"

VARIO:"*Sniff* Sorry, uppenbarligen så satt det något ogräs i min näsa som irriterade den."

Wario-Ware-Man:"Tja.. det funkade åtminstone iallafall."

Warrio:"Men vänta nu, var är Wario någonstans??"

Uppe i luften, där Syrup susar uppe bland molnen, så ser vi att hon just vaknat, men har ändå inte fattat var hon just nu är:

Syrup:"*Gääsp!!* Det där var allt en härlig natt! ... undrar bara varför det blåser så jädra mycket... Höh?? Vad.. v-vad gör JAG uppe i luften!?! AAAH!!!"

Syrup fortsätter att flyga över havet, tills hon slutligen landar inne i sitt piratslott på sin Ö, rakt ner i sängen i hennes sovrum:

Syrup:"Yeeowch!!... H-hur kunde det här hända? Var gör jag här igen? varför är jag inte stor nu helt plötsligt??!

Grr... jag tror att jag vet vad som har försigått.. De saboterade min stora plan att ta över världen!! Men titta vad vi har mellan mina tår här, det där ser ut som min ärkefiende; Wario! Så även du har krympt. Jag tror nog detta kommer bli en mycket bättre dag för mig än jag väntat mig, ha ha haa! Kanske ska jag använda dig som min nya fotleksak. Mina fötter är väldigt trötta och utslitna, och de behöver nånting att leka med, och du verkar passa väldigt perfekt till det. Oroa dig inte, du kommer att bli väl omhändertagen här, lita på mig om det!

Wario:"YAAARRH!! No way, jag ska härifrån. Jag ska härifrån!! Vad som helst, utom detta!!!"

... Och, ja. Det där var det andra slutet, där Wario nu börjar spendera sina dagar som Syrups nya leksak till hennes fötter... inte jag alltså, för jag e nämligen Berättar-Wario, den som berättar allt detta elände för er. ... Nåväl, vi kan åtminstone se fram emot Episod 12 (23) av Säsong 2, som tyvärr är den sista episoden för denna säsongen. Vad kommer hända då? Tja, den enda ledtråd jag kan ge er är att Wariobröderna kommer gå på ännu ett äventyr. Inte för att sabotera TV-Shower, utan för att rädda Wario-Island från en speciell katastrof! Vad det hela är om får vi väl se i Episod 12. Till dess så kan vi ta det lugnt och göra vad fanken vi vill i sommar. Ha det gott så länge kära läsare.

SLUT~THE END...

Wario Show series2 ep22 sida13