

Wario and co Media Presenterar; En animerad serie, i bästa möjliga komiska humor;
Starring: Wario | Side Stars; bröderna Wario-Ware-Man, Wario, och VARIO, i:
The Wario Show! Säsong 3, Episod 3(26): Blomstertävlingen!

(Datum detta påbörjades/skrevs klart: 06/12/2015 19:55-11/12/2015 11:47)

Berättar-Wario: Solen skiner på I Wario Island, men Wariobröderna verkar stanna inne denna dag. Mestadels för att de just precis kommit igång med sina aktiviteter inomhus, och vid just denna stunden sitter de vid sofferna och är oerhört uttråkade. Men det kommer att bli ändring på inom kort... när det väl händer förstås. As usual, så e jag berättar'n här, och ingen annan träkmåns alls... Alright, bara läs på nu, ok?:

Wario-Ware-Man: Nä.. vad har vi att göra idag grabbar?

Wario: Inte speciellt mycket, I'm afraid. Vet du vad vi kan hitta på idag VARIO?

VARIO: Tjaa... jag tänkte just precis på att beställa pizza, men jag orkar inte ens lyfta på röven och ta upp luren och beställa.

Wario: Nej nej, tjockskalle. Inget sånt, jag menar om vad vi kan hitta på att göra!

VARIO: Jaha, du menar så! ... hm... sorry, har inget på huvet jag heller.

Wario-Ware-Man: Jahapp. Bara till att fortsätta ligga här och lata oss då.

Wario: Det vill förstås säga; om nu Wario-Ware-Man inte får en snilleblix uppe i skallen.

Wario-Ware-Man: Njaae. Inte idag iallafall. Jag kan inte ens tänka ut nåt bra.

Wario: Jaha, då blir det väl till att slå på TVn då. *tar fjärren och sätter på TVn*

VARIO: Åh, TV nu alltså. Alright, få se vad vi kan hitta för nåt kul eller udda att titta på.

Wario: On my way. Håller just på att bläddra bland alla våra kanaler.

Berättar-Wario: Wariobröderna slår på deras TV för att se om det finns något vettigt att titta på(eller i deras fall; att fördriva tiden med.). Efter bara ett litet moment senare så smäller ytterdörren upp, och in kommer det ett väldigt överexalterat litet bi surrandes, och det lilla biet heter... tja... inte någon gammal bikarring från Oggy och Kackerlackorna iallafall, utan Maja. Vad vi ser(eller vad iallafall JAG kan se, själv vet jag inte om ni ser det alls) så har hon uppenbarligen läst nåt i en artikel som gjorde henne så "förtjusande" överglad.

Wario-Ware-Man: Men tjena. Det är inte ofta vi får besök här i detta huset!

VARIO: Just det. Om vi nånsin får besök överhuvudtaget alls, så är det oftast bara skattemyndigheten, eller nån fänig jäkla försäljare.

Wario: Jag ser att det är Maja som är här iallafall. Vad gör du här så här dags? Ser du inte att vi just ska titta på TV eller??

Wario-Ware-Man: Men Wario, säg inte så! Hon kan faktiskt ta illa vid sig.

Wario: Sorry..

Maja: Ingen fara, jag har börjat vänja mig vid det där nu. Men vad jag egentligen kom hit för var att meddela er om en artikel här som jag läste, och jag tänkte att detta kanske skulle intressera er!

Wario-Ware-Man: Jaså. Får vi läsa den?

Maja: Här har ni den! *ger Wario-Ware-Man artikeln*

Wario-Ware-Man: Hm.. få se här.. Öhm, Wario, kan du sänka ljudet på TVn lite? Jag försöker läsa.

Wario: Ok Wario-Ware-Man. *sänker volymen på TVn*

Wario-Ware-Man: Tackar Wario... Få se... Vilken sida är det på?

Maja: På den fjärde sidan.

Wario-Ware-Man: Alright, fjärde sidan... *bläddrar till fjärde sidan av tidningen* Ah, här har vi det. Hm... "Den 24 Juli 2015 drar vi igång den stora Blomstertävlingen. Alla bin är välkomna att delta..." ... Hm.. det är ju IDAG! Men, påstår de att vi tjockisar inte får delta i tävlingen??

Maja: Ähum.. Fortsätt läs.

Wario-Ware-Man: Åh, ok. ... " ... och vi glömde nästan nämna, att även tjockisar, trästockar, och dumma kråker är välkomna att tävla. Glöm inte att anmäla er först bara..." ... Amen så trevligt! Men de säger inget om vad priset blir om man nu skulle vinna tävlingen.

Maja: Fortsätt och läs de resterande raderna längst ner, för det antar jag kommer intressera er väldigt mycket!

Wario-Ware-Man: Alright... "Den som vinner tävlingen får en hel bunge med pengar och mynt. Nej, vi skämtar inte; den som vinner kommer verkligen att gå hem RIK, rikare än någon annan knös på denna planeten!! Så tveka inte, anmäl er IDAG! Vi är säkra på att ni kommer att få en klart mycket roligare dag än den ni har nu! Tävlingsarrangören Dumb-Crow~" ... Häh, men ser man på!!

Maja: Vad var det jag sa va!

Warrio: Öh.. var det nån som sa "pengar" här??

Wario-Ware-Man: Just det. Maja har snokat reda på om en tävling, nånstans här i närheten! ... om inte... ligger det långt bort eller?

Maja: Tja... om vi läser där nere så verkar det ligga precis utanför stadscentrumet.

Warrio: Och denna tävlingen var vad som gjorde dig så överexalterad, har jag rätt där?

Maja: Ja. Jag har alltid drömt om att nån gång få vara med och tävla i något!

Wario-Ware-Man: Ja, må så vara. Om vi sticker ner dit nu så kan det bli verklighet! Vad säger ni bröder, kan detta bli våran lyckodag idag eller??

Warrio: Tja. Vem säger nej till lite tävling! ... och pengar, om jag får tillägga där.

VARIO: Va, nu med en gång?? Kan inte jag få titta lite på TV först innan vi ger oss av??

Wario-Ware-Man: Nej. Vi sticker dit nu med en gång, annars lär nog det hela inte bli av!

VARIO: Ok ok, jag masar väl mig upp ur soffan och förbereder mig då! *Stänger av TVn och reser sig upp ur soffan*

Berättar-Wario: Wariobröderna och Maja gör sig beredda inför färden bort till tävlingen, och inne på Wariobröderna sovrum packas det och knös det ner saker i Warrio och VARIO's ryggsäckar. Warrio har för det mesta bestämt vad han tänkt packa med sig, medans VARIO bara knör ner saker i sin ryggsäck.

Warrio: Alright, och så min väckarklocka också. I fall om vi skulle bli borta i mer än en dag eller om jag råkar somna mitt i tävlingen... Men VARIO, hur mycket har du knött ner i din ryggsäck egentligen?!

VARIO: Vadå, Wario-Ware-Man sa ju "packa med er allt ni vill ta med er"! *kameran zommar ut och visar VARIO's ryggsäck, som nu har blivit jättestor på grund av alla saker han stoppat i*

Warrio: Ja, men inte SÅ mycket så att den inte går att bära!! Jag vill att du tömmer ut det du INTE behöver ha med dig, för annars kan det bli liite väl tungt när vi ska åka bort till tävlingen sen.

VARIO: Ja ja, ok då. HUR mycket ska jag packa ur väskan?

Någon minut senare, där Warrio och VARIO nu står utanför sovrummet:

VARIO: Jahapp, jag behövde packa ur SÅ MYCKET alltså! Att man inte får ta med sig det man själv vill ha alltså..

Warrio: Just det. Och tjura inte nu, du fick åtminstone ta med dig din saft och väckarklocka, och kläder iallafall. Men HERREVITLÖK vad mycket grunker det var i den alltså.

VARIO: Jaoo... Det var det nog kanske.

Warrio: Nåja, nu bryr vi oss inte om det mer. Nu ska vi iväg och tävla!

VARIO: Alright, då sätter vi väl fart i så fall.

Berättar-Wario: Warrio stänger dörren till sovrummet och går med VARIO ut mot ytterdörren. Om vi tar en titt inne i deras sovrum så ser vi ett enormt berg av saker som täcker nästan hela deras säng. Utanför huset så är det dags för avfärd, och allihopa är mer eller mindre förberedda.

Wario-Ware-Man: Skall bli kul att åka iväg och tävla idag, eller hur bröder.

Warrio: Precis. Vi kommer nog att ta hem det hela. Vi har lyckats vinna en hel del gånger förr, så vi kanske har tur idag också!

Wario-Ware-Man: Öh, kom ihåg bara att vi åker iväg och tävlar för att ha roligt, inget annat. Men lite stålar vill man väl allt ha också!

VARIO: Jaoo... huvudsaken är väl att alla har roligt, och... kan vi ta och åka nu kanske? Maja sitter på din Wario-Bike och väntar ganska otåligt!

Borta på Wario-Ware-Man's Wario-Bike där Maja sitter med bikhjälm på huvudet:

Maja: Hallå, kommer ni någon gång eller??

Tillbaka till Wariobröderna:

Wario-Ware-Man: Ok ok, vi kommer!! Då åker vi väl iväg nu då, grabbar!

Warrio och VARIO: Alright!

Efter att Wariobröderna tagit sig upp på sina bikar:

Wario: Dags att ge oss av bort till tävlingen nu då, eller hur VARIO?

VARIO: Sure. Och jag är redo för avfärd, om ni nu behövde veta.

Wario-Ware-Man: Yeah yeah, whatever. Då far vi iväg nu!!

Brrum, Bruum!! VRROOOM!!

Wario-Ware-Man: Alright blomstertävlingen, här kommer vi!!

Berättar-Wario: Wariobröderna och Maja drivar iväg bort till stan för att anmäla sig till den så kallade "blomstertävlingen". Efter bara några minuter har de äntligen anlänt, men Wario-Ware-Man är (som vanligt) förvirrad över åt vilket håll tävlingen ligger:

Wario-Ware-Man: Hm.. jag vet att tävlingen bör ligga här strax utanför stadscentrum, men åt vilken väg är det??

Wario: Uppenbarligen skylten som visar en trästock med blomkruka i handen till vänster!

Wario-Ware-Man: Ibland har du verkligen ögon i nacken Wario! Alright. Då ligger det alltså åt vänster!

Tio sekunder efter att de bikat förbi skylten:

Wood-Stock: Dööh... HUR länge till ska jag behöva stå här med denna dumma blomkrukan i handen? ... Äh vad fan, jag kan väl lika gärna gå bort till toaletten och göra nummer två, jag får ändå inget betalt av att bara stå här hela tiden.. men innan jag gör det så får jag hitta nån som kan ersätta min position permanent.

Någon tid senare, borta vid blomstertävlingen:

VARIO: Öhm, Wario-Ware-Man. Vi hade nog sluppit att betala böter om du bara hade bromsat i tid!

Wario-Ware-Man: Ja ja, olyckor händer väl ganska lätt. Men jag hade väl inte sönder SÅ många blomsterlåder heller??

Wario: Inte?! Den totala mängden lådor som du körde sönder var faktiskt 18 stycken!! Och du vet hur mycket pengar vi egentligen fick betala för det där!

Wario-Ware-Man: Jo, det gör jag väl... någonstans runt 200 kroners-summan eller nånting..?

Wario: Mycket mer än så faktiskt.. närmare bestämt 475 kronor fick vi betala!!

Wario-Ware-Man: Ok, ok. Det var väl inte så smart av mig att titta på entréskylten medans jag fortfarande gasade. Men kan vi inte ta och lägga denna händelse bakom oss och bara ha kul istället, eller?

Wario: Sure. Då tar vi väl och går in och anmäler oss nu! ... du följer väl med eller, VARIO?

VARIO: Klart jag gör det. Varför skulle jag inte göra det? ... och varför fortsätter du att fråga mig om det där hela tiden?!

Wario: *Suck*... bara av ren gammal vana, inget annat whatsoever.

VARIO: ... Ok, jag förstår väl... tror jag... äh, never mind. Jag kommer bröder!

Berättar-Wario: Wariobröderna har nu anlänt till blomstertävlingen och går till stället där man anmäler sig... och Maja verkar redan ha gått dit, och ska just skriva in sig som en av de medtävlade:

Wario-Ware-Man: Alright bröder, då skriver var och en av oss på pappret här.. men, var är Maja någonstans??!

Wario: Gissa en gång till. *pekar bort mot höger, där Maja skriver in sina uppgifter på sin egen papperslapp*

Wario-Ware-Man: Men vad... Det var då det fräckaste! Så du tänker inte vara med i vårt lag eller, eftersom du anmäler dig som en av motståndarna??

Maja: Ja, vad annars. Man måste ju ha lite kul medans man tävlar också.

Wario: Och vilken eller vilka planerar du att tävla mot?

Maja: Mot er bröder förstås!

VARIO: VA?! Ska du tävla mot OSS??

Wario-Ware-Man: Ja, det verkar så... om jag har fattat det rätt, så blir det alltså vi tre mot du, eller?

Maja: Just det.

Wario-Ware-Man: Alright, då kan vi stryka bort henne från vår lapp*stryker bort Maja's namn*.. öm, tävlingsanmälnings-snubben??

Anmälningschefen-Dumb-Crow: Dööh.. ja tjockis?

Wario-Ware-Man: Kan du stryka bort Maja's namn från vårt lag? Det verkar som att hon kommer att tävla mot oss tre.

Anmälningschefen: Det ska jag göra.

Wario-Ware-Man: Tack så mycket. Nä, vad säger ni bröder. Ska vi ta och göra oss förberedda inför tävlingen?

Wario Show series3 ep26 sida3/10

Warrio: Kan du ge dig på Wario-Ware-Man.

Berättar-Wario: Och efter att alla anmält sig så är det nu inte speciellt långt kvar tills tävlingen börjar. De som har bestämt sig för att vara med i tävlingen är såklart Wariobröderna, Maja, och så en liten Wood-Stock förstås. Efter att alla ställt sig vid sina blonsterrabattsställen så kommer domarn äntligen in och ska sätta igång tävlingen, men innan det förklarar han för var och en om vad det hela går ut på:

Domarn Dumb-Crow: Ok. Som ni alla vet så är det dags för den årliga blomstertävlingen! Men först skall jag förklara vad det hela går ut.. öm, är du och de andra tre i lag eller?

Maja: Åh nej då, jag tävlar mot de!

Domarn Dumb-Crow: Och vet du vad detta går ut på?

Maja: Ah, jag är faktiskt ett bi, som du ser, så jag kan mina grejer!

Domarn Dumb-Crow: Ok. Hur är det med er tjockisar? Behöver ni någon förklaring?

Wario-Ware-Man: Visserligen vet väl jag vad detta går ut på, men mina bröder här kanske behöver veta lite mer.

Domarn Dumb-Crow: Jaha. Jo, det är nämligen som så att i den här tävlingen så ska man försöka plantera den bästa rabatten, och den eller de som har gjort det bättre än alla andra vinner tävlingen. Har ni förstått det hela?

Warrio: Japp.

VARIO: Jag har lyssnat på PRECIS allting du sa!

Domarn Dumb-Crow: Alright, då är jag väl färdig med er. Dags för trästocken där borta vid sin lilla hörna nu.. Ok Wood-Stock, eller Woodstock som ni ofta blir kallade för.. Jag skall förklara vad det hela går ut på, oavsett om du vill det eller inte.

Efter att domarn har förklarat för Wood-Stocken vad tävlingen är om:

Domarn Dumb-Crow: Så, har du förstått det jag har sagt?

Wood-Stock: ... Dööh...

Domarn Dumb-Crow: Hrm... nåja, åtminstone har han väl fattat ett eller annat om det... hoppas man iallafall...

Dööh-right, om någon av er inga fler frågor har, så kan vi lika gärna starta tävlingen från och med... NU!! *FIIS!*

Berättar-Wario: Och nu går startfisen igång. Maja är redan i full gång med att börja plantera sina blommer, men för Wariobröderna så verkar det gå lite trögt just nu:

Wario-Ware-Man: Hm... vart ska man börja... jag vet att man först ska lägga ett frö eller två i blomkrukan här, men det enda vi fick var en påse med tandfrön. Vad fan man nu ska med tandblommer till det... vet jag inte... Öh, domarn!!

Domarn Dumb-Crow: Ja?

Wario-Ware-Man: Maja där borta har fått en hel bunge påsar med snygga blomsterfrön, medans vi fick bara en liten påse med tandfrön. Vet du vad man ska med tandväxter till egentligen??

Domarn Dumb-Crow: Öhm... nä, det vet jag inte. Det är inte jag som delar ut alla påsarna, min assistent gör det.

Wario-Ware-Man: Och jag gissar på att han är en trästock, eller hur?

Domarn Dumb-Crow: Nej, han e faktiskt en Dumb-Crow sörru.

Wario-Ware-Man: Åh, sorry.

Domarn Dumb-Crow: No need to worry.

Wario-Ware-Man: Iallafall, kan vi inte få lite andra påsar tro? du vet, sånt som man verkligen har nytta av.

Domarn Dumb-Crow: Vi har inga fler andra fröpåsar för tillfället. De som var kvar tog slut efter att vi delade ut alla. Jag är rädd att ni får klara er på det ni har, helt enkelt.

Wario-Ware-Man: Ah, synd... hm... vad ska man försöka plantera istället då? Jag vill då faan inte ha en rad blommer som liknar smutsiga gula tänder hemma vid mitt fönster, och ingen annan heller för den delen..

Maja: Ni kan få några av mig här om ni behöver!

Wario-Ware-Man: Tja... jag vet att du försöker hjälpa oss lite, men...

Maja: Ärligt alltså, ni måste ju ha nånting att plantera med, eller hur?

Wario-Ware-Man: Hm... Alright, kör till. Hur mycket vill du ha för det?

Maja: Ja, lite honung tack, om ni vore så schyssta!

Wario-Ware-Man: Jahapp... Warrio, kan du gå och köpa en honungsburk till Maja här?

Warrio: Men, jag håller just på att... Alright, jag går väl ner till stan och köper lite honung då.

Maja: Gärna en stor tack!

Warrio: Grr... Ok, ok... *börjar gå ner mot stan*

Wario-Ware-Man: Alright, Maja, då ska du snart få honungen då!

Maja: Ok, här är fröpåsarna iallafall. *ger Wario-Ware-Man fem st. fröpåsar*

Wario-Ware-Man: Man tackar! *tar med sig fröpåsarna och lägger de på deras sida* Sådär, snart ska det här minsann planteras! ... Men VARIO, vad är det för nåt du gör där egentligen!?

VARIO: Jo, jag försöker nämligen att plantera ett vitlöksträd, men det verkar inte gå så bra, som du ser.

Wario-Ware-Man: Ja, men du gör det på helt fel sätt. Man kan inte plantera ett vitlöksträd i en liten blomkruka genom att lägga ner en redan färdig vitlök och hälla stora mängder vatten över den. Det går bara liksom inte!

VARIO: Gör det inte??

Wario-Ware-Man: Just det. Försök att visa din kruka för Maja bara, så får vi se vad hon tycker om ditt lilla försök. Maja!!

Maja: Ja, vad är det?

Wario-Ware-Man: Vill du se på något väldigt uruselt som VARIO försökt plantera här?

Maja: Visst.

Wario-Ware-Man: Ok VARIO, kom hit och visa den för henne.

VARIO: Ok. *visar sin blomkruka för Maja*

Maja: Ok, få se den *Tittar i VARIO's blomkruka, och börjar småfnittra när hon väl får se VARIO's miserabla försök att plantera sitt första vitlöksträd*

VARIO: Va? Vad e det som e så roligt??

Maja: *småfnittrar fortfarande, men brister så småningom ut i skrattanfall* Waa ha ha ha haa!!!

VARIO: Jaha, och VAD är det för fel på MIN krukväxt då?

Maja: *Lugnar ner sig lite* Eh... inget fel alls, he he... Men, om du nu ska plantera ett sådant där träd, så borde du väl ändå ha begripit att man faktiskt använder planteringsfrön, inte en liten vitlök. *fniss*

VARIO: Öhm... nä, det där sa domarn inget till mig om.

Wario-Ware-Man: *suck*... nåja, nu vet du det iallafall. Förresten Maja, hur går det för DIG?

Maja: Jodu, bara bra. *pekar på alla krukorna med blommer stickandes upp ur de* Visserligen ganska små just nu, men om någon timme eller så kommer de att ha vuxit rejält! Förresten, ni kanske ska ta och börja lite med eran plantering, eller tänker ni låta mig vinna kanske? *Drar lite på smilbandet på ett tävlingslystet sätt*

Wario-Ware-Man: Oroa dig inte, ELLER oroa dig, vi ska nog allt komma igång snart ska du se... väntar bara på att Warrio kommer tillbaka igen.

VARIO: Där kommer han!

Warrio: Jepp, här kommer jag sörni!

Wario-Ware-Man: Och du kom ihåg honungen nu, eller?

Warrio: Jadå, gjorde jag allt. Här har du burken, Maja. *ger honungsburken till Maja*

Maja: Tack!

Warrio: Och jag ser att det är full aktivitet här, eller hur?

Maja: Precis. Jag har redan fått små fina blommer i krukorna här. För VARIO däremot ser det väl inte direkt lyckat ut. *pekar på VARIO's blomkruka*

VARIO: Nä, just det. Vill du komma och titta på den eller?

Warrio: Sure.

Sen efter att Warrio har fått se VARIO's kadaver till krukväxt:

Warrio: BWAAHAHAHAHA, det där var ju då det mest förskräckligaste missfostret jag har sett i hela mitt liv!!

VARIO: Det ska faktiskt föreställa ett vitlöksträd, om jag får korrigera dig där.. men å andra sidan, ni har ändå rätt. Jag skrotar nog den istället och börja lära mig att plantera på rätt sätt... hur det nu ska gå till.

Wario-Ware-Man: Alright, då sätter vi väl igång nu då, annars kanske Maja vinner! Här har ni en varsin fröpåse som ni kan leka lite med tills ni får ihop nån liten blomma eller nåt. Jag börjar med min så länge.

Warrio: Tackar Wario-Ware-Man!

Berättar-Wario: Efter en trög start så kommer Wariobröderna äntligen igång. Wario-Ware-Man har just sått sitt första frö i en liten blomkruka och väntar på att den ska växa, VARIO har problem med att försöka öppna sin påse. Wario däremot verkar bara ha mat på hjärnan just nu, verkar det som:

Wario: *hör sin mage klaga ganska mycket* Herrevitlök alltså. Jag e hungrig, och inget käk har vi. Undrar om de här fröna går att äta. *håller ut ett frö och stoppar det i munnen* Hm... *crunch, crunch!* Ulp... Ptviii!! Fy fan vad det smakade illa! ... ok, de där fröna ska man inte äta iallafall..

Borta hos Wario-Ware-Man:

Wario-Ware-Man: Hm.. behöver jag vattna krukorna lite till kanske? *vattnar krukorna litegrann* Sådär, då har jag fått ihop tre krukor nu alltså. Hoppas de växer till sig snabbt nog. Få se hur det går för VARIO. *går bort till VARIO för att kolla läget* Hur går det för dig VARIO, kommer du någon vart eller? *ser VARIO på sin plats, som än kämpar för att öppna sin fröpåse* Men håller du FORTFARANDE på och kämpar med den där påsen ÄN?!

VARIO: Hnngh... Graah!! JA, kan man säga att jag gör. Det var då fasen vad det ska vara så svårt att öppna en ynkelig liten påse!

Wario-Ware-Man: *suck* Ok, ge mig den så ska jag väl försöka att öppna den åt dig. *försöker att öppna påsen, men får inte heller upp den* Aagh.. Det var som fanken.. kanske behöver ta i lite mer. *försöker få upp påsen igen genom att använda lite mera kraft, men lyckas bara att slita påsen mitt itu, vilket gör så att en mängd frön flyger åt alla möjliga håll och kanter* Hoppsan...

VARIO: Just typiskt av dig!...

Borta hos Wood-Stock, där han just har planterat sin första blomma, men får se sin kruka spricka sönder på grund av några blomfrön som flyger omkring:

Wood-Stock: Dööh... typiskt också. Nu får jag göra om det hela bara för det..

Tillbaka till Wariobröderna och Maja, där det fortfarande flyger runt frön i luften:

Maja: *tittar uppåt där det nu flyger ner massvis med frön* Vad i... har det börjat regna frön nu helt plötsligt?!

Wario-Ware-Man: Ursäkta oss för det där. Vi försökte nämligen att få upp VARIO's påse här, men det var då inte det lättaste, som du ser. *Håller upp båda halvorna av fröpåsen*

Maja: Aj då... men som tur så är väl den andra halvan fortfarande full!

Wario-Ware-Man: Tja, snarare halvfull. Men detta får väl duga antar jag väl. Här har du den halvfyllda halvan av påsen VARIO *ger honom den halva delen av påsen*

VARIO: Tack Wario-Ware-Man...

Berättar-Wario: Efter att Wario-Ware-Man försökt hjälpa VARIO med att öppna en liten fröpåse så är det nu full rulle under tävlingens lopp. Wario-Ware-Man kämpar med att få till en fin rabatt med blommer, VARIO försöker att förstå sig på hur man egentligen planterar i en blomkruka, och Wario går bara runt och är hungrig, så pass mycket så att han försökte äta upp alla fröna i sin påse, men det fick honom bara att spy upp det igen. Vad han planerar att tugga i sig nu det får vi väl så småningom reda på:

Wario: Arrgh.. jag känner mig fortfarande MEGA-hungrig! Och de där fröna var då inget bra att stoppa i sig heller. Kom ut lika fort igen som jag svalde dem... vad kan man stoppa i sig istället tro...

Borta hos Wario-Ware-Man och VARIO, som hastigt kämpar för att komma ikapp Maja:

Wario-Ware-Man: Näpp. Jag har gjort allt för att få blommorna här till att växa fortare, men ändå har jag bara lyckats få EN av de att växa till sig. Hur går det för dig VARIO?

VARIO: Ja... lite segt, men det börjar iallafall att ta sig här!

Wario-Ware-Man: Jaså? Får jag se hur långt du har kommit.

VARIO: Jag försökte lägga i ett litet frö i blomkrukorna med min vitlök och sen vattna det, och TITTA hur mycket blommer det har växt i den!!

Wario-Ware-Man: Det var då som fanken... Är inte speciellt många blommer där i, men det ser ut att ha blivit runt 10-14 stycken! Så blommorna här tycker alltså om när det ligger vitlök i jorden!

VARIO: Då innebär det alltså att vi har nått en bra start för tillfället!

Wario-Ware-Man: Mjaee.. jag har nog mina förningar där... *pekar bort mot Maja, där hon nu har grejat iordning och färdigt över 8 låder med blomkrukor*

VARIO: Oh crap, det där biet är då verkligen på hugget alltså! Hur gör hon för att få ihop så många på bara en liten stund!??

Wario-Ware-Man: Även jag e lite misstänksam där faktiskt. Äsch, ingen tid att slösa här inte. Dags att göra lite mer nytta! ... *ser något väldigt oroväckande vid sin hörna* Men vad... VAD I HELVETE håller du på med Warrio?!!

Warrio, tuggar i sig en bukett blommer: Va, vad e det om? Får man inte ens äta lite grönsaker eller??

Wario-Ware-Man: Grönsaker?! Det där är ju för fasiken MINA blommer du står och tuggar på!

Warrio: Åh, ursäkta MIG då isåfall. Jag var bara lite hungrig liksom...

Wario-Ware-Man: Åh, TOPPEN! Är det inte den ena tjockisen som krånglar så är det väl den andra!! Och förutom mina blommor, vart kommer de där andra blommorna ifrån då? De du håller i handen..

Warrio: Ehm... från någon rabatt utanför entrén, hur så?

Wario-Ware-Man: ... Ibland har jag bara lust att strypa dig vid såna här lägen, men... eftersom jag varken har tid eller ork till det så är det väl lika bra att vi sätter fart nu då... men hur? ... Herrevitlök, vi har nu bara en timma och 30 minuter kvar, och Maja ligger väldigt långt före oss nu! Hur ska vi göra, hur ska vi GÖRA!! *står och tänker en liten kort stund, och får plötsligt en sprillans snilleblix i skallen* Aha! Jag tror jag vet nu hur vi ska lyckas ta över ledningen, hö hö hö...

Berättar-Wario: Wario-Ware-Man sätter sin lilla plan i verket. Inom bara några minuter så har han med brödernas hjälp lyckats köpa till sig flera påsar med vitlök, som han hoppas ska göra så att det sker nånting i blomkrukerna:

Warrio: Så, detta e alltså idén med det hela?

Wario-Ware-Man: Japp. Eftersom VARIO på något konstigt vänster lyckats få sin kruka till att blomma med bara lite vitlök, så tror jag på att detta kommer fungera! Då stoppar vi ner en vitlök i varje kruka och lite blomfrön, och vattnar de, så får vi se sen om det gör underverk.

Warrio: Alright. *stoppar ner en vitlök och lite blomfrön i var kruka*

Wario-Ware-Man: Och här kommer vattnet! *tar vattenkannen och vattnar i krukerna* Sådär, då får vi se sen hur det hela går.

VARIO: Ok, bara till att vänta då.

Borta hos Maja, där hon står och sneglar lite med ögonen på vad Wariobröderna gör:

Maja: Hm... de verkar ha någonting på gång där borta. Vad det än är så får jag fortsätta hålla ögonen öppna.

Tillbaka till Wariobröderna, där de står och väntar på att blommerna ska växa:

Wario-Ware-Man: GÄÄSP!!... Vilken TID det verkar ta. Jag börjar snart tro att detta inte ens kommer fungera..

Warrio: Wario-Ware-Man! Kom och titta på mina blomkrukor här!!

Wario-Ware-Man: Ämen ser man på, hos dig har det börjat växa minsann! Det funkar alltså!!

VARIO: Och jag har redan en bricka fylld med blomkrukor här!

Wario-Ware-Man: Hä-hä-hä. Det fungerar! Alright bröder, ingen tid att slösa. Fortsätt plantera blommer.

Warrio: Alright!

Wario-Ware-Man: Hä hä.. NU DU Maja ska du allt få se på vårt blomster här! Vi kommer allt att ta hem segern så småningom, det är jag FETSÄKER på!

Borta på Maja's sida:

Maja: *tittar bort mot Wariobröderna's sida* Uh-oh. Det ser ut som att de börjar hinna ikapp. De har även fått ihop nästan 4 brickor med blommer nu! Men än så länge leder jag fortfarande med mina 17 brickor, så det väl ingen direkt brådska än.

Berättar-Wario: Tja, det får vi väl se, kära lilla Maja. Men nu går vi tillbaka till Wariobröderna igen, och det verkar verkligen vara full rulle på deras sida. Det blir så många blommer så att de får bli tvungna att beställa fler blomkrukor för att få plats med dem:

Wario-Ware-Man: Phew... SNACKA om att det blir blommer här! Så vitlök kan alltså ha en positiv effekt på krukväxter! Att inte jag har vetat detta tidigare!

Warrio: Här har vi mer blomkrukor och blomsterbrickor Wario-Ware-Man!

Wario-Ware-Man: Åh, så bra. Dags att lägga vitlöken och fröna i de nya krukorna då! He he... Jag har en känsla av att vi kommer vinna tävlingen idag! Maja kan ta sina 17 blomkrukor eller så och kasta iväg de på återvinningen. VI kommer att ta över ledningen!

Berättar-Wario: ... Öh, ja. Det odlas på för fullt hos Wariobröderna, och inom bara 40 minuter så har de snart tagit över ledningen med 18 bricker med blomkrukor. Maja börjar att få nys på Wariobrödernas nyvunna blomsterutveckling, och nu verkar det bli lite mera intensivt och stressigt:

Maja: Åh nej. Wariobröderna kommer snart att ta över min nuvarande position!! De har fått ihop 18 bricker, och jag har nu 21 stycken. Jag kan inte låta de komma förbi mig, det går BARA INTE! Bäst att sätta lite mera fart, och det illa kvickt!!

Borta hos Wariobröderna:

Wario-Ware-Man: Wahoo! Detta går ju som en glans!! Först hade vi bara fyra bricker, och nu har vi över 18! Och hur går det för er här?

VARIO: Jodå Wario-Ware-Man, bara bra, som du ser!

Warrio: Här är den 19:e brickan med blomkrukor, och just nu håller vi på att fylla den 20:e.

Wario-Ware-Man: Vad var det jag sa! Bara några till bricker, och snart är vi långt före Maja!

Berättar-Wario: Under de sista minuterna som återstår av tävlingen är det nu fullt ös från både Maja's och Wariobrödernas håll; Wariobröderna seglar på i lätta takter medans Maja kämpar för att fortsätta hålla sig före dem. Efter en halvtimme så är det inte speciellt lång tid kvar tills tävlandet är slut, och Wariobröderna och Maja verkar ligga något jämnt mellan varandra. Wariobröderna ligger just nu på över 48 blombricker, och Maja har fått ihop 49. Vilken av de kommer att vinna tävlingen tror ni? Maja eller Wariobröderna? Det får vi se. Men låt inte spänningen stiga er över huvudet bara...:

Wario-Ware-Man: Hm... vi ligger nästan lika verkar det som. Enda problemet är att vi bara har 48 bricker medans Maja har 49.

Warrio: Håller just på att fylla bricka nr. 49, så vi kommer snart att ligga jämnt.

Wario-Ware-Man: Nu gäller det. Jag hoppas att vi vinner, och inte tvärtom!

Borta hos Maja:

Maja: Hm... jag har bara en halv påse med blomfrön kvar, och nu har jag lyckats få ihop 49 bricker med blommer.. ska jag våga chansa på de, eller borde jag ta till mer drastiska åtgärder? ... jag får väl bli tvungen att göra det sista då.. jag ska plantera den största blomman tävlingsdomarn någonsin skådat!!

Tillbaka till Wariobröderna's hörna, där Wario-Ware-Man tjuvlyssnar på Maja:

Wario-Ware-Man: Jaså, så hon tänker plantera världens största blomma va?? Det skall vi också göra, och våran kommer bli MYCKET STÖRRE än din! Bröder, ta de resterande påsarna med blomfrön och plantera de i en jättestor kruka. Vi ska få till den absolut STÖRSTA blomsterbukett världen ens skådat!!

Warrio: Uppfattat Wario-Ware-Man!

Wario-Ware-Man: Där ser du Maja, man ska inte prata högt för sig själv, för då kan andra lyssna på ditt snack! Och VÅRAN blomma kommer bli MYCKET större än DIN, bara så att du vet det!

Maja: Jaså?! Det ska vi allt bli FYRA om!!

Berättar-Wario: Alright, så det verkar som att det nu blir mera allvar mellan Wariobröderna och Maja. Och nu är det bara 5 minuter kvar mellan de! Hur kommer tävlingen att sluta? Vilken av de kommer få den absolut största blomman? Antar väl att det är bara att hänga på, och se hur det går:

Warrio: Öhm, Wario-Ware-Man! Vi verkar få problem här!

Wario-Ware-Man: Jaså? Hur då?!

VARIO: Titta bort mot Maja's hörna så får du se!

Wario-Ware-Man: *får se Maja's nya blomma, som nu har växt till sig rejält, och är nu större än Wariobrödernas* Åh HERREVITLÖK! Snacka om att det verkligen är fart på det biet nu alltså! Hon jobbar då bannemig på för fullt!

Maja: Precis! Ni har inte chans mot mig. Det kan jag VERKLIGEN garantera er!

Wario-Ware-Man: Öka takten bröder, ÖKA TAKTEN!! Vi kan inte låta henne ta hem segern!!

Warrio: Ja ja, vi jobbar på så snabbt vi bara kan!!

Berättar-Wario: Det är verkligen en oerhört stor kamp mellan Wariobröderna och Maja nu! Efter 3 minuter så har båda sidorna ungefär lika stora krukväxter, och kampen är fortfarande lika intensiv:

Wario-Ware-Man: Pust.. Phew... vilken kamp detta är! Jag undrar hur högt upp vi ligger nu..

Warrio: Goda nyheter Wario-Ware-Man. Vi verkar ligga före Maja nu! Hon verkar ha sackat efter lite!

Wario Show series3 ep26 sida8/10

Wario-Ware-Man: Jaså? Och orsaken till det då?

Wario: Tja, hon verkar ha slut på krut iallafall, det är det enda jag kan säga!

Wario-Ware-Man: Wa-HAA! Det innebär alltså att vi kommer VINNA tävlingen!! *börjar sjunga lite på ett retsamt sätt* Vi är nu på första plats vid hamn, och Majaaa, ja hon e fortfarande ute & seglar på sin lilla gummibåt...

Borta hos Maja:

Maja: Ha-ha, reta på du bara... Jahapp. Nu är ALLA mina fröpåsar slut, och Wariobröderna börjar ta ledningen.. finns det något annat jag kan använda mig av, tro... *tittar på sin burk med honung och funderar* hmm... HA, jag har det!! *Tar honungsburken och håller all honungen i blomkrukan och vattnar den*

Borta hos Wariobröderna:

Wario-Ware-Man: Vad i hela allsindar håller hon på med nu??

VARIO: Tjaa... håller ner all sin honung i blomkrukan, vad tror du det ser ut som.

Wario-Ware-Man: Phaa! Det DÄR kommer då bannemig inte att fungera, det e jag allt tvärsäker på!

Berättar-Wario: Jepp. Maja använder all honungen till sin gigantiska blomma, och hoppas på att den ska börja växa ikapp Wariobrödernas. Efter att de två sista minutrarna gått så har tävlingen äntligen nått sitt slut, och alla är helt utpumpade av kampen. Inom en kort stund så skall domarn snart komma förbi och titta till deltagarnas skörder, och avgöra vem av de som vinner:

Wario-Ware-Man: *Phew..* nu är jag HELT och HÅLLET utpumpad, definitivt...

Wario: Samma här... *tar en liten bukett av deras blommer och tuggar på de*

Maja: *Puh.. pust..* åh, vad utsliten jag känner mig... Men jag är iallafall nöjd med hur min blomma blev.

Domarn Dumb-Crow: Dööh-right. Då var det dags kära medtävlade. Få se vem av er som har gjort det bästa jobbet här! Vi börjar med trästocken här.. hur ser din skörd ut?

Wood-Stock: *har langat i sig alla påsarna med blomfrön* Döööh... *BURP!!*

Domarn Dumb-Crow: *Suck* ... inte direkt imponerande om man säger så... du har inte gjort något som helst framsteg alls... Ok, då är det Wariobröderna nu då.

Wario-Ware-Man: Pass på bröder, här kommer domarn nu!

Domarn Dumb-Crow: Ok Wariobröder. Här har det vart fullt rulle, ser jag!

Wario-Ware-Man: Just det. Vi är rätt stolta över vårt arbete faktiskt om jag själv får säga det.

Domarn Dumb-Crow: Ok, då ska vi se här... *inspekterar Wariobröders blomsterskörd* Mhmm.. väldigt imponerande!

Det som fångade min blick mest däremot var eran mega-bauta blomma i mitten av de andra små!

Wario-Ware-Man: Man tackar!

Domarn Dumb-Crow: Dööh-right, då var det lilla biet Maja nu!

Maja: Så, vad tycker domaren om min skörd?

Domarn Dumb-Crow: Hm... ytterst imponerande! Måste säga att jag gillar din skörd mer än de där brödernas.

Maja: Thank you!

Wariobröderna: Hrmpf!

Domarn Dumb-Crow: Seså nu bröderna, vi har inte ens kommit till det avgörande slutet ännu.

Wario-Ware-Man: Alright. Så, vad tycker domarn? Vilken av oss vinner tävlingen?

Domarn Dumb-Crow: Jag håller på att fundera här nu... *kikar mellan Wariobrödernas och Maja sidor för att avgöra vilken av de som kommer få första priset* Hm... Om jag ska vara ärlig, så har ni Wariobröder gjort ett fantastiskt jobb. Det liksom blomstrar på vartenda hörn vid eran sida!

Wario-Ware-Man: Ok. Och...?

Domarn Dumb-Crow: Däremot, så har vi ytterligare en fantastisk skörd här borta hos biet. Dessutom har hon fått till en ÄNNU större blomma än vad ni lyckats åstadkomma!

Wario-Ware-Man: *börjar tappa hakan när han väl får se Maja's stora blomma, större än en skyskrapa* Men vad... Innebär det alltså, att...?

Domarn Dumb-Crow: Dööh-just det. Maja tar hem segern i år, på första plats!!

Wario-Ware-Man: *börjar få icke-glädjetårar i ögonen* NÄÄ?!!

Berättar-Wario: Just det, det verkar som att tävlingen nu blivit avgjord. Trots Wariobrödernas oerhört hårda kämpande och svettande så verkar Maja ta hem segern i år. Hon står nu med guldbucklan i händerna, som även är fylld med mängder av mynt och sedlar(och burkar med honung, om jag får tillägga där), all den förmögenheten som Wariobröderna hoppades att förtjäna:

Maja: Hah, vad var det jag sa Wariobröder. Inte trodde ni att ett litet bi som jag skulle kunna vinna, va??

Wario-Ware-Man, med en sur och ledsen min i ansiktet: Jaoo... det kanske vi inte gjorde, men... jahapp. Alla stålarna som vi har jobbat för att förtjäna, går istället till ett litet jäkla bi som på något sätt lyckats få en större blomma än oss... *snyft*

Warrio: Men Wario-Ware-Man då, se det från den ljusa sidan; vi vann iallafall andra priset! Dessutom fick vi även 350 spänn tillsammans med silverpokalen, så det kan väl ändå inte vara SÅ farligt heller.

Wario-Ware-Man: Hm.. jo, i och för sig, så har ni väl rätt där. En liten silverbuckla är väl kanske inget att böla över direkt. Dessutom fick vi även en gratis Wario-Bike, vilket alltså är även den nyaste sorten... nä, vad säger vi. Ska vi åka hem eller?

Warrio: You bet.

Maja, sitter redan på Wario-Ware-Man's nya Wario-Bike: Ok, vad väntar vi på då! Raka vägen hemåt!!

Wario-Ware-Man: On my way! Ni andra bröder kan väl ta den gamla biken, om det går bra?

Warrio: O ja då, klart det gör det. Kom VARIO, nu ska vi ta och åka hem!

VARIO, kåkar lite på sin glasspinne: Kommer!!

Berättar-Wario: Efter en väldigt lång och slitsam tävlingsdag så är det nu dags för våra vänner(... ELLER tjockisar... Ja, jag vet. Jag kan helt enkelt bara inte låta bli att säga det.) att ge sig av hem. De passerar förbi stället där de såg skylten en andra gång på vägen(sett bakifrån förstås, just nu för tillfället), och borta på något utedass så ser vi att den där trästocken som stod och agerade skylt tidigare just har vart och gjort nummer två, och har precis kommit ut från toaletten:

Flusssshh!

Wood-Stock: AAAH!! Det där var fan skönt. Tur att jag iallafall hittade nån som kan ersätta min position! Fri! ÄNTLIGEN är jag fri från mitt dumma trista jobb!! ... dööh... äh, whatever. Nu är det väl ändå lika bra att jag går.

Berättar-Wario: Wood-Stocken börjar att vandra vidare. Om vi tar en titt på framsidan av skylten så ser vi att trästocken har tagit en Cute-Ball, ställt den där och bundit fast den, inklusiv skylten som den där trästocken förut höll i. Nåja, som man brukar säga; håll era feta ögon öppna efter Episod 27, för då... ja, vem bara VET vad som skulle kunna ske då.. Whatever, det får vi väl se då. Men till dess, ha det så trevligt(eller otrevligt), kära läsare.

Slut~The End...