

Wario and co Media Presenterar; En animerad serie, i bästa möjliga komiska humor;
Starring: Wario | Side Stars; bröderna Wario-Ware-Man, Warrio, och VARIO, i:
The Wario Show! Säsong 3, Episod 7(30): Golftävlingen!

(Datum detta påbörjades/skrevs klart: 06/02/2016 15:08-08/02/2016 15:10)

Berättar-Wario: Väderförhållandet i Wario Island är som det alltid brukar vara; soligt, och med inte ett enda moln på himlen! Just denna dagen är Wariobröderna och Wario ute i skogen och ska spela lite golf. Och som ni alla vet så är det jag, Wario, som berättar här. Bla bla bla, yada-yada, who cares.. nåväl, man kan bara fundera på hur denna dag kommer gå för våra vänner:

Wario-Ware-Man: Oaah, känn på det friska vårvädret bröder.

Warrio: Japp. Här ute slipper man alla avgaser från bilarna och så vidare!

Wario: Undrar bara om de har någon korvkiosk här i närheten..

Wario-Ware-Man: Är mat verkligen det enda du kan tänka på här i livet eller, Wario??

Wario: Ja. Visserligen åt jag väl en hel vitlökstårta innan vi gick iväg, men jag känner mig ändå hungrig!

Wario-Ware-Man: Alright, då får du väl sticka iväg till den närmsta kiosken här ute isåfall, så gör vi andra oss beredda inför golfspelet.

VARIO: Öhm.. Wario-Ware-Man, jag e också hungrig!

Wario-Ware-Man: *Suck...* Alright, här har du en femtilapp VARIO. *Ger VARIO femtiolappen*

VARIO: Tackar! Vänta på mig Wario!! *sticker iväg efter Wario*

Wario-Ware-Man: Tja.. vad sägs Warrio, ska vi ta och förbereda oss lite under tiden?

Warrio: Sure Wario-Ware-Man.

Berättar-Wario: De börjar att förbereda sig inför golfen medans Wario och VARIO sitter vid kiosken och käkar mat. Lite senare frampå är det dags för den stora tävlingen(eller LILLA tävlingen rättare sagt), och de bestämmer sig för att tävla mot varandra. Du vet, för att det skall bli ett rättvist spel:

Wario-Ware-Man: Ok, då är det dags för oss att börja tävlingen nu. Och som vi alla vet så får man inte ha team när man spelar golf..

Wario: Ja ja, det vet vi redan.

Warrio: Äh, det är väl ingen fara för mig där. Det är bara att köra på så får vi se vem av oss det är som vinner.

Wario-Ware-Man: Alright. Jag tror nog ni förstår det mesta. Men först måste vi välja golfklubba.. jag tror jag tar golfklubban med blått handtag på. *tar den blåa golfklubban ur väskan med alla klubborna i* Och ni andra tar den klubba ni tycker ser bra ut.

Wario: HA, då väljer jag den här med Wariomustasch på!

Warrio: Och jag tar den med grönt handtag på.

VARIO: Men hallå, jag ville ju ha den där!

Warrio: Ledsen, men nu tog jag den här klubban, och då e den min. Ta ett av de andra golfklubborna ur väskan.

VARIO: M-men... alla de klubborna som är där i är ingen av mina favoriter!

Wario-Ware-Man: Nu ska vi inte hålla på och bråka om det där. Har Warrio tagit din favoritklubba så har han det! Du får ta och välja en annan golfklubba helt enkelt.

VARIO: Grr... ja ja, ok. Då tar jag isåfall den här med gult handtag.

Berättar-Wario: Efter att var och en har valt sin favoritklubba är det dags för den stora golfturnén att starta.

Men innan det så måste det bestämmas vilken som ska börja först:

Wario-Ware-Man: Ok, då är det väl dags att börja spela nu, men innan vi börjar så måste vi bestämma vilken av oss som ska först börja.

Wario: Får jag börja först?

Wario-Ware-Man: Vi kommer till det alldeles strax..

Wario: Tja, om inte jag får börja först, så kan jag lugnt säga att jag lägger av med en gång!

Wario-Ware-Man: *Suck...* egentligen hade jag tänkt att jag skulle få börja, men.. om du nu så bara vill få börja före oss andra för att detta spelet ska gå bra, så... alright, Wario får börja först!

Wario: Tjo-hoo!! Då börjar jag slå iväg min boll.. 3.. 2.. 1.. FOORE!! *Slår iväg sin boll, som landar en bra bit bort*

Warrio: Wow, sicket slag!

Wario Show series3 ep30 sida1/7

Wario-Ware-Man: Ha, jag kommer nog säkert slå det där. Se upp nu!! *Slår iväg sin golfboll, och hans boll verkar landa nästan bredvid Wario's* Grr.. jag slog honom nästan där!

Warrio: Min tur då! *slår iväg sin boll*

Wario-Ware-Man: Snacka om bra träff!

Wario: Undrar vart hans boll kommer landa någonstans.

Wario-Ware-Man: Jag ser att den landar lite mer åt höger om våra positioner!

Warrio: Ah, nästan där alltså!!

Wario: Jahapp. Då var det VARIO's tur nu!

VARIO: Jaoo.. får väl se hur detta går.

Berättar-Wario: VARIO förbereder sig för att slå iväg golfbollen, men missar den. Han försöker en gång till, men missar den igen. Han håller på i minst en kvart med att försöka slå iväg sin lilla boll, men utan större lycka:

VARIO: Nä fy fan, jag har nu missat bollen flera gånger på raken! Är det nåt fel på klubban eller??

Wario-Ware-Man: Du VARIO, jag tror inte att det är klubban det är fel på.

VARIO: Nähä, inte?

Wario-Ware-Man: Nej. Det kan vara så att du inte har tränat dig lika bra på golf som vi andra har gjort. Det krävs fokus och koncentration för att ens kunna träffa bollen.

VARIO: Tror du?

Wario-Ware-Man: Just det. Om du ursäktar så måste jag spela vidare. Men hoppas att det börjar gå bättre för dig snart.

VARIO: Tja... det hoppas jag nog också..

Efter att Wario-Ware-Man har gått

VARIO: Jahapp. Bara till att fortsätta träna då.

Berättar-Wario: VARIO fortsätter att öva sig på att träffa bollen. Borta hos de andra så verkar saker gå ganska bra för de. Wario har fått iväg sin boll längst, med Wario-Ware-Man och Warrio tumlandes efter:

Warrio: Det var då värst vad Wario's boll hade fart idag då. Jag har knappt ens kommit i närheten av er andra än!

Wario-Ware-Man: Ja. Jag undrar ibland där hur Wario gör alltså. Han har nu fått ungefär 8 perfekta slag på raken!

Warrio: Undrar om han fuskar på nåt sätt.

Wario-Ware-Man: Nej då, det tror jag inte att han gör.

Wario: Jaha, tjasas det om att jag fuskar eller!

Wario-Ware-Man: Ja, iallafall från Warrio's sida här. Men JAG tror inte att du har något fuffens för dig, inte vad jag vet.

Wario: Och där har ni faktiskt rätt. Jag har INGET som helst lömskt uppe i huvudet. Jag har valt själv att spela schysst mot er tjockisar denna dag, och jag håller mig till det nu.

Wario-Ware-Man: Alright, då har vi fått det konfirmerat iallafall! Men vänta du Wario, förr eller senare kommer jag allt att susa förbi dig!

Wario: Hä hä, var inte så säker på det Wario-Ware-Man. *pekar bort mot stället där hans boll nu ligger*

Wario-Ware-Man: Men, men... hur har din boll kommit så långt fram!? Det var väl min tur nu, eller?

Wario: Åh nej, du slog förra gången efter Warrio, så nu var det min tur faktiskt.

Wario-Ware-Man: Åh, just det. Tack för att du påminde mig. Då är det Warrio's tur nu då.

Warrio: Vänta ni bara. Jag ska allt komma ikapp er andra, om det nu så ska ta mig flera minuter!

Wario: Ja, det där får vi allt se, hö hö...

Berättar-Wario: De spelar vidare, och med varje sving med golfklubban går det olika bra för våra vänner. Wario leder tävlingen än med Wario-Ware-Man halkandes på strax efter, men Warrio däremot ligger fortfarande lite långt efter de andra:

Warrio: Nä fy fan... nu har jag försökt hinna ikapp de andra där borta, och vad jag än gör så flyger min boll till höger och vänster hela tiden!! Och just nu så ligger den nere på bottnen i en liten vattenpöl... Får väl ta och dyka ner efter den då.

Borta hos de andra:

Wario-Ware-Man: Det var då väldigt vad du kommer långt bort Wario!!

Wario: Jepp, är det inte underbart med lite tystnad!!

Wario-Ware-Man: Jo, kanske det! Men vänta bara, jag ska allt hinna förbi din boll ska du se!!

Berättar-Wario: Jepp. Än så länge verkar allt gå bra för Wario-Ware-Man och Wario. Detsamma kan man tyvärr inte säga om Warrio, eftersom hans boll föll ner i en liten sjö, men man får väl hoppas på att han får upp den igen. Samtidigt borta hos VARIO däremot, så verkar saker och ting ha stannat upp rejält. Eftersom han inte lyckas få in svingen med klubban så kommer hans boll ingen vart, så han tar och ger sig en liten stund:

VARIO: Phew... detta var då mycket svårare än jag trodde. Jag tar och lägger mig och trynar en liten stund, för nu är jag såå jäkla förbannat trött av mig..

Tillbaka hos de andra och Wario:

Wario: Ha, det ser ut som att vi bara har halva banan kvar, och sen kommer vi... eller jag fram till hålet!

Wario-Ware-Man: *Suck..* egoist förr, alltid egoist.

Wario: Försök att komma ikapp min boll bara om du nu kan, hä hä!

Wario-Ware-Man: Vänta du bara, det ska jag allt göra nu sörru! *Svingar klubban mot bollen med all kraft han har, men trots det flyger bollen bara några få meter* Men vad f..

Wario: Ha, vad var det jag sa. Du kan inte ens komma före mig! Det innebär alltså att jag snart tar hem segern!

Wario-Ware-Man: Grr.. Var inte så säker på det du, jag kommer allt att slå ner min boll i hålet, även om det nu så tar mig allt jag e beredd på att försöka göra!!

Borta hos Warrio, där han nyss lyckats få upp sin boll:

Warrio: Phew... ÄNTLIGEN fick jag upp den där jädra bollen ur sjön. Snacka om att det var hur djupt som helst. Vad jag inte tycker om med det här stället är att man känner sig ihjälstirrad av några fåglar uppe i nåt träd bakom mig!! *pekar bakom trädet, där det sitter ett par Dumb-Crows som stirrar ner på honom* Nåja, inget att bry sig om. Nu ska jag bara försöka slå iväg bollen. *Svingar mot bollen med klubban, och bollen flyger iväg en bra bit bort* Ha, äntligen sker det nåt här! Bara att ge sig av mot stället där bollen landade då.

Efter att Warrio har gått iväg

Dumb-Crow No.1: Dööh.. snacka om dum.

Dumb-Crow No.2: Pröö-cis. Varför vi sitter här och stirrar på honom var bara för att han såg rolig ut, eller hur?

Dumb-Crow No.1: Ja. Men inte bara därför, utan även för att potentiellt irritera honom! Osis att han smet iväg innan vi ens kunde få honom irriterad nog.

Dumb-Crow No.2: Jepp. Skall vi slå på TVn och glo på lite tråkiga dramaserier?

Dumb-Crow No.1: Kan vi väl göra. Man kan ibland bara inte låta bli att göra narr av de som spelar personerna i dessa serier. Blir lite mera roligt då liksom!

Borta hos Warrio igen:

Warrio: Alright, bara till att slå iväg bollen igen då. Jag måste nog ligga väldigt långt efter de andra. *slår iväg sin boll med all kraft han har* Heh, här kommer man plötsligt framåt i full karriär! Undrar bara hur det går för VARIO. Nån vart måste han väl ändå ha kommit vid det här laget.

Borta hos VARIO, där han nu går runt och har tråkigt:

VARIO: *suck...* varför är det alltid så att de andra har all tur här i livet, medans jag inte ens får min boll till att flyga iväg?! ... kanske skulle ta och rota lite i golfväskan efter en bättre golfklubba.

Berättar-Wario: VARIO tar golfväskan och rotar i den efter en bättre klubba. Efter lite letande så hittar han en klubba som ser bättre ut, men av misstag råkar han ta tag i den där skumma golfklubban som han hittade i något avsnitt från första säsongen:

VARIO: Hm... det ser ut som en vanlig golfklubba, men jag har ändå en känsla av att jag sett den här förr. Nåja, får hoppas på att jag träffar bollen med den här klubban då.

Tillbaks till Wario-Ware-Man, där han än försöker att hinna ikapp Wario's boll, som nu bara ligger en bit bort från hålet där bollen ska puttats ner i:

Wario-Ware-Man: Ok, ärligt talat Wario.. Jag vet inte HUR du gör för att få så perfekta slag hela tiden, men här har jag kämpat och kämpat för att hinna ikapp dig, men ändå hinner du en lång bit bort före mig!

Wario: Vill du verkligen veta hur jag gör för att slå så perfekt?

Wario-Ware-Man: Ja Wario, snälla. Berätta det för mig!

Wario: Ok, då ska du få veta hur jag gör; ÖVNING. Ö-V-N-I-N-G! Övning ger färdighet.

Wario Show series3 ep30 sida3/7

Wario-Ware-Man: Öh.. har du alltså övat dig innan vi gick iväg?? Men jag har aldrig sett dig öva på golf hemma, för varje gång jag ser dig så sitter du alltid i hängmattan och sover!

Wario: Jag står nämligen på baksidan av min tomt oftast när jag övar. Men ibland när ni inte är närvarande så står jag ute vid mitt dass och tränar.

Wario-Ware-Man: Tränar du alltså i smyg utan att vi andra vet om det?!

Wario: Ja, vad annars. För jag vet att med övning och fördighet så kommer jag ha en mycket bättre chans över er andra tjockisar.

Wario-Ware-Man: Då kanske vi andra borde träna lite mer oftare isåfall än vi brukar göra...

Wario: Aja. Nu är det iallafall din tur att slå.

Wario-Ware-Man: Ok, då gäller det nu... stå bredbent Wario-Ware-Man, och vicka lite på arslet... och börja slå iväg bollen!! *svingar klubban med all kraft han har, men trots det så kommer bollen bara en liten bit fram* Me-men... jag tror jag börjar bli galen på det här snart.

Wario: Alright, då är det MIN tur nu då. *slår iväg sin boll väldigt långt* Ha, bollen landade nästan precis vid hålet! Bara ett slag till och jag vinner golfturnén!!

Wario-Ware-Man: Alright, lycka till då isåfall... AARGH, jag tror jag blir TOKIG där!!

Warrio: Tjena Wario-Ware-Man, hur går det för dig här då?

Wario-Ware-Man: Rätt så dåligt just nu faktiskt... säg mig, var är din golfboll nånstans? Jag har inte sett den susa förbi mig på flera timmar nu.

Warrio: En Warionäsa åt upp den för mig, och sen kom en trästock och snodde min golfklubba!! På grund av dessa händelser så fick jag bli tvungen att sluta med mitt spelande.

Wario-Ware-Man: Så trevligt att just det där skulle hända dig då.

Warrio: Jag vet... Så, du säger alltså att det går rätt dåligt för dig?

Wario-Ware-Man: Precis. Wario har uppenbarligen tränat så mycket med sina svingar hemma utan att vi vetat om det, och nu har hans boll kommit precis i närheten av hålet! Jag vet inte om min boll kommer att hamna i hålet före hans..

Warrio: Tja, vinner han så vinner han väl, och då kan vi inget göra åt det.

Wario-Ware-Man: Ja. Men man kan alltid hoppas på att turen vänder..

Borta hos Wario, där han just nu står vid hålet där han ska slå ner bollen:

Wario: Hä hä hä... bara ett litet slag nu, och min kommer att rulla ner i hålet! ... men först ska jag käka en liten vitlök medans jag väntar på Wario-Ware-Man's slag.

Borta hos Wario-Ware-Man och Warrio:

Wario-Ware-Man: Jaha, så Wario tänker stå och käka lite vitlök innan han slår ner sin boll i hålet... enbart för att göra det hela värre för mig!

Warrio: Ja, men försök att slå iväg bollen iallafall. Vem vet, turen kanske vänder!

Wario-Ware-Man: Mjaae. Jag e lite tveksam där... alright, why not! *tar i med all kraft han och slår iväg bollen. Till hans och Wario's förvåning så hamnar bollen precis i närheten av hålet en liten bit före Wario's boll*

Warrio: Ämen ser man på där. Jag hade rätt, turen vände trots allt!!

Wario-Ware-Man: Ha, även om Wario har övat på sina golftalanger så har jag en känsla av att inte ens det kan hjälpa honom vinna! Jag kommer nog ta hem segern idag!!

Borta hos Wario, där han nu darrar i bena av nervositet av Wario-Ware-Man's plötsliga tur:

Wario: Oh shit... om han får ner sin boll i hålet nu, då innebär det att jag förlorar spelet!! Då hänger väl ödet på mig nu då.

Berättar-Wario: Och så, efter ett något slitsamt spel, så har vi nu kommit till slutpunkten av golfturnén; att få ner bollen i hålet! Kommer Wario-Ware-Man att få ner sin boll i hålet, eller kommer oturen att komma tillbaka och Wario får ner sin boll i hålet som förväntat?? Det får vi se sen, men först går vi bort till VARIO igen, som just ska försöka ytterligare en gång till med att slå iväg sin boll, ovetandes om att han just står med den där skumma klubban i handen:

VARIO: Alright. Då var det dags att försöka slå iväg min boll nu... och detta blir sista gången nu, om även detta misslyckas så ger jag bannemig upp! *Svingar med klubban och missar bollen återigen, men ut ur klubban flyger det iväg en svart, stor bomb!* Jaha, ännu en gång som jag missar den där jäkla bollen!! ... men, såg jag inte någonting flyga ut ur klubban nyss?? Oh-oh, säg INTE att detta är golfklubban som är orsaken till all skit som annars inte skulle hända!! *tar en snabb titt på golfklubban* Jojomän, det är det! Bäst jag kastar iväg den innan något mer dumt händer!!

Berättar-Wario: VARIO kastar golfklubban åt sidan och springer iväg bort mot den täta skogen för att leta reda på sina bröder och varna de, men genom att kasta golfklubban på marken så går den igång och börjar okontrollerat sända ut explosiva medel en liten stund efter att VARIO sprungit iväg. Samtidigt borta vid Wario-Ware-Man och Wario som nu står beredda för att se vilken av de som först får ner sin boll i hålet:

Wario: Alright. Nu gäller det! Den som först får ner sin boll i hålet vinner!

Wario-Ware-Man: Ok, uppfattat!

Wario: Då slår jag så får vi se om min boll kommer ner i hålet eller inte. *ska just svinga med klubban, och slår iväg bollen med så lite kraft som möjligt, och bollen stannar precis på kanten* Ha ha, jag kommer att vinna, jag kommer att vinna!!

Berättar-Wario: Men innan bollen ens ramlat ner i hålet så omges plötsligt hela området av en enorm explosion, vilket gör så att det mesta exploderar i bitar. Efter att röken skingrat sig så kommer VARIO springandes, och får se vad som nyss har hänt:

VARIO: Ah shit... nåja, tur att jag hittade hit iallafall! Hur gick det med er grabbar??

Wario-Ware-Man: Tjaa... VÄRRE hade det inte kunnat bli alltså.

Wario: AAARGH!! Jag som var så nära på att sinka ner min boll i hålet!!

Wario-Ware-Man: Ja ja, det där bryr jag mig inte så mycket om just nu Wario. Jag är mest orolig över vad fasen det var som hände egentligen! *får se en jättestor bomb ovanför sig, som nu är på väg att landa ner rakt på de* What the...!!

KA-BOOM!!!

Wario-Ware-Man: *aldeles sotsvart* ... ok, VAD sjuttsingen är det som händer här egentligen!!

Wario: Och jag ser flera sprängmedel komma farandes mot oss där uppe!!

Wario-Ware-Man: Alright. Bäst att sätta fart ut härifrån innan vi blir ihjalsprängda!!

VARIO: Ok, följ mig vänner!!

Berättar-Wario: De sätter fart ut ur skogen illa kvickt för att undvika alla bomber som kommer mot de, och för att hitta källan till all skit som nu händer. Men sen efter att ha kommit ut ur den djupa skogen så börjar de märka att det inte längre är bomber och granater som kommer mot de:

Wario: Vad fan är det som kommer mot nu?? Ser ut att vara... ett stort ****ing jäkla träd!!?

VARIO: Och även bilar och båtar!!

Wario-Ware-Man: Ta skydd allihopa!!

Alla springer iväg för att ta betäckning från allt bråte som faller ner

BOOM!!

Wario: Phew.. det DÄR var då nära ögat!

Wario-Ware-Man: Näpp, nu MÅSTE vi verkligen ta och leta upp roten till alla dessa disasters som pågår häromkring och sätta stopp för det! Kom grabbar, vi beger oss tillbaka till det där stället vi först startade golfturnén på!

Wario: Alright!

Berättar-Wario: De beger sig tillbaka till startplatsen igen för att se efter om det är där det kommer ifrån, och strax efter att de kommit dit så får de se något väldigt knäppt och chockerande:

Wario-Ware-Man: Men... vad e det jag ser där??

Warrio: Det ser ut som... en golfklubba?? Som rör sig av sig självt!??

Wario-Ware-Man: Åh nej, jag tror jag ser vad det där är för någon slags golfklubba nu! Det är ju den där fördömda satans golfklubban som VARIO hittade ute i skogen för flera år sen!! Hade inte vi lagt undan den vid detta laget nu eller?!!

VARIO: Uppenbarligen inte.. jag råkade ta den av misstag när jag skulle leta efter en ny klubba.

Warrio: Så du kom inte speciellt långt alltså, och gav bara sen upp spelet?

VARIO: Jepp.

Wario-Ware-Man: Never mind that. Nu ska vi bara lista ut hur fanken man får stopp på den, för den verkar av nån anledning ha gått igång av sig självt!

Wario: Äsch, det är väl rätt enkelt eller!

Wario-Ware-Man: Jaha, HUR då Wario? Ska du offra dig själv för att få stopp på den där saken?? Det kommer inte att funka.

Wario: Nej tjockis, inte på det sättet! Jag tänker mig lite mer... typ...

Warrio: Att försöka lägga av en jättebrax mitt framför den? Det kanske funkar!

Wario: Mjaa.. inte riktigt det heller.

Wario-Ware-Man: Nähä? VADÅ isåfall??

Wario: Det är det ni får se då. Om ni ursäktar mig nu så skall jag kaka vitlök tills min mun stinker rövhål!

Warrio: ... Jaha? Ska han alltså bara sitta ner och kaka nu medans hela området här håller på att förintas!??

Wario-Ware-Man: Kanske det, men jag gissar på att han har nån plan med det där.

Sen efter att Wario har käkat en hel balja med härsken vitlök:

Warrio: Men tjena, där kommer storätarn igen!

Wario: *tar upp en skylt där det står "håll er undan, för när jag väl öppnar käften kommer det stinka rätt illa" och fortsätter sen gå bort mot golfklubban som nu håller på och förstör och har sig*

Warrio: Jahapp. Ok, bäst att göra som han säger då.

Wario-Ware-Man: Här har ni varsin klädnypan bröder!

Warrio: Ok, tackar Wario-Ware-Man. *sätter på klädnypan på sin näsa*

VARIO: Tackar. *sätter på klädnypan på sin näsa*

Wario-Ware-Man: Tja... bara att hoppas på att detta funkar nu bara.

Berättar-Wario: Wario går bort till golfklubban som nu håller på och ställer till förtret, och när den väl kommer till honom så öppnar han truten och ut kommer världens största och ruttnaste rap alla någonsin skådat. Lyckligtvis har det effekt på golfklubban, och den stannar bara upp och faller ner på marken, helt stilla. Wariobröderna kan knappt tro sina ögon, och står nu där som tre förvirrade tjockisar:

Wario-Ware-Man: Jag... jag kan faan bara INTE tro det alltså.

Warrio: Precis.. att hans rapar kan vara så vedervärdiga, men ändå så effektiva!

VARIO: Tja.. det verkade få stopp på golfklubban iallafall.

Wario: Ha, vad var det jag sa va. Där trodde ni allt att jag skulle lägga av en jättefis, har jag rätt där?

Wario-Ware-Man: Öhm... inte direkt kanske...

Wario: Och med hjälp av mina oerhört illaluktande rapar så har vi återigen räddat Wario Island!

Warrio: Jaa... man kan väl inte säga direkt detsamma om området här iallafall..

Wario: *får se att nästan vartenda träd omkring de har vissnat på grund av rapen han la av* Emm... jo. Det där kanske ni har rätt i, men... huvudsaken är väl att vi fått stopp på den där golfklubban nu eller?

Wario-Ware-Man: Som sant Wario.

Wario: Jag tycker ni borde ta och göra er av med den där konstiga klubban, för i orätta händer så kan den bli ett ganska farligt vapen!

Wario-Ware-Man: Ja ja, vi ska se till att den inte vidrörs någon mer gång igen. Vi har tänkt på att skänka iväg den till någon organisation eller liknande som kan ta väl hand om, och även se till att den inte kan röras av andra.. det enda knepiga är att hitta någon man verkligen kan lita på.

VARIO: Just precis. Men så länge kan vi väl ha den hos oss hemma. Så länge ingen av oss rör den så kommer väl inget mer förfärligt att hända, eller hur?

Wario-Ware-Man: Får hoppas på det iallafall... Whatever, nu borde vi väl ändå ta och gå hem eller? Vi måste vara hemma tills brevbäraren kommer, för Warrio har nämligen beställt lite specialfoder till sin papegoja.

VARIO: Alright. Bara till att vandra hemåt då!

Berättar-Wario: Och där slutar ännu en dag för Wariobröderna, och Wario. De börjar vandra iväg hemåt, och efter att de kommit hem ska de se till att gömma undan den skumma, men ändå ganska farliga golfklubban så att ingen kan hitta den igen. Nåja, det är ändå dags att lämna denna episoden bakom oss och se fram emot Episod 8(31) av Wario Showen, för det kommer nämligen att bli den absolut sista episoden av denna serie, och definitivt absolut sista gången som jag kommer vara berättare här. Kan fortfarande inte fatta att det hela snart håller på att ta slut alltså. Men å andra sidan, någon gång måste väl det hela ta slut. Nåväl, som jag sa förut, än är det hela inte över, för det är fortfarande en episod kvar att vänta på. Men under tiden får väl ni läsare ha det så bra, och hoppas på lite bättre väder framöver.

Slut~The End...

Wario Show series3 ep30 sida7/7