

Wario and co Media Presenterar; En animerad serie, i bästa möjliga komiska humor;
Starring: Wario | Side Stars; bröderna Wario-Ware-Man, Warriio, och VARIO, i:
The Wario Show! Säsong 3, Episod 8(31): Baka med Maja!

(Datum detta påbörjades/skrevs klart: 06/02/2016 15:09-09/02/2016 15:42)

Berättar-Wario: Det råder lugn och ro i Wario Island(ok, förutom vissa Warionäsor som då och då anfaller gångtrafikanter), och det är nu sena kvällen hos Wariobröderna. Wario verkar även vara på besök hos de ser det ut som. Och för sista gången i denna Wario Showen så kommer jag, Wario, att vara den som berättar här, och ingen annan. Iallafall, innan vi går in till deras hus så tar vi en titt en liten bit bort där de där Wariobröderna från "Virtual-Wario" nu går och vandrar. De kommer troligen att kommentera om saker och ting här i Wario Island under denna episodens gång. Vem bara vet VAD de kommer att snacka skit om:

"Virtual-Wario" Wario-Ware-Man: Vet ni bröder, vi har alltid trott att detta vart Shadow Moses Island vi vart i, men det verkar inte så nu när vi sett hur det mesta ser ut här.

"Virtual-Wario" Warriio: Precis. Egentligen ska det väl vara öde och kyligt här, och himlen ska inte vara blå heller! Nånting stämmer inte här.

"Virtual-Wario" VARIO: Och angående alla dessa skumma snubbar som antingen är lemlösa eller ser ut som dumma trästockar med pumpaansikten.. ska dessa figurer egentligen existera här omkring?!

"Virtual-Wario" Warriio: Amen fråga inte mig va, hur ska jag kunna veta sånt.

"Virtual-Wario" Wario-Ware-Man: Ja, man vet aldrig riktigt vad som pågår häromkring numera.

Berättar-Wario: Jepp. "Virtual-Wario" Wariobröderna är fortfarande häromkring, och lika förvirrade och frågvisa som de var efter slutet av andra delen av "Virtual-Wario" episoden. Tillbaka inne hos de Wariobröderna vi numera känner de som så är allt frid och fröjd. Förutom de fisar som Wario då och då lägger av kanske. Men annars är väl allt som det brukar vara:

Wario: Hörni bröder, ni har det då inte så pjåkigt här ni.

Wario-Ware-Man: Just det. Däremot är vi inte värst vana vid att du volontärt kommer hem hit till oss, så...

Wario: I know. Men eftersom vi nu är inne på den absolut sista episoden så tycker jag att det hela borde sluta på ett mera värdigt sätt... om det nu kommer bli så förstås.

Warriio: Mm, naturligtvis. Maja kommer alldeles strax över hit, för hon skall nämligen hjälpa oss med att baka.

Wario: Jaha! Det var ju en helt annan femma att höra det alltså! Få se vad hon kan om bakning då.

Wario-Ware-Man: Det får vi se då. Men jag hoppas bara att det hela blir bra.

Warriio: Whatever. Få se vad som finns på Tjockis-nyheterna idag.. *slår på TVn och bläddrar fram till Tjockis-nyheterna*

TVn: **Nyhetstalarn: Och detta är Tjockis-Nyheterna; nyheter för alla tjockisar, trästockar, eller Dumb-Crows som äter vitlök, eller rentav bara fiser. Vi alla vet att MonaWare Inc. har lagts ner för flera år sen, men vad de som startade det hela gör numera förblir oklart. Och eftersom vi inte har några som helst rapporter eller detaljer om deras nuvarande hobbies så är det väl bäst för oss att bara skita i det hela**

VARIO: Ja, det är väl bara bra det.

TVn: **Nyhetstalarn: Och hur vädret kommer se ut imorron, ja... öhm, väderlekssnubben?

Väderlekssnubben: Ja, dööööh... som vi ser på väderkartan här så lär det bli lite snorregn imorgon. På söndag däremot blir det lite sol. Det skall bli upp till 12 plusgrader sägs det. Och på måndagen blir det lite snö omkring Wario Island.

Och... dööh.. det är nog allt tror jag.

Nyhetstalarn: Alright. Då var det allt för denna gången. Ha det trevligt nu ikväll ni som tittar. Vi kommer tillbaks imorgon, vid samma tidpunkt... eller inte, beroende på.**

Warriio: Jahapp. Inget vettigt som vanligt.

Wario: Tja.. det är då rätt ofta numera som de verkligen inte kan ta sig själva i arslet och komma med något mer vettigt som de brukade göra en gång.

Wario-Ware-Man: Håller ena med där. Ibland vet man inte vad de tänker prata om, och när de väl gör det så blir det bara om skit ändå.

ytterdörrklockan ringer

Wario-Ware-Man: Men ser man på. Det måste vara Maja som är här nu, antar jag. Bara att öppna dörrn då!

Öppna *Squeak...*

Wario-Ware-Man: Hallå där Maja, kul att du kunda komma förbi!

Maja: Tjena själv Wario-Ware-Man. Ska bli roligt att få hålla på med lite bakning for a change. I mitt liv som bi så har oftast bara samlat nektar, men nån gång vill man få göra något annat!

Wario-Ware-Man: Precis. Kom in så vi kan börja.

Maja: Alright! *går in i deras hus*

Squeak.. *Stänga*

Warrio: Tjenare Maja. Så du ska hjälpa oss med att baka lite eller?

Maja: Precis. Det är inte första gången jag bakat nånting, men jag håller fortfarande på och lär mig än så länge.

Wario-Ware-Man: Tja, så länge vi bara följer dina instruktioner så ska väl allt gå bra. Då går vi väl in i köket då!

Berättar-Wario: De går in i Wariobrödernas kök för att förbereda sig inför bakandet. Vad det kommer bli för nåt är ingen av oss som vet, men så småningom lär vi väl få reda på det:

Wario-Ware-Man: Alright, så vad är det för något vi ska försöka baka tro?

Maja: Ett ögonblick bara. Jag håller på att läsa i pappret jag skrev av från någon kockbok... Jo, jag hade tänkt att vi skulle baka en tårta. En rulltårta för att vara exakt.

Wario-Ware-Man: Ah, det kommer nog bli lätt... hoppas jag.

Maja: Ja ja, det får vi se då. Ok, först behöver vi en bunke.

Wario-Ware-Man: Alright. Warrio, hämtar du en bunke är du snäll.

Warrio: Ok. *går till skåpet och hämtar en bunke*

Maja: Sen behöver vi en visp.

Warrio: Går det bra med en elvisp? Det är det enda vi har här hemma nämligen.

Maja: ... ok, det går väl lika bra.

VARIO: Nåt mer vi behöver?

Maja: Ja. Mjöl kan ni ta fram. Smör. Socker. Frysta hallon..

Warrio: *efter att ha tagit fram allt Maja sagt om* Är det allt som behöver tas fram eller?

Maja: Mja... det behövs även bakpulver, mjölk, och jäst.

Warrio: Alright. På väg att ta fram de sakerna.

Wario: Så, efter att ha blandat i alla de ingredienserna i bunken, blir det en rulltårta av det hela då?

Wario-Ware-Man: Nej Wario. Vi blandar mest torringredienserna i bunken, antar jag väl. Det gottiga kommer väl på sen efteråt.

Maja: Och sen ska vi lägga ut fyllningen på den brödiga substansen som det ska bli rulltårta av sen och rulla ihop det till en rulle.

Wario: Aha, då förstår jag! *tar mjölpåsen och börjar hälla i sig mjölet*

Wario-Ware-Man: Wario, ta och sluta med det där nu för fan! Det där mjölet ska vi ju ha till att baka med!

Wario: Jamen, man blir ju sugen bara man hör om alla de olika bakverk som finns.

Wario-Ware-Man: *Suck* jepp, blir väl vi också kanske. Men vi är långt ifrån färdiga med det hela än.

Samtidigt nånstans väldigt långt bort, där "Virtual-Wario" Wariobröderna går:

"Virtual-Wario" Warrio: Hm.. snacka om att vi verkar väldigt långt bort hemifrån alltså. Hur länge har vi vart i denna världen egentligen??

"Virtual-Wario" Wario-Ware-Man: I FLERA års tid faktiskt.

"Virtual-Wario" Warrio: Och ändå går vi runt och försöker hitta en väg tillbaka till det stället vi egentligen ska vara på.

"Virtual-Wario" VARIO: Jävligt synd bara att alla invånarna häromkring är så OTROLIGT FULA i trynet!

"Virtual-Wario" Warrio: Ja. Speciellt den där korkade kråkan utan lemmar, hä hä! *får en väldigt arg blick av

Dumb-Crow'en som bröderna går och snackar skit om* Hmpf.. snacka om att de där typerna inte har någon humor!

"Virtual-Wario" Wario-Ware-Man: Vi vet... men skit i honom, vi går väl runt och snackar om vad fanken vi vill, eller hur va?

"Virtual-Wario" Warrio: Men jag undrar fortfarande vart den där Wario som vi skulle stoppa tog vägen.

Wario Show series3 ep31 sida2/6

"Virtual-Wario" VARIO: Ja, vem vet? Han kanske föll ner i någon sorts matgruva eller nånting.

"Virtual-Wario" Wario-Ware-Man: Troligen. Troligen...

Tillbaka till de nuvarande Wariobrödernas hus, där alla nu är inne i köket och försöker baka en rulltårta:

Maja: Alright, har vi allt nu?

Wario-Ware-Man: Jag tror det iallafall.

Maja: Ok. Då börjar vi med att ha tre dl. mjöl i bunken.

Warrio: Tre dl. mjöl var det! *häller i 3 dl. mjöl i bunken*

Maja: Sen är det två teskedar bakpulver.

Warrio: Två teskedar bakpulver! *har i 2 tsk. bakpulver i bunken*

Maja: Mjöl.. jäst.. socker..

Warrio: Alright alright, sakta ner tempot lite där. *har i de sakerna som Maja säger i bunken*

Wario-Ware-Man: Ok. Och nu då?

Maja: Sen ska allt blandas runt med en visp. Vi tar elvispen som ni har.

Wario-Ware-Man: Ok. Wario, kopplar du i sladden till elvispen?

Wario: *kopplar i sladden i uttaget* Inkopplad!

Wario-Ware-Man: Ok. Sätt igång elvispen VARIO och börja vispa.

VARIO: Alright.

Berättar-Wario: VARIO sätter igång elvispen och börjar vispa i bunken. Visserligen blir det fel, så de får göra en ny bunke. Efter flera mysslyckade försök med att vispa så är det dags att förbereda det gottiga som de ska smeta ut på degen. Men det visar sig vara VÄLDIGT svårt för Wariobröderna:

Wario-Ware-Man: Hmm... det var då inte det lättaste att få till fyllningen rätt enligt receptet!

Maja: Nej, just det. Om jag ska vara ärlig så har jag aldrig nånsin bakat en rulltårta förut. Och receptet säger inget om i vilken ordning man ska göra alltihopa heller.

Warrio: Ok... då blir det en ren gissning där isåfall.

VARIO: Hm.. vad sägs om att vi dräller i hallonen först, och allt det andra sen?

Wario-Ware-Man: Det kanske funkar... Wario, låt bli påsen med frysta hallon för fasiken!! Vi ska ju använda de nu!

Wario: Va, vadå? Får man inte ens smaka lite på de??

Wario-Ware-Man: Jo, klart du får. Men du kan väl fråga först innan du bara stoppar in påsen i truten sådär!

Wario: Alright, här har ni påsen. *märker att påsen inte längre är i hans händer* m-men... var inte påsen i mina händer här alldeles nyss??

Wario-Ware-Man: Ja du, så går det väl när man bara stoppar i sig påsen så där som ett hungrigt svin!

Wario: Nej, det är inte därför. Förresten ser jag några fågelfotavtryck på golvet bredvid mig.

Wario-Ware-Man: Jaha, Warrio's papegoja är alltså i farten igen... Warrio, kan du gå ut i TV-rummet och se efter om din papegoja är där! Wario och jag misstänker att det är han som snott påsen med de frysta hallonen.

Warrio: Jahapp... om det inte är det ena, då är det väl det andra.

Berättar-Wario: Warrio går ut och kollar i TV-rummet för att se om papegojan har hallonpåsen:

Warrio: Hallå, papegojan min. Var är du nånstans? E du i buren eller? *får se papegojan i sin bur, ruvandes på en påse* Ämen hallå eller, vad ser jag där? Är inte det där påsen med frysta hallon som du stal från oss?

Papegojan: Va? Vad pratar tjockis om? Jag har väl ingen påse under röven!

Warrio: Du, ljug inte för mig nu. Jag vet att det där är en påse som du ligger och gömmer på. Ge mig den nu!

Papegojan: Nej!

Warrio: Du, ge mig den nu säger jag! Vi behöver den till vårt bakande!

Papegojan: NEJ säger papegoja!!

Warrio: *Suck...* ok, om du nu e så envis.. alright, då sticker jag in handen och tar påsen ifrån dig om du inte gör som jag säger!

Papegojan: Stick tjocksmock!!

Brööl!!

Warrio: Aoow!! Den hoppade upp på gallret där mitt fejs är och bet mig i näsan! Ok, om man nu så ska behöva ta i för kung och fosterland! ... *öppnar buren och hoppar in i den* GRAAAAH!!

Wario Show series3 ep31 sida3/6

Papegojan: KRAA!! KRAAA!! Sluta tjocksmock, lämna papegoja ifred!!!

Warrio: Tyvärr, men funkar inga andra metoder så får jag bli tvungen att göra på detta sättet!!

Under tiden inne i köket:

Kraa!! Kraaa!!

VARIO: Hm... låter väldigt våldsamt därute måste jag säga!

Wario-Ware-Man: Uppenbarligen papegojan som är inne i en sån där period igen då han bara måste jävlas lite och göra saker och ting svårare för nån av oss!

Wario: Då kan man bara undra hur det slutar för Warrio sen efter att det där är över..

Maja: Men ser man på. Där kommer han nu.

Wario-Ware-Man: Fick du tag i hallonpåsen eller?

Warrio: Jadå, det fick jag. Men inte utan bulor på näsan och rivsår från hans klor. *ger Wario-Ware-Man påsen*

Wario-Ware-Man: Tackar. Bara till att hålla i hallonen i mixern då. *håller i hallonen i mixern tillsammans med alla andra ingredienser som ska vara i massan till rulltårtan*

VARIO: Då kör jag igång mixern då.

Warrio: Ok. Kör igång den bara.

Berättar-Wario: De kör igång mixern, och vid första försöket misslyckas deras fyllning. Efter att ha provat flera sätt så lyckas de äntligen med fyllningen. De brer på smörjan på tårtbasen och rullar ihop den till en stor, fin rulle:

Warrio: Då så, då var det klart nu då!

Maja: Ok. Bara att ställa in tårtan i kylan nu då.

Warrio: Alright. *ställer in tårtan i kylskåpet*

Wario: Hur länge behöver den stå inne tror ni?

Maja: Ungefär nån timme eller så.

Wario-Ware-Man: Ok. Då kan vi väl gå och hitta på annat under tiden.

VARIO: Jepp. Undrar om nånting behöver göras härinne i huset, typ städa eller något sånt.

Wario-Ware-Man: Nej. Vi städade allt i huset innan de andra här kom, så... Vi kan väl gå ut under tiden medans rulltårtan står inne i kylan och gottar sig.

Warrio: Låter som en bra idé där.

Berättar-Wario: De går ut på en liten promenad medans deras bakverk gottar sig inne i kylskåpet. Under promenaden så snackar de lite om allt möjligt... vad vet jag inte, för det får ni då faan ta reda på själva. Jag vill inte hålla på och förklara för er dånickar om vad som försiggår hela tiden:

Warrio: Hm... ja, det var inte igår det såg ut så här runt omkring.

Wario-Ware-Man: Just det. För flera år sen såg allting helt annorlunda ut, och då var inte namnet på denna ö

Wario-Island, utan Shadow Moses Island, och det såg verkligen ut som Snake's hembana från Super Smash Bros. Brawl.

Maja: Vad pratar ni två om?? Har detta ställe inte vart detsamma tidigare?

Wario-Ware-Man: Precis. Det är lite av en lång historia, men ändå inte speciellt lång.

VARIO: Innan det såg ut så här, då såg allt öde ut, knappt nån befolkning fanns, det snöade konstant i evigheter som om man var inne i ett gigantiskt fryslager, det var becksvalt uppe på himlen, och man FRÖS verkligen röven av sig då.

Maja: Jaha.. och hur kom Wario Island, eller "Shadow Moses Island" att ändras då?

Wario-Ware-Man: Vet inte riktigt hur... det bara kom till att ändras gradvis liksom.

Maja: Jaha, ok.

Samtidigt en bit bort hos "Virtual-Wario" Wariobröderna, där de fortfarande är ute och går... och snackar dynga om saker och ting:

"Virtual-Wario" Warrio: Jo, jag har tänkt på en sak grabbar...

"Virtual-Wario" Wario-Ware-Man: Ja, vadå Warrio?

"Virtual-Wario" Warrio: Är vi de enda här som inte hör hit eller?

"Virtual-Wario" Wario-Ware-Man: Jo... troligen så...

"Virtual-Wario" Warri: Var väl det jag tänkte.. men om det nu är så att vi är de enda tjokisarna här... men stötte vi inte på några andra som liknade oss precis på pricken för flera år sen??

"Virtual-Wario" Wario-Ware-Man: Nej. Inte vad jag minns iallafall.

"Virtual-Wario" VARIO: Jag minns det. Under våran plan på att stoppa matvraket så hamnade vi i någon slags biosalong av någon konstig anledning. Efter att vi tittat på filmen en liten stund så började de hoppa ut ur bioduken, och vet ni, de SÅG faktiskt ut exakt precis som oss!!

"Virtual-Wario" Wario-Ware-Man: Jo.. det där väcker allt några minnen hos mig.. men ändå är jag lite skeptisk där.. jag tror det när jag väl ser det framför mig! *ser plötsligt tre stycken tjockisar som precis liknar de själva, men med Wario och ett bi även* Öhm... såg ni vad jag såg eller??

"Virtual-Wario" Warri: Japp. Såg ut som de där personerna från biofilmen!

"Virtual-Wario" VARIO: Hm.. ibland dyker det upp helt oväntade saker då och då alltså.

Tillbaka till nutidens Wariobröderna och de andra två:

Maja: Um... säg mig, vilka var de där tre vi nyss gick förbi?

Wario-Ware-Man: Ööh... de där kommer nog ingen av oss ihåg så mycket, eller hur?

Warri: Jag minns de knappt alls.

VARIO: Inte jag heller.

Wario: Jag skiter i vilket som. Det enda jag kan tänka på nu är den där rulltårtan hemma i kylskåpet!

Wario-Ware-Man: *Suck...* Wario och gåttigott-saker.. Nä vad säger ni, ska vi försöka ta oss hemåt igen och titta till rulltårtan?

VARIO: Låter som en bra idé. Vi finner inget intressant härute ändå, eller?

Warri: Precis.

Berättar-Wario: De bestämmer sig för att vandra hemåt igen, eftersom det ändå inte finns speciellt mycket ute att se. Senare efter att de kommit hem så är det full väntan på att rulltårtan ska bli klar:

Warri: Hrm... inget vettigt på nyheterna idag... som vanligt.

VARIO: Precis.

Wario-Ware-Man: Tja, bortsett från det där. Visst ska det bli spännande att provsmaka rulltårtan vi bakade imorse?

Wario: Japp. Jag kan knappt VÄNTA på att sätta tänderna i den.

Wario-Ware-Man: Samma här.. men mala inte i dig hela kakan sen när den är färdig. Vi andra måste också få smaka.

Wario: Grr... alright. Jag kanske ska spara lite till er då isåfall..

Maja: Jag går ut i köket och kollar till kakan grabbar!

Warri: Sure, Maja!

Samtidigt utanför, en bit bort ifrån Wariobrödernas hus:

"Virtual-Wario" VARIO: *Sniff sniff*... hörni bröder. Det verkar lukta tårta nånstans här i närheten!

"Virtual-Wario" Warri: Jaså gör det det?? *Sniff sniff* Jag känner inget.

"Virtual-Wario" Wario-Ware-Man: *Sniff sniff* men det gör jag.

"Virtual-Wario" Warri: *Sniff sniff* ... mm.. NU känner jag doften!

"Virtual-Wario" VARIO: Kom igen grabbar så springer vi bort till stället där doften kommer ifrån!

"Virtual-Wario" Wario-Ware-Man: Alright!

Berättar-Wario: "Virtual-Wario" Wariobröderna springer så fort de kan till det ställe eller hus där kakdoften kommer ifrån. Efter en liten stunds springande kommer de äntligen fram till huset där doften skingrar sig ut ur fönstret:

"Virtual-Wario" Warri: *Sniff* Åh, så underbart det stinker!

"Virtual-Wario" VARIO: Precis. Luktas nästan som hallontårta där!

"Virtual-Wario" Wario-Ware-Man: Dessutom verkar fönstret vara öppet. Man kanske skulle gå dit och snoka in lite!

"Virtual-Wario" Warri: Exakt! Kanske finns kakan därinne nånstans!

Berättar-Wario: de går bort till fönstret för att ta en liten titt, men inom bara några sekunders mellanrum hörs plötsligt en explosion och massor av tårtsörja flyger ut ur fönstret rakt i ansiktet på de:

"Virtual-Wario" Wario-Ware-Man: Vad faan var det som precis hände??

"Virtual-Wario" Warri: *tar lite av tårtfyllningen som hamnade i ansiktet och stoppar fingret i munnen* Öh... inte vet jag, men GOTT smakade det iallafall.

Samtidigt inne i köket i Wariobrödernas hus igen, där hela köket nu är fullt av tårtfyllning på golvet och väggarna:

Wario, kommer in i köket: Vad i hela sjuttsingen var det som small så?! *får se röran i köket* Åh, heh heh...

Öhm, Wariobröderna!! Kom in så får ni se på något lite nedlåtande!

Wario-Ware-Man: Alright alright, vi är här nu! ... men, vad har hänt här??

Maja: Uum... jo, som ni ser så har rulltårtan som vi gjorde exploderat! Jag kanske hade i för mycket jäst eller nåt.

Warrio: Nä vad synd! Jag som har väntat på den så länge.

Wario-Ware-Man: Jaa du hörni. Det verkar ändå som att rulltårtan gick åt fanders..

Maja: *Suck...* nåja, vi kan nog pröva något enklare istället isåfall.

Warrio: Åh nej! Jag vill INTE hålla på med något sånt igen, dessutom är jag nu hungrig.

Wario: Alright, då är det väl kanske dags att kalla denna bakningssession av om vi nu inte ska hålla på mer.

Wario-Ware-Man: Tja... om man inte kan baka själv, så kan man ju alltid köpa färdigt!

VARIO: Som sant. Fram med bullarna ur frysen då! Här ska minsann frossas!

Maja: Och är man fullständigt urusel på att baka, så har man ju alltid honung på burk! *tar fram en burk med honung ur fickan*

Warrio: Ja, som sant där... Tja... eftersom detta är den absolut sista episoden av själva serien.. har du något du behöver säga, Berättar-Wario?

Berättar-Wario: Tjaa... inte vet jag va. Du brukar ju alltid ta över min roll i slutet av varje säsong, men...

Warrio: Kom igen, det är faktiskt din tur nu.

Berättar-Wario: Alright... efter att bakningen gick åt fanders och helvete så bestämmer Wariobröderna, Wario, och Maja sig för att göra det mycket enklare för sig, och tar fram frysta kanelbullar och värmer i mikron. Maja tar istället en burk honung och smuttar på, och Wario fyller en skål med vitlök... och ja, mer än så har jag inte att tillägga där, för nu slutar jag faktiskt mitt jobb som berättare för The Wario Show. Ni andra får klara er själva just nu.

Warrio: Oh, alright. Bye-bye då Berättar-Wario! ... nåja kära läsare, tyvärr är detta det absolut sista av Wario-Showen. Från och med denna serie så säger vi good-bye. Visserligen har väl den här serien pågått i flera år... i textformat fortfarande, jag vet! ... men någon gång tar väl det hela slut. Men no worries, detta kommer inte bli det sista ni ser av oss Wariobröder inte. Däremot vet vi inte NÄR egentligen vi gör comeback, men någon gång kanske...

Wario-Ware-Man: Warrio, kommer du någon gång eller??

Warrio: Alright, kommer!! ... Nåväl, bye-bye kära läsare! Och vem vet, nån gång kanske ni kommer få se oss igen.

Visserligen blir det väl inte under "The Wario Show" namnet, men... tja, det får ni se då isåfall... måste kila nu.

Bye-bye! *sticker ut till TV-rummet*

Slut~The End...

Wario Show series3 ep31 sida6/6